

PAROCHIE

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

JAARGANG 5, NO. 6

NOVEMBER-DECEMBER 2018



OP WEG ZIJN...

Zondag 4 november 2018, 31^e zondag door het jaar b, Alleluia, Joh. 14, 6.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer

Om te beginnen...

Pelgrimsgebed

*Vader God U kent mijn naam
U kent mij van binnen en van buiten
mijn grootspraak en mijn klein verdriet
mijn vasthouden aan alles wat vergaat*

*U kent mijn vrees en mijn hoop
het pad dat ik barrevoets beloop
dat pad hebt U allang bereid
U maakt het pad gelijk voor mij*



*Alle pelgrims gaan weer naar huis
elke zwerver komt weer thuis
Ik verdwaal steeds op Uw doorgaande weg
zoekend naar Uw herberg*

*Moeder God U kent mijn waan
mijn ego en mijn rechte rug
de draak waartegen ik blijf vechten
U wijst mij altijd weer de weg*



*U hebt mij met uw licht gezegend
dat licht strooi ik op iedereen
Alleen U weet hoe mijn toekomst zal zijn
ik heb niets, U maakt mij rijk*

*Alle pelgrims gaan weer naar huis
elke zwerver komt weer thuis
Ik verdwaal steeds op Uw doorgaande weg
zoekend naar Uw herberg*

Dit lied 'pelgrimsgebed', gezongen door Amanda Strydom en vertaald uit het Afrikaans, is te zien en beluisteren op <https://youtu.be/34PYPYWmCS4>

Van de redactie

Bij de Camino naar Santiago wordt vaker gezegd dat de weg het doel is. Onderweg kun je een hele ontwikkeling doormaken. Wanneer je bent losgekomen van een vertrouwde situatie of de sleur van het dagelijks leven, stel je je mogelijk meer open voor het contact met anderen en hetgeen de weg je aanreikt. Het kan zomaar zijn dat je daarmee ook het doel van je weg ontdekt.

Een pelgrimage is een tocht die je persoonlijk maakt maar ook samen, zoals ook in leven en geloof. Ook als parochie zijn we zo op weg, ieder persoonlijk en samen als geloofs-gemeenschap.

Wanneer we met respect voor ieders persoonlijke beleving met elkaar op weg gaan, wanneer we loskomen van het oude en zo ruimte scheppen voor iets nieuws, kan het zijn dat we elkaar versterken en aanvullen, en zo gaandeweg ongemerkt al meer gemeenschap vormen dan we wellicht denken.

Laten we openstaan voor de Geest die in ons werkt en in anderen werkt, en zo persoonlijk en samen met elkaar vol vertrouwen de weg van Christus gaan.

Buen Camino, *de redactie*



“Hoop verruimt onze blikvelden en harten en voorkomt dat we zeggen: ‘Zo hebben we het altijd gedaan’.” oktober 2018, bisschoppensynode over jongeren

Inhoudsopgave

2	Om te beginnen...
3	Inhoud
4	Pastorale gedachte
5	Vanuit bestuur en team
6	Nieuws uit de parochie
9	Belangrijke parochie info
9	Gods Woord op zondag
10	Liturgische agenda
13	Nieuws dekenaat, bisdom en wereldkerk
14	Wel & Wee
15	Verdieping & Inspiratie
16	Op de koffie bij
17	Uit het verleden
18	Contactgegevens
19	Strip
20	Bezinning

Pastorale gedachte

MISLUKT EN TOCH GEROEPEN

Op zondag 23 september j.l. werd met een gezamenlijke eucharistieviering voor de hele parochie Groesbeek, heel bescheiden, het nieuwe pastorale jaar geopend. Gedachten werden aangereikt over de voorbeeldgelovige Abraham die op aanwijzing van God het vertrouwde achterliet om volk van God te worden. Met het evangelie van de Emmausgangers werd ons gevraagd of wij weggaan van Jeruzalem waar Jezus werd vermoord, de plaats van het onheil, weggaan van de Kerk, of dat wij in dat onheil juist zijn weg én onze weg kunnen ontdekken naar het geluk. Halen wij kracht en nieuwe inzichten uit het woord van God en kunnen we Jezus herkennen in het breken van het brood, de Eucharistie, teken van zijn ondergang én opstanding?

Op de vrijwilligersavond twee dagen later in de Sleutel stonden we - geleid door het Centrum voor Parochie Spiritualiteit - stil bij het verhaal van Mozes, zijn roeping in de woestijn bij het brandend braambos. Hoe hij, gevlucht voor Farao, toch weer naar hem toe durfde te gaan, en wel op uitdrukkelijke aanwijzing van God die hem vanuit het brandend braambos deed verstaan: Mijn naam is 'Ik zal er voor je zijn'. In kleine groepjes gingen we aan de slag met het verhaal van Mozes. We ontdekten hoe wij gelovig in het leven staan, wat God voor ons betekent en wat we vanuit het verhaal van Mozes willen meenemen voor de toekomst van onze parochie, m.n. vertrouwen. Maar dat vertrouwen heeft in onze parochie bij sommigen zeer veel geleden. Dat bleek in het tweede deel van de avond, toen naar aanleiding van de presentatie van de financiële jaaroverzichten van 2013-2017 vanuit het publiek kritische opmerkingen werden gemaakt, maar vooral de wens werd uitgesproken naar een meer uitdrukkelijke aanwezigheid van de pastoor als pastor tussen de mensen, en dat hij het bestuur en beheer van materiele zaken meer zou delegeren aan betrokken leken gelovigen. Roeping als priester en roeping als kerkbetrokken leken gelovige kan veel beter uit de verf komen, als pastoraal team en bestuur in een goede communicatie weten samen te werken met de vele vrijwilligers die ieder op zijn of haar manier ook graag willen meehelpen bij de opbouw van de parochie. Mét elkaar zal dat lukken, als wij zoals Abraham en Mozes gevoelig kunnen worden voor de aanwezigheid van de Heer in ons leven, ook als een en ander mislukt lijkt. Met vertrouwen op de Heer en in een goed en eerlijk overleg met elkaar kunnen er ook in onze tijd wonderen gebeuren.

Rudo Franken, kapelaan

Vanuit bestuur en pastoraal team

OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN - Ons parochiebestuur is op zoek naar vier nieuwe leden voor het parochiebestuur, te weten een penningmeester, iemand voor onderhoud en beheer van gebouwen en terreinen en iemand voor interne en externe communicatie (tussen bestuur en vrijwilligers(groepen) van de parochie, resp. van bestuur naar buiten via het parochieblad, het Gemeentenieuws, het Groesbeeks Weekblad, De Rozet en de website van de parochie). Het parochiebestuur vergadert in de regel eenmaal in de maand op een avond. Bent u geïnteresseerd in een functie in het parochiebestuur, laat het ons weten; dat kan via een brief aan: Bestuur parochie H.H. Cosmas en Damianus, Kloosterstraat 2 6562 AW Groesbeek; u kunt ook per telefoon of mail rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van het parochiebestuur, pastoor Henk Janssen. U kunt ons ook attent maken op iemand die in uw ogen geschikt is voor een bestuursfunctie in het parochiebestuur. Wij roepen ook dames op zich aan te melden als bestuurslid van onze parochie, omdat het anders teveel een bolwerk van mannen wordt.

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS - Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het onderhoud van kerkhoven en terreinen rond de kerken en pastorieën van Breedeweg en Groesbeek Centrum. Het is leuk om een of twee dagdelen met anderen samen te werken aan een mooi resultaat. Ook zoeken wij een persoon voor het organiseren van de actie Kerkbalans en andere inkomstenverhogende acties. Op het secretariaat weet men u te helpen.

VOORTGANG OPVULLING VACATURE PASTORAAL WERKER (M/V) - Gelijk na het bekend worden van het ontslag van Isabel van Baal als pastoraal werkster, is het bestuur begonnen met de opvulling van deze vacature. Een advertentietekst werd opgesteld en is besproken in het pastoraal team en de parochieraad, aan het bisdom ter goedkeuring voorgelegd, m.n. voor wat betreft de opleidingseisen, en daarna geplaatst in het digitale blad 'RELIWERK". Tot 29 september kon men reageren. Drie mannen en een vrouw hebben gesolliciteerd. Door de beoordeling van het bisdom van de genoten opleidingen zijn twee kandidaten afgefallen: resteren een vrouw en een man. Als selectiecommissie treedt op: het pastoraal team (pastoor en kapelaan), aangevuld met twee vrouwen (een bestuurslid en een lid van de parochieraad) voor een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen.

Henk Janssen, pastoor

Nieuws uit de parochie

FEESTELIJKE KERSTCONCERTEN ALS VOORBEREIDING OP KERSTMIS 2018

Op zaterdag 8 december vindt in de Sankt Johannes Baptistkirche in Wyler in Duitsland om 15.00 uur een kerstconcert plaats. Datzelfde concert wordt herhaald op zaterdag 15 december in de witte kerk van De Horst om 16.00 uur. Het worden kerstconcerten in André Rieustijl met het Sankt Cäcilienchor Wyler bestaande uit meer dan 50 koorleden, een symfonieorkest met 20 orkestleden en solisten: de sopraan Kerstin Jansen; de alt: Ilka Kropmann; de tenor: Andreas Verhoeven en de bariton Chris Jansen.

Aan het orgel: Gerard Rutjes. Het geheel staat onder leiding van Theo Giesbers. Uitgevoerd worden kerstliederen die allemaal wereldberoemd zijn, van "Carol of the drum" tot "Have yourself a merry little Christmas", van "Quando nascette ninno" tot "Hark! The Herald angels sing", van "Stille Nacht" tot "Joy to the world" etc. De arrangementen zijn fantastisch georkestreerd en gearrangeerd door de Italiaanse componist Marco Frisina. Deze doen sterk denken aan het repertoire en het klankidoom van André Rieu. De toegang tot de concerten is gratis; er wordt alleen een vrijwillige bijdrage in de onkosten gevraagd.

SAMEN BIJBEL LEZEN is op elke woensdag in de oneven weken van 10.00 -11.30 u. in het parochiecentrum. We lezen samen de lezingen van de zondag en praten erover met elkaar. Van harte welkom. Zie ook website parochie. Info: riahopman@XS4all.nl

KLOOSTERDAGEN - Altijd al een keer een paar dagen in een klooster willen zijn? Vanuit Groesbeek gaan we in april met een kleine groep een paar dagen naar Abdij Lilbosch in Echt.



Tijdens deze kloosterdagen nemen we deel aan de gebedstijden en eucharistievieringen van de monniken. De ochtenden en avonden zijn in stilte. Naast rust en ruimte voor persoonlijke bezinning gaan we in de middagen samen op pad. Zaterdag naar Heppeneert, een klein bedevaartsoord van O.L.V. van Rust. Zondag treden we onder leiding van een gids in de voetsporen van Edith Stein in Echt. **Zin om mee te gaan?**

DATUM: vrijdag 26 tot en met zondag 28 april 2019

KOSTEN: € 100,- p.p. incl. vervoer (per auto), verblijf, maaltijden, rondleiding

BEGELEIDING/INFO/AANMELDING: kapelaan Rudo Franken.

JONGE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN - In oktober is een kleine groep gestart met het delen van Bijbel, geloof en leven, aan de hand van het project: 'Jonge Wijn in nieuwe zakken'. De groep komt eens per maand bij elkaar in het parochiecentrum, onder leiding van kapelaan Rudo Franken. Met de Bijbel als basis wordt samen gebeden, gezongen en geloofservaring gedeeld. Ook heeft iedere deelnemer een boekje met inspirerende teksten en verdieping voor thuis. Een mooie gelegenheid om geregeld even stil te staan bij persoonlijke geloofsbeleving en -verdieping en hoe we als christenen een geloofsgemeenschap kunnen vormen. Bij voldoende belangstelling kan een nieuwe groep gestart worden. Iedereen is welkom. Meer informatie en aanmelding: kapelaan Rudo Franken



KINDERKOREN ONTMOETINGS DAG - Op zondagmiddag 30 september hebben Kinderkoor Spetters (Haalderen) en Jeugdkoor Mikado (Groesbeek) meegedaan aan de Kinderkoren Ontmoetingsdag in de Ontmoetingskerk in Dukenburg (Nijmegen).

Deze speciale dag werd georganiseerd, omdat het Kinderkoor Dukenburg 50 jaar bestond. Als vierde koor deed ook nog mee Kinderkoor Smile uit Nijmegen. Ieder koor mocht 4 liederen uit het eigen repertoire zingen en met alle koren samen hebben we ook nog 9 liedjes gezongen. Verder was



er nog een leuke "Ren-je-rot"-kwis en lekkers in de pauze. Iedereen was erg enthousiast en alle aanwezigen hebben een leuke middag gehad. Erg fijn dat Jan van Gestel er ook was! Dank je wel aan alle ouders, die er ook waren en gereden hebben.

WANDELEN MET AANDACHT – een gezamenlijk initiatief van de katholieke en protestante kerk op iedere eerste donderdag van de maand. Vertrek vanuit de Serre bij de protestantse kerk om 9.45 uur. We wandelen, met een thema als leidraad, alles bij elkaar net iets meer dan een uur en sluiten af met het aansteken van een kaarsje en een kopje koffie of thee. Om 11.45 uur klinken de hartelijke groeten ten afscheid. Zie ook website parochie.

VORMSELVOORBEREIDING - Op dit moment vindt de vormselvoorbereiding plaats in groepjes vormelingen met hun gastouders. Op woensdagmiddag 3 oktober zijn de vormelingen met hun gastouders naar de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting geweest om deze kerk te bekijken. De pastoor van deze kerk, Herwi Rikhof, heeft ons allen rondgeleid en ons gewezen op het bijzondere van deze kerk. Het is een kerk vol met schilderijen waarin de verhalen uit het Nieuwe Testament worden weergegeven.

Op woensdagmiddag 24 november gaan we naar de kathedraal van 's-Hertogenbosch, de kerk waarin ook de zetel van de bisschop staat. We hopen de bisschop Gerard de Korte even te zien en te spreken.

Op zaterdag 17 november komt de bisschop de vormelingen vormen tijdens een plechtige H. Mis die om 18.30 uur begint.

PASTORALE GROEP "DE MEENT" ZOEKT DRINGEND VERSTERKING - De Pastorale Groep "de Meent" zoekt dames/heren om 1x in de 4 weken de vieringen mee te willen verzorgen. Heeft U interesse in een lector/lectrice-functie, meld u zich dan. Wilt u meer weten over de te verrichten werkzaamheden, neem dan contact op met Riny van Eijck tel. 3973196.

LOURDES-ERVARING - Ik ben van 11 tot 16 september met een kleine groep medepelgrims uit Groesbeek naar Lourdes geweest. Voor mij was het de derde keer dat ik daar was, en het voelde als thuiskomen. Best een vreemde gewaarwording vooral omdat ik na mijn eerste Lourdeservaring niet meer terug wilde, en vorig jaar bij toeval toch weer in Lourdes terecht kwam. En dat een warme ontmoeting is geworden, met een verlangen terug te keren. Deze keer was het weer een warme ontmoeting met Maria, de zieken, medepelgrims die ik bij hun eerste keer in Lourdes mocht rondleiden.

Mooie ontmoetingen met mensen uit alle rangen en standen, maar bij Maria in de grot vallen rangen en standen weg; dat is mooi om te beleven. De grot, de sfeer werken op mij als een spiegel die mij andere waardevolle kanten van mijzelf liet zien. Het is bijna onmogelijk om de ervaring te beschrijven. Ik zou bijna zeggen: beleef het zelf en ga de "ontmoeting" aan.

Martijn Pouwelsen



KERKHOFBEHEER BREEDEWEG – Toon Janssen heeft zich hier ruim 40 jaar voor ingezet, ruim 20 jaar als voorzitter. Onlangs heeft hij het stokje doorgegeven aan Teun van Grinsven. We danken Toon voor bewezen diensten en Teun voor het opnemen van deze taak.

Belangrijke parochie informatie

IK WIL / IK ZOEK (zie ook colofon)	CONTACT
huis- en ziekenbezoek, misintenties, kerkbijdrage, meehelpen in de parochie, in- en uitschrijven, adreswijziging en overige vragen	parochiecentrum
doopsel, huwelijk, biechtgesprek, ziekenzalving	priester/parochiecentrum
huis- en ziekenbezoek, avondwake en uitvaart	pastoraal teamlid / pc
eerste communie en vormsel	pastoraal teamlid / pc

Het Woord van God op de zondag

4 nov: Deuteronomium 6, 2-6/ Ps 18, 2-4. 47.51/ Hebrreeën, 7, 23-28/ Marcus, 12, 28b-34 (wat is het allereerste gebod? ...Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.)

11 nov: Koningen 17, 10-16/ Ps 146, 7-10/ Hebrreeën 9, 24-28/ Marcus 12, 38-44 (zij slokken de huizen van weduwen op... de weduwe offerde van haar armoede al wat zij bezat.)

18 nov: Daniël 12, 1-3/ Ps 16, 5.8-11/ Hebrreeën 10, 11-14.18/ Marcus 13, 24-32 (wanneer gij al deze dingen ziet, weet dan dat het einde nabij is.)

25 nov: Daniël 7, 13-14 / Ps 93,1-2.5/ Apok 1,5-8/ Johannes 18,33b-37 (Mijn koningschap is niet van hier ... alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem)

2 dec: Jeremia 33,14-16 / Ps 25, 4-5.8-9.10.14 / 1Tessalonica 3,12-4,2 / Lucas 21,25-28.34-36 (wees altijd waakzaam, bidt dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon)

9 dec: Baruch, 5,1-9/ Ps 126, 1-6/ Filippi 1,3-6.8-11 / Lucas 3,1-6 (Bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht ... heel de mensheid zal Gods redding zien.)

16 dec: Sefanja 3,14-18a/ Jesaja 12,2-6/ Filippi 4,4-7/ Lucas 3,10-18 (Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur)

Liturgische agenda

*Legenda: WCV = Woord-Communieviering; Cosmas= Cosmas en Damianus (Dorp);
K'tuin= kapel 1^e etage Kloostertuin boven Groeske*

- 3-4 nov 31^e zondag door het jaar B**
- za 9.00 u. **Horst** H.Mis (Hubertus) – H. Janssen – KK HSB
17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen - Samenzang
19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
- di 6 nov **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- wo 7 nov **Breedeweg** 19.00 H.Mis – R. Franken
- do 8 nov **Cosmas** 19.00 H.Mis – R. Franken
-
- 10-11 nov 32^e zondag door het jaar B**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
19.00 u. **K'tuin** WCV – J.v. Rooij – Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – H. Janssen - Samenzang
10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
- di 13 nov **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- wo 14 nov **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
- do 15 nov **Cosmas** 19.00 H.Mis – R. Franken
-
- 17-18 nov 33^e zondag door het jaar B**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
18.30 u. **Cosmas** H.Mis (Vormsel) – H. Janssen – KK HSB
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – R. Franken – Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin – Seniorenkoor Breedeweg
10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
- di 20 nov **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- wo 21 nov **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
- do 22 nov **Cosmas** 19.00 H.Mis – R. Franken
-
- 24-25 nov 34^e zondag door het jaar B – Christus Koning**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Samenzang
19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Samenzang

19.00 u. **K'tuin** H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
 zo 9.30 u. **Breedeweg** H. Mis – H. Janssen – KK Horst Sion Breedeweg
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
 di 27 nov **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 28 nov **Breedeweg** 19.00 H.Mis – R. Franken
 do 29 nov **Cosmas** 19.00 H.Mis – R. Franken

1-2 dec 1^e zondag van de Advent C

za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Samenzang
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
 zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin - Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken - Schola Cantorum - Gregoriaans
 di 4 dec **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 5 dec **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
 do 6 dec **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

8-9 dec 2^e zondag van de Advent C

za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
 19.00 u. **Cosmas** Gezinsmis – H. Janssen – Jeugdkoor Mikado
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – R. Franken – Samenzang
 zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
 di 11 dec **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 12 dec **Breedeweg** 19.00 H.Mis – R. Franken
 do 13 dec **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

15-16 dec 3^e zondag van de Advent C

za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
 zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin – Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – Samenzang
 di 18 dec **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 19 dec **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
 do 20 dec **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

Op verzoek van de kerkbesturen worden de vieringen in de Ooijpolder niet meer vermeld in dit rooster.

ZIELBOEK - In november zullen in de Cosmas en Damianus weer de gedachtenisvieringen plaatsvinden van de overledenen, wier namen staan geschreven in het zielboek. U kunt de namen opgeven in de sacristie of op de pastorie. De vieringen zijn op dinsdagmorgen 9.00 uur en donderdagavond 19.00 uur. De vaste donderdagochtendviering van 9.00 uur vervalt deze maand.

WERELDMAALTIJD - Zoals gebruikelijk in de adventstijd wordt er in samenwerking met de protestante gemeente in Groesbeek een wereldmaaltijd gehouden. Velen hebben te kampen met honger en ondervoeding, terwijl er in de wereld meer dan voldoende geproduceerd wordt en er veel wordt verspild. Samen nuttigen we een eenvoudige doch goede maaltijd, zoals we zouden willen dat iedereen elke dag te eten had.

Deze wereldmaaltijd is op vrijdag 14 december 2018 van 18.00-20.00 u. in de Serre. Kosten: € 3,- p.p. (kinderen gratis). **Zelf bord, bestek en beker meebrengen.** Na aftrek van kosten gaat de opbrengst naar een goed doel. Iedereen en ook kinderen zijn van harte welkom.

LAMPIONNENOPTOCHT - Op zaterdag 15 december, het derde weekend van de advent, is er weer een lampionnoptocht, in samenwerking met de protestantse gemeente, de oudercommissie van de kabouterhoeve en de Toffe BSO. De kinderen mogen met hun eigen lampion om 16.45 uur naar de Cosmas en Damianuskerk aan de Pannenstraat komen. We starten in de kerk met een mooi adventsverhaal en lopen over het dorpsplein via de Groes naar de protestantse kerk. In de protestantse kerk bekijken we de stal en zingen we Kerstliedjes. Vervolgens is er voor alle kinderen warme chocomel en voor de ouders glühwein. We hopen dat er weer een mooi lint van kinderen met lichtjes door het dorp trekt met voorop slagwerkers van fanfare Wilhelmina.



KERST, SFEER & MEER 2018 - Op zondag 16 december van 17.00 tot 21.00 uur organiseren de Groesbeekse koren Vivace en Trente Plus de 4e editie van het sfeervolle in- en uitloopconcert 'Kerst, sfeer & meer' in de Cosmas en Damianuskerk. Ook nu weer zal het kerkplein gezellig worden ingericht met kraampjes waar u terecht kunt voor koffie, thee, glühwein, warme chocomel en iets lekkers te eten. Behalve Vivace en Trente Plus zullen wederom 'n aantal koren uit de omgeving van Groesbeek optreden. Deze koren brengen -ieder op eigen wijze- sfeervolle liederen ten gehore; zowel kerstliederen als bekende, gevoelige nummers die goed passen bij deze tijd van het jaar. Een ongedwongen avond met veel zang en sfeer. De entree is gratis.

Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk

STUDIEMIDDAG OVER DE SCHEPPING - Op vrijdagmiddag 9 november 2018 organiseert de Raad van Kerken Nijmegen in de Dominicuskerk aan de Prof. Molkenboerstraat 7 te Nijmegen van 13.30 uur tot 17.00 uur een studiemiddag over de Schepping: de zorg voor ons allemaal. Tijdens deze studiemiddag zullen Peter Nissen, Tom Kroon en Ben Dankbaar hun gedachten over een duurzame omgang met de schepping ontvouwen. In de pauze zal een dansgroep van het Huis van Compassie optreden om het thema artistiek vorm te geven. Na de pauze volgen vier korte presentaties over de vraag hoe er vanuit verschillende invalshoeken, zoals wonen, onderwijs, economie en kunst inhoud kan worden gegeven aan een duurzame samenleving. De toegang is gratis. Wel graag aanmelden: duurzaamheid@stefanus.nl.

AANDACHT VOOR ROEPINGEN - Op 7 november 2018, op het hoogfeest van H. Willibrord, patroon van onze kerkprovincie wordt een impulsdag voor roeping gehouden in Utrecht. Elke parochie is uitgenodigd een vertegenwoordiger van het pastoraal team te zenden om na te denken en met elkaar van gedachten te wisselen hoe de roeping tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven gestalte kan krijgen in onze eigen kerkgemeenschap. Roepingen-pastoraat is een verantwoordelijkheid voor ons allen. Namens de parochie zal kapelaan Rudo Franken aan deze impulsdag deelnemen.

WERELDJONGERENDAGEN PANAMA - Van 14 januari tot en met 2 februari 2019 zullen in Panama de Wereldjongerendagen worden gehouden. Door het bisdom van 's-Hertogenbosch is onze pastoor Henk Janssen gevraagd mee te gaan om een groep jongeren vanuit ons bisdom te begeleiden. Paus Franciscus heeft toegezegd van 22 januari tot 27 januari dagen naar Panama-stad te komen om de jongeren toe te spreken. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het Rooms Katholieke geloof te vieren. Sinds 1984 vindt deze wereldwijde ontmoeting iedere drie jaar plaats in of bij een grote stad in de wereld. Voor de eerste keer in de geschiedenis worden de wereldjongerendagen gehouden in Midden-Amerika. Panama heeft een prachtige natuur en bijzonder gastvrije mensen. Het thema is: 'Zie de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar Uw woord'. Woorden die de heilige Maagd Maria uitsprak, toen de engel Gabriel haar aankondigde dat zij de moeder van de Messias, van de Verlosser van de wereld zou worden. Paus Franciscus noemt Maria een voorbeeld voor jongeren: in aandachtig luisteren naar God en in het zich aan Hem kunnen overgeven.



Wel & Wee



GEDOOPT:

05-08-2018: Senn Jacobs, zoon van Johan Jacobs en Imara Jacobs-Bons

11-08-2018: Veerle Kaspers, dochter van Parick Kaspers en Judith Kaspers-Kempe

09-09-2018: Jente Winkels, dochter van Michel Winkels en Sabine Peters

07-10-2018: Duuk Gerrits, zoon van Tore Gerrits en Maaïke Gerrits

OVERLEDEN:

23-06-2018: Henk Thijssen, 57 jaar

06-09-2018: Frans Nillesen, 68 jaar

08-09-2018: Cisca Thijssen-Peters, 87 jaar

20-09-2018: Toos Ebberts-Jochoms, 87 jaar

21-09-2018: Marie Peters-Poelen, 84 jaar

29-09-2018: Jan van de Pol, 71 jaar

06-10-2018: Johan Wiendels, 84 jaar

07-10-2018: Gerarda Schoenmakers, 90 jaar

Verdieping & Inspiratie

Menzijn = op weg zijn

Als pelgrim voelden de mensen dat er meer was dan hun gevestigde leven op de plek waar zij woonden. Binnen in hen leeft nog iets anders: het verlangen naar verte en vrijheid, naar het onbekende. Het onbekende is ook altijd juist dat wat hen fascineert, dat wat hun nog ontbreekt om mens te worden.

De pelgrims wilden nieuwe ervaringen opdoen. Jezus citeert in het evangelie naar Lucas een spreekwoord dat ook de Grieken kenden:

‘De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.’ (Lucas 9, 58).



Jezus stelt hier de mens tegenover de dieren, die weliswaar ook rondtrekken en vliegen, maar toch holen en nesten hebben waar ze kunnen uitrusten. De mens is echter van nature dakloos. Uiteindelijk is hij alleen in God thuis.

Lucas, de Griek, heeft hierbij vast gedacht aan Plato, die de ontheemdheid van de menselijke ziel heeft beschreven. De ziel vindt alleen in God haar thuis.

In onze tijd oefent het pelgrimschap een nieuwe aantrekkingskracht uit op de mensen. Al jaren groeit de populariteit van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Talloze pelgrims, oud en jong, christelijk en niet-christelijk, kerkelijk en onkerkelijk, ondernemen deze tocht.

Wat ze zoeken op deze weg is het mysterie van hun leven. Ze hebben het gevoel dat ze zich moeten losmaken van oude gewoonten. Onderweg ervaren ze het wezen van het menzijn. De weg is vanouds een oersymbool voor wat de mens tot mens maakt. Want menzijn betekent in wezen: op weg zijn.

Uit: 'Wijsheid van pelgrims', Anselm Grün - Uitgeverij Forte 2009

Op de koffie bij...

Margreet en Peter Snel vertellen enthousiast over hetgeen hen de laatste ruim zes jaar vooral bezighoudt: vraag en aanbod van 2^e hands-zorghulpmiddelen bij hen aan huis. Een ideële stichting waarvoor zij zich beiden als vrijwilliger inzetten en waarvan de opbrengst ten goede komt aan gehandicapte kinderen. Niets wordt ingekocht. “We moeten het hebben van spullen die geschonken worden. Deze worden schoongemaakt en indien nodig gerepareerd, zodat anderen deze weer kunnen gebruiken”. Peter is de technicus die repareert, Margreet gaat over het oppoetsen, de klanten, de administratie en website.

Alle aangeboden artikelen staan keurig op de website, met foto, omschrijving en de geringe vaste prijs: rollators, toiletbeugels, douchestoelen, handstokken, tilliften, badzitjes, telefoons met grote toetsen, toiletverhogers, rolstoelen, scootmobielen, luier-materiaal, onderleggers, crosstrainer, etc. Het aanbod wisselt. En komt na gebruik ook wel weer eens terug.

Margreet en Peter komen oorspronkelijk van Voorschoten, resp. Amsterdam, hebben elkaar in Nijmegen leren kennen aan de Radboud, wonen nu al 21 jaar op de Horst en hebben er plezier van waar het geld van hun stichting allemaal naar toe gaat: lokale kleine projecten voor gehandicapte kinderen. En dan kun je denken aan aangepast paardrijden, sport, muziek, een leuke activiteit. Maar ook een speelweek. Hierdoor zijn ouders in de gelegenheid om eens extra aandacht te geven aan de andere kinderen van hun gezin.

Op maandagmorgen geeft Margreet ook al acht jaar gym in de tuinkamer van het Groeske voor 8-15 mensen uit de Kloostertuin en omgeving.

Beste Margreet en Peter, bedankt voor de fijne ontvangst en gesprek,
Rudo Franken, kapelaan

Bezoek aan huis:
1^e zaterdag van
de maand (10.00
-14.00 uur) of op
afspraak

Reestr. 5, Horst
06 – 4289 8537
(ma t/m za
na 10.00 uur)



www.2ehands-zorghulpmiddelen.nl

Uit het verleden...

TOEDIENING VORMSEL PINKSTEREN 20 juli 1843: 'Een verhevener gebeurtenis, welke zeker der vergetelheid zal ontrukkt blijven'. Aflevering 3.

Overgenomen uit *De Godsdienstvriend: tijdschrift voor Rooms-Catholijken*.

De laatste zin van de vorige aflevering was: 'Vroegtijdig waren een aantal geestelijken gereed; de muzikanten ten getale van 25 stonden bereid om Monseigneur naar de kerk te begeleiden'. Het vervolg luidt: 'Waarlijk zielroerend was de optocht naar het huis des Heeren; eene stille eerbiedwekkende uitdrukking stond op aller aangezicht te lezen; terwijl de muziek weergalmde in de bosrijke velden. Eindelijk beklom Monseigneur den troon, om het H. Misoffer te beginnen, Een twaalfstal Priesters omringden het altaar, en alzo werd het H. Misoffer (Episcopo parato) door den Zeer Eerwaarden Heer Triebels, deken van het district Nijmegen plegtstatig opgedragen; terwijl de muzikanten ene keurige muziek uitvoerden. Daarmede werd het H. Vormsel toegediend aan een aantal kinderen van beider kunne; en deze H. Plegtigheid geëindigd, deed Monseigneur ene waarlijk doeltreffende, en tot nut stichtende redevoering over de vruchten van het H. Vormsel, om alzo de gelovigen vroom, en gesterkt tot de volmaaktheid op te voeren, en leeraarde ouders en kinderen, om gezamenlijk door het aanhoud gebed, den berg des Heeren op te klimmen; en deze waarlijk heilige verrigting werd met den lofzang Veni Creator begonnen, en met een plegtig Te Deum besloten. (Veni Creator: is een kerkelijke Pinksterhymne voor bijzondere gebeurtenissen. (Einde)

Door Gerrie G.Driessen



Foto. Op 19 juli 1953 wordt het dorp weer bezocht door een Doorluchtige Hoogwaardigheid. Het betreft de Franse bisschop Monseigneur Chassaigne. Pontificaal gekleed schrijdt hij over de Dorpsstraat, zijn lange cape wordt als een sluier achter hem aan gedragen. (Zie verder de uitgave over Groesbeeks Rijke Roomse leven blz. 249-254.)

Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus

PAROCHIECENTRUM

Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024- 397 1473

Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972

Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek

Email: par.groesbeek@kpnmail.nl

Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl

Openingstijden: werkdagen tussen 9.15 - 12.00 uur

Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kun je doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.

LITURGISCHE VIERINGEN

kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek

Za 19.00 uur, Zo 10.00 uur, di en do 9.00 uur (in november do 19.00 uur)

kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg

Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur

PASTORAAL TEAM (024-397 1473 tijdens kantooruren)

pastoor H. Janssen, 06-51105494 - henkjanssen876@gmail.com

kapelaan R. Franken, 06-46193591 - rfrankenpr@hotmail.com

PAROCHIEBESTUUR

Pastoor-voorzitter:

Dhr. H. Janssen, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, 06-51105494

Vicevoorzitter:

Dhr. G. v. Gorkum, Gen. Gavinstraat 72, 6562 ML Groesbeek, 024-3971324

Secretaris:

Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, 024-3977718

Penningmeester:

vacant

Gebouwen:

vacant

Administratie:

Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen, via parochiecentrum

KERKHOFBEHEER

C&D/De Horst: Tom Weber, 0612787297, tomenlidy@gmail.com

Breedeweg: Teun van Grinsven, 06-20623972 / Rob Paulis, 024-3977718

COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473,

Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag doorgeven vóór maandag 12.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus:

NL86RABO0117405949

Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52

ANTONIUS – St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, 024-3971998

Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898

Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D (publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven vóór maandag 10.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29RABO0117405132

GODELIJK HART – Ketelstraat 1, De Horst

Alleen incidenteel vieringen

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

PAROCHIEBLAD GROESBEEK

Redactie: kapelaan Rudo Franken (eindred.), Carla Windau, catechist (eindred.), Martijn Pouwelsen (lid), Hemmie Cillessen (lid)

Volgende uitgave: dec-jan; vouwen: 12-13 dec; bezorgen: voor 22 dec

Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek, rfrankenpr@hotmail.com - vóór 27 november

Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.

STRIP



ALLERZIELEN

Soms is het leven te vatten in jaartallen, soms in foto's.
Goh, is het alweer zo lang geleden? Of nog maar zo kort?
Het lijkt eeuwen...

Je ziet in een keer een liefdevol handgebaar,
een dierbaar gezicht in kleur of zwart/wit
en het gevoel van missen slaat dubbel zo hard toe.
Je hoort in gedachten weer hun stem of ruikt hun geur.

Of, nog erger, je moet moeite doen
om herinneringen op te roepen.
“Hoe was het ook alweer?”
Maar vaker is degene die er niet meer is
nog heel dichtbij, in gedachten en gevoel.



De dood slaat meedogenloos
en onherroepelijk toe,
als je pech hebt verschillende keren in je leven.
Niet verwonderlijk, want niemand leeft voor altijd,
we gaan allemaal een keer dood.
Alleen voelt het zo machteloos, verdrietig, gemeen
(invullen wat van toepassing is)
als een leven beëindigt.

Het te moeten missen van die persoon is zwaar,
een juk wat op je schouders wordt gelegd.
Op nieuwe foto's ontbreekt er iemand.

Toch zullen er weer nieuwe gebeurtenissen
worden vastgelegd op de gevoelige plaat.
Het gaat door, het leven wordt hervat.
Een baby wordt geboren, och kijk eens “net zo'n krullen als oma”
en “de zoon werkt net zo precies als zijn vader”.
Of “wat waren de lessen van die docent inspirerend”.
Dat wil zeggen dat de mens die er niet meer is
zijn of haar stempel heeft achtergelaten.
Hij heeft waarde toegevoegd aan de levenslijn.
En blijft zo doorleven.

Netty