

Beste lieve mensen van Groesbeek,



Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we elkaar wellicht nog niet ontmoet. Vanaf 1 september 2016 ben ik benoemd tot kapelaan in de parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek en kan ik ondersteuning bieden aan de parochie Maria ten Hemelopneming die de Ooijpolder bestrijkt.

Geboren te Eindhoven in 1961, heb ik direct na het gymnasium de priesteropleiding op Rolduc gevolgd. In 1985 ben ik tot priester gewijd en heb ik als kapelaan gewerkt in Echt en Heythuysen, en als pastoor in Weert, Roggel en Neer en ruim tien jaar in Molenhoek, Mook en Middelaar. Daarna was ik tot juni 2016 pastoor in Veldhoven waar ik na twee jaar helaas alweer afscheid moest nemen wegens mijn gezondheid. De moeilijke gigaklus van samenvoeging van zes parochies met kerksluitingen aldaar was, met name bestuurlijk, teveel voor mij. Eind mei 2016 kwam ik voor herstel in Groesbeek op de camping terecht waar ik in de mooie omgeving, o.a. door rust, wandelen en fietsen goed kon herstellen. In deze tijd ben ik gevraagd om in Groesbeek samen met de pastoraal teamleden het pastoraat te gaan doen. Als kapelaan werk ik onder verantwoordelijkheid van de pastoor die het bestuurlijke deel onder zijn hoede heeft en kan ik mij geheel voor het pastoraat inzetten, wat ik heel graag doe.

Het is een rustige start geweest vanaf september omdat er nog tijd nodig was om een en ander helder te krijgen en af te stemmen met het pastoraal team. Nu ik inmiddels beter zicht gekregen heb op hetgeen ik hier in het pastoraat zal kunnen gaan doen en vanaf 15 november in Groesbeek kan wonen, kan ik echt van harte van start gaan!

Het pastoraat betekent voor mij: mensen nabij zijn vanuit de liefde van Christus. Speciaal de mensen die onze nabijheid hard nodig hebben. Ik zal zijn waar mensen zijn, contact en ontmoeting zoeken, signalen opvangen, mensen bezoeken. In het pastoraat is het voor mij belangrijk om met mensen op weg te gaan, in vieringen en ontmoetingen. In het ontmoeten van elkaar ontmoeten we ook de Ander.

Ook ga ik graag een dag, een paar dagen of wat langer met mensen op weg. Al jarenlang maak en begeleid ik jaarlijks een bedevaart naar plaatsen als Fatima, Lourdes, Guadalupe en Banneux of een rondreis door b.v. Polen of Frankrijk. In mijn vakanties en vrije tijd heb ik veel gewandeld, waaronder een voettocht vanuit Mook naar Santiago. Van 6-21 oktober 2017 kunt u vanuit Groesbeek

mee om een bedevaart rondreis maken door Frankrijk (o.a. Lourdes), Spanje (o.a. Santiago) en Portugal (o.a. Fatima). Liever een tocht van een dag of een paar dagen? Laat maar weten. We zullen het samen bekijken. Of wilt u bezoek aan huis? Graag.

In het weekend van 22/23 oktober had ik voor het eerst de Mis in de H.H. Cosmas en Damianus, ook ben ik er op zondag 20 november, hoogfeest van Christus Koning, tevens einde van het jaar van Gods barmhartigheid. Gelegenheid om met elkaar kennis te maken!

Ik besluit met de wens voor een goede samenwerking en een vruchtbaar pastoraat met u allen. Vrede en alle goeds,
Kapelaan Rudo Franken, pr. (rfrankenpr@hotmail.com)

Beste Parochianen **1 - Een bericht over pastor van Gestel**
2 - Een blik op de financiën en het vastgoed van de parochie.
En op blz. 17/18 de gedachten over Allerzielen

1 -Pastor van Gestel

Pastor van Gestel heeft een zware tijd achter de rug. Eerst de grote operatie aan zijn wervelkolom, daarna opnieuw een grote operatie vanwege een onderhuidse bloeding en intussen ongemakken vanwege twee keer narcose en veel morfine. Nu is dat gelukkig achter de rug en is zijn herstelperiode begonnen. Hij maakt het goed en zal binnenkort aan zijn revalidatie beginnen. We wensen hem sterkte en alle goeds.

2 Een blik op de financiën en het vastgoed van de parochie

Tijdens de parochieavond van 4 oktober 2016 is er helderheid verschaft over het financieel reilen en zeilen van de parochie **in de jaren: 2013, 2014 en 2015.**

In 2013 bestonden er nog twee parochies in Groesbeek die op 1 januari 2014 zijn gefuseerd tot een parochie. De getallen over 2013 zijn de optelsom van de jaarrekeningen van die twee parochies.

Vanaf 1 januari 2014 wordt er gewerkt in een financiële administratie. De jaarrekeningen van de 2014 en 2015 zijn pas onlangs gereed gekomen omdat de beginbalans van de parochies op 1-1-2014 precies moest worden vastgesteld en ingevoerd. Immers een fout in het begin blijft altijd doorwerken.

Het verloop van het saldo : het verschil tussen inkomsten en uitgaven bedroeg voor beide parochies **in 2013 € 57.000 batig, in 2014 € 9.000 nadelig en in 2015 € 8.000 batig.**

De inkomsten bedroegen in de afgelopen jaren, afgerond op duizend Euro:

Boekjaar	2015	2014	2013
Bijdragen parochianen	€ 228.000	€ 238.000	€ 254.000
Opbrengst uit bezittingen	€ 104.000	€ 99.000	€ 80.000
Begraafplaatsen	€ 49.000	€ 48.000	€ 41.000
Totaal	€ 381.000	€ 385.000	€ 375.000

Wat opvalt is dat de bijdragen van de parochianen- de kerkbijdrage en de collectes in de kerk - teruglopen, omdat er minder mensen in de kerk komen. In de afgelopen drie jaren zijn we op deze manier ongeveer 10% van de bijdragen van de parochianen kwijt geraakt.

De opbrengst uit bezittingen loopt op omdat het bestuur de gelden die niet direct nodig zijn, heeft belegd in een beleggingsfonds bij het bisdom. Daar brengen ze meer geld op dan wanneer we het op de bank laten staan.

De opbrengst van de begraafplaatsen stijgt , omdat het bestuur in 2014 de tarieven voor alle begraafplaatsen gelijk heeft getrokken en ook dichter bij de tarieven van het bisdom heeft vastgesteld.

De uitgaven bedroegen in de afgelopen jaren, afgerond op 100 Euro:

Boekjaar	2015	2014	2013
Salarissen	€ 123.000	€ 131.000	€ 109.000
Kosten kerken	€ 118.000	€ 121.000	€ 90.000
Kosten overige gebouwen	€ 14.000	€ 14.000	€ 4.000
Kosten begraafplaatsen	€ 9.000	€ 17.000	€ 8.000
Kosten eredienst en pastoraat	€ 32.000	€ 35.000	€ 39.000
Verplichte bijdragen aan bisdom	€ 47.000	€ 43.000	€ 42.000
kosten o.a. beheer, banken en beleggingen	€ 30.000	€ 33.000	€ 27.000
Totaal	€ 373.000	€ 394.000	€ 319.000

De salarissen zijn vanaf 2014 toegenomen door het aantrekken van een pastoraal werkster.

De kosten van kerken zijn gestegen doordat het bestuur een groter bedrag is gaan reserveren voor groot onderhoud en dat ook voor de overige gebouwen. Bij de begraafplaatsen is in 2014 een afscheidsplaats op het kerkhof van Breedeweg aangelegd.

Kosten eredienst en pastoraat worden lager door een zuiniger beheer. Het bestuur heeft ook in de afgelopen jaren de energiekosten weten te drukken door van energieleverancier te wisselen en de kerken als een partij aan te bieden.

Er wordt geprobeerd meer voordelen uit de fusie te halen door voor de hele parochie een abonnement af te sluiten in plaats van verschillende. Dit kan gaan gelden voor telefoonaansluitingen, verzekeringen, etc.

Daarnaast probeert het bestuur meer rendement te halen uit het vastgoed van de parochie.

3 De Pastorie

Het bestuur heeft al vaak geprobeerd de pastorie die grotendeels leeg staat, te verhuren. Nu is de buurman van de pastorie, de heer A. Hendriks die het café-restaurant Huis Valois drijft, bij het bestuur gekomen met de vraag of het bestuur de pastorie aan hem wil verhuren om daar een hotel en Bed and Breakfastvoorziening te gaan realiseren.

Het bestuur heeft daar in principe mee ingestemd. Het bestuur heeft met de heer Hendriks nu een brief geschreven aan de gemeente met de vraag hoe zij denkt over deze ontwikkelingen. We wachten op het antwoord van de gemeente.

4 Een nieuwe pastor

Op 1 september jl. is kapelaan Rudo Franken benoemd in onze parochie. Om dat het bisdom mededeelde dat hij niet mocht wonen op de pastorie om een goede scheiding tussen werk en privé te houden, is het bestuur op zoek gegaan naar een woning. Met het bisdom is overleg geweest over deze woning en het bisdom heeft besloten de parochie toestemming te verlenen om deze te kopen. Vanaf 15 november of zoveel eerder als mogelijk is zal de kapelaan deze woning gaan betrekken. Het adres is Haydnstraat 48.

Heeft u vragen of opmerkingen, stel ze gerust **Henk Janssen pastoor.**

in 't Wërcken



Sint Antonius

BRUUKS ALLERLEI

Groesbeek - Breedeweg

De kerk in het midden houden.

Deze uitdrukking is al oud. Het betekent zoiets als “de zaak laten waar ze behoort, niet overdrijven, of zo regelen dat partijen tevreden zijn”. De Sint Antoniuskerk staat in het midden van Breedeweg aan het Kerkplein. Een markante plek. Geen passant ziet het indrukwekkende gebouw over het hoofd.

Er gaan stemmen op om het Kerkplein de komende tijd meer sfeer te geven en enkele voorzieningen te treffen. Op die wijze wordt het gemakkelijker om er regelmatig markten of ontmoetingsactiviteiten te organiseren. Te denken valt aan een mooiere inrichting en aansluitpunten voor elektriciteit en/of water. Een werkgroep van bewoners uit Breedeweg denkt hierover na. Een tweede werkgroep neemt de verkeerssituatie onder de loep. De bewoners van de Breedeweg en de Sint Antoniusweg hebben onlangs met posters voor de ramen massaal richting Gemeente en Provincie kenbaar gemaakt dat ze verlangen naar minder drukte en meer veiligheid. Zij vragen om een hart voor Breedeweg (kerkplein) met meer veiligheid voor de voetgangers (verkeer!).

De parochie staat open voor ideeën voor het Kerkplein maar wenst wel dat de hoeveelheid parkeergelegenheid blijft met het oog op de uitvaarten e.d. Intussen is de parochie bezig met het stapsgewijs onderhouden en verbeteren van het gebouw en de omgeving. Buitenschilderwerk aan pastorie en kerk-(deuren), een nieuw Mariabeeld en de aanleg van fraai nieuw gras voor de kerk. Diverse zwakke plekken aan het dak worden verbeterd. Ook de kerkklok komt aan de beurt. Deze imposante klok van 625 kilo is een schenking van de twee parochies in België die eind 1944 een groot aantal evacuees uit Groesbeek onderdak hebben geboden. In september 1949 werd de klok in aanwezigheid van de bisschop en het hele dorp op feestelijke wijze geconsacreerd en geplaatst. Sindsdien is zij door vrijwilligers in stand gehouden. Maar nu is het tijd voor ingrijpende maatregelen. Binnen afzienbare tijd zal de hele klok met

de ophanging (de stoel) naar beneden worden gehesen om na revisie terug te worden geplaatst. Tegelijk zou ook het uurwerk nagekeken moeten worden. Het kerkbestuur zal zich hier spoedig over beraden; het zijn dure maatregelen. Intussen wordt de grote klok voorlopig niet geluid omdat de klepel niet meer goed vast zit. In plaats daarvan klinkt nu voor de erediensten de kleine klok. Binnen in de kerk is al het nodige verbeterd. Na achterstallig schilderwerk is onlangs de muziekinstallatie uitgebreid en binnenkort wordt een aantal losse vloertegels bij de entrees gerepareerd.

Onze monumentale kerk, opgebracht, gebouwd en door de kerkgemeenschap onderhouden, is verbonden aan het plein. Afgelopen tijd bood de parochie vanuit de kerk ook regelmatig ondersteuning aan activiteiten op het plein. De straatspeeldag en de burendag konden elektra en meubels gebruiken vanuit de kerk. Als er dit jaar een kerstmarkt wordt georganiseerd biedt de parochie ruimte in de kerk aan voor ideële/ culturele kraampjes, activiteiten en muziek. Zo blijft de kerk letterlijk en figuurlijk in het midden van Breedeweg.

Pierre Ronden, Koster

OPEN BIJBELGESPREK

elke woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur

We nodigen u uit om bij een gezellig kopje koffie of thee op woensdagmorgen in de pastorie deel te nemen aan een gesprek over de Bijbellezingen van de komende zondag.

Met 'open' bedoelen we dat u niet perse elke woensdag aanwezig hoeft te zijn. U kunt ook zomaar eens een keer komen meedoen.

De ochtend zal geleid worden door Mevr. Ria Hopman en pastor van Rooij, maar ook voor deze beiden geldt dat ze afgewisseld kunnen worden door een van de andere pastors - wanneer er een uitvaart is of ter kennismaking etc..

U hoeft zich dus niet in te schrijven. We zijn al begonnen op woensdag 12 oktober en we vormen al een leuk klein groepje, maar er is nog ruimte genoeg voor meerdere mensen. Mocht de groep een keer te groot zijn, dan splitsen we ons in twee groepen.,

Van harte welkom. U kunt zich aanmelden via tel. 024 - 3971473 of via de mail: par.groesbeek@kpnmail.nl of u kunt gewoon komen.

Van harte welkom Ria Hopman en Jos van Rooij.

COMMUNICEREN MET DE DIEREN



Door heel de schepping - door de mensen, de dieren, de planten en de mineralen - stroomt één bewustzijn, het bewustzijn van God, die zich op oneindigvoudige wijze uit. Die eenheid maakt het mogelijk met elkaar te communiceren, van elkaar te leren en elkaar te helen. Alleen al door je aandacht en je openheid voor een dier, geef je energie door.

De verbinding tussen mens en dier

Alle levensvormen op aarde hebben een bestemming. Ze ontwikkelen zich en ze ontplooiën zich 'omhoog' in een creatieve dans.

Mensen beschikken over een vrije wil en onderscheiden zich daarmee van al het andere leven. Dieren leven vanuit een natuurlijk, aangeboren instinct. Ze zijn energetisch sterk verbonden met de soort, waarin ze leven. Ze leven (grotendeels) vanuit de essentie van de soort.

Mensen leven vanuit hun individualiteit. Zij hebben de vrijheid om te sturen, te scheppen en te ordenen. Maar hun zelfbewustzijn kan ook een valkuil worden. Ze verliezen dan het contact met het geheel van de schepping. Een paard dat alleen in de wei staat, voelt verbondenheid met het geheel van de schepping. De mens vaak niet. ***Er is geen levend wezen op Aarde dat zich zo eenzaam en verloren kan voelen als de mens.*** Dieren voelen instinctmatig een verbinding met het geheel. Ze twijfelen niet aan zichzelf. Ze leven in het nú. Maar het zelfbewustzijn en de scheppingskracht van de mens is wel een belofte voor alle levende wezens op Aarde. Het bewustzijn van de dieren kan door het contact met de mens enorm worden verrijkt en verhoogd. Op onderbewust niveau weet het dierenrijk van deze belofte en verlangt er naar. ***Dieren verlangen er naar door de mensen gezien en gewaardeerd te worden!***

De geboorte van de individualiteit van de dieren

In alles wat op aarde leeft is bewustzijn aanwezig. Dieren zijn het meest herkenbaar als bewuste wezens, zij staan het meest als individu in het leven. Het bewustzijn van planten is passiever en 'dromeriger'.

Wanneer je een dier met liefdevolle aandacht benadert, wordt het wakker voor zichzelf, voelt het zijn bewustzijn groeien en ontvangt het besef dat het uniek is, een 'individu' met een eigen beleving, een eigen binnenwereld, niet

zomaar één van de soort. Dit gebeurt duidelijk in de relatie met huisdieren. Dit vergroot niet alleen het zelfbewustzijn van dit dier, het vergroot ook het zelfbewustzijn van het ras en de soort. Door het contact met ons maakt het dier kennis met een bewustzijn dat het niet kent. Huisdieren pikken vaak de emoties van hun baasje op, ook al zijn die negatief. Het dier kiest dit vanuit zijn ziel. Het wil deze ervaring opdoen om het domein van voelen en beleven dieper te verkennen.

Soms kan dit een dier belasten en het zelfs lichamelijke klachten en gedragsproblemen geven. Het dier neemt dit op de koop toe. Het wil bij de mens zijn, ongelofelijk trouw en dienstbaar. De aandacht die jij hen geeft, geven ze in veelvoud terug. Ook spiritueel kan het contact veel betekenen. Dieren herinneren je aan de verbondenheid van ieder levend wezen met het geheel. Ze brengen rust, aarding en ontspanning. Hun liefde kan je bij jezelf brengen.

Energetisch is er een prachtige wisselwerking tussen mens en dier: Jij stimuleert de geboorte van hun individualiteit, zij jouw gevoel van verbondenheid met de schepping en de aarde.

Alle leven op aarde is gericht op groeien naar zelfbewustzijn. Daarmee ontstaat individualiteit en creativiteit. Daarmee kun je buiten de wetmatigheid van de natuur iets nieuws scheppen. De geboorte van individualiteit staat gelijk met de geboorte van de ziel. Dieren zijn levende wezens die bezig zijn als individuele ziel geboren te worden in een lang proces van ontwikkeling. Mensen kunnen dieren daarbij helpen.

Het lijden van dieren verzachten

Besef dat je als mens in diepste wezen een behoeder bent van de aarde, geboren om de Aarde te verrijken en te bevruchten met jouw liefdevolle aandacht. Door aandacht en liefde breng je heling aan de dieren en de aarde. Bewustzijn is altijd scheppend. Eer de eigen weg van de dieren op aarde. Houd de balans tussen geven en ontvangen vast en vertrouw op je gevoel in contact met de dieren.

Wie hierover met elkaar en mij wil praten, kan zich melden.

Er zijn al 4 aanmeldingen. In het vorige parochieblad heb ik mijn e-mailadres niet goed gegeven. Hier volgt het nog eens: pastor.van.rooij@inter.nl.net (Let dus op de 4 puntjes)

Samengevat uit: 'Ode aan de aarde, ode aan jou' - van Pamela Kribbe.

Peuter- en kleutervieringen

op 6 nov. om 10.00 uur in de kerk op de Horst

Vier keer per jaar houden we een viering in de kerk van de Horst voor de allerkleinsten. Met behulp van de beamer vertellen we een mooi verhaal, we zingen kleuterliederen met een koortje van moeders en laten de kinderen uur iets voelen van kerk en ritueel. De eerstkomende viering is **op zondag 6 nov.** en gaat over St. Maarten. Alle kinderen mogen een lampion meebrengen en we houden natuurlijk een kleine optocht:

Graag tot ziens! **Marie-José, Antoinette en Isabel** - werkgroep

Gezinsvieringen

De gezinsviering is op **zaterdag 26 november**. We kijken dan natuurlijk vol verwachting uit naar pakjesavond, maar het is dan ook de eerste advent. Daarom steken we de eerste kaars van de adventskrans aan. Maar er zullen meer lichtjes zijn in de kerk.

We vinden het leuk als er veel kinderen komen, dus allemaal van harte welkom om **19.00 uur** in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus.

Zoals altijd is jeugdkoor Mikado bij deze vieringen ook van de partij!

We zoeken op dit moment versterking voor ons team. Iemand die kinderen heeft op de basisschool om samen met ons de gezinsvieringen te verzorgen. Graag mailen naar Mieke, Wilco24@planet.nl.

Graag tot ziens, **Pauline, Mieke en Isabel** - werkgroep gezinsdienst.

HET VORMSEL 2016



De voorbereidingen voor het vormsel zijn in volle gang. De kinderen komen regelmatig bij de gastouders. Ze hebben zich voorgesteld in de kerk aan de mensen, ze zijn op excursie geweest naar de H. Land-stichting en naar de Sint Jan geweest en nu bezig aan de afronding.

Het vormsel zal op worden toegediend door onze eigen Pastoor-Deken H. Janssen **Op zat. 12 nov. voor Horst en Breedeweg in de kerk op de Horst.**

Op zat. 19 nov. in de kerk van Cosmas en Damianus.

Werkgroep Vormsel en Pastors

LITURGISCHE AGENDA – 26 OKT. t/m 21 DEC. 2016

WEEK VAN 29 OKTOBER - 04 NOVEMBER - Allerheiligen - Allerzielen

- za. 29 okt. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. H.Mis;
- zo. 30 okt. Antonius 09.30 u. H.Mis/Allerheiligen;
C&D 10.00 u. H.Mis/Allerheiligen; KK St. Caecilia;
- di. 01 nov. C&D 14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
- wo. 02 nov. De meent 17.00 u. H.Mis/Allerzielen; Seniorenkoor Breedeweg;
K'tuin 19.00 u. H.Mis/Allerzielen;
C&D 19.00 u. G.c.d./Allerzielen; KK St. Caecilia;
G.Hart 19.00 u. G.c.d./Allerzielen; KK Horst Sion Breedeweg;
- vr. 04 nov. C&D 19.00 u. H.Mis/Vormselvoorstelviering;

WEEK VAN 05 - 11 NOVEMBER – Willibrordzondag - Hubertusfeest

- za. 05 nov. G.Hart 09.00 u. Schuttersmis; KK Horst Sion Breedeweg;
De Meent 17.00 u. G.c.d.; Dameskoor;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. G.c.d.;
- zo. 06 nov. Antonius 09.30 u. H.Mis/Allerzielenviering;
KK Horst Sion Breedeweg;
C&D 10.00 u. G.c.d./Willibrordzondag; KK St.Caecilia;
G.Hart 10.00 u. Peuter- en kleuterviering
- wo. 09 nov. Antonius 19.00 u. H.Mis;
- vr. 11 nov. C&D 19.30 u. Meditatie;

WEEK VAN 12 - 18 NOVEMBER

- za. 12 nov. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
G.Hart 18.30 u. Vormselviering; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D 19.00 u. G.c.d.; G.G.K. 70 jaar; Groesbeeks Gem. Koor
- zo. 13 nov. Antonius 09.30 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg
C&D 10.00 u. H.Mis;
- wo. 16 nov. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 19 - 25 NOVEMBER – Christus Koning

- za. 19 nov. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. Vormselviering; Koor Vivace;
zo. 20 nov. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D 10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 23 nov. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 26 NOVEMBER - 02 DECEMBER – Eerste Weekend van de Advent

- za. 26 nov. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 19.00 u. G.c.d./Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
zo. 27 nov. Antonius 09.30 u. H.Mis
C&D 10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
wo. 28 nov. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 02 dec. Prot.kerk 18.00 u. Adventsmeditatie;

WEEK VAN 03 - 09 DECEMBER

- za. 03 dec. De Meent 17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. G.c.d. KK St.Caecilia;
zo. 04 dec. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D 10.00 u. G.c.d.;
di. 06 dec. C&D 14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 07 dec. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 09 dec. C&D 19.30 u. Wereldmaaltijd.

WEEK VAN 10 - 16 DECEMBER

- za. 10 dec. De Meent 17.00 u. H.Mis; Dameskoor;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
zo. 11 dec. Antonius 09.30 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg
C&D 10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia
wo. 14 dec. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 16 dec. C&D 19.30 u. Adventsmeditatie

WEEK VAN 17 - 21 DECBER

za. 17 dec.	De Meent	17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
zo. 18 dec.	Antonius	09.30 u. H.Mis;
	C&D	10.00 u. G.c.d.;
wo. 21 dec.	Antonius	19.00 u. H.Mis;

Wereldmaaltijd

Het is een jaarlijkse traditie om in de Adventstijd in samenwerking met de Protestantse Gemeente een Wereldmaaltijd te houden. Eén miljard mensen die kampen met honger en ondervoeding in een wereld die meer dan genoeg voedsel produceert. Hoe is dit mogelijk? Bij een Wereldmaaltijd krijgt iedereen de hoeveelheid voedsel die iedere wereldburger elke dag zou kunnen eten als de wereldvoedselproductie eerlijk zou worden verdeeld.

De Wereldmaaltijd laat zien: honger hoeft niet. En als u een armzalige maaltijd verwacht, zult u verbaasd zijn! Honger in de wereld is dus geen gevolg van gebrek maar van oneerlijke verdeling. Ook kinderen zijn van harte welkom bij deze maaltijd. **Zelf bord, bestek en beker meebrengen.**

Plaats: De Serre - Datum: 9 december 2016 - Tijd: 18.00 - 20.00 uur

Kosten: € 3,00 p.p. (kinderen gratis)

Na aftrek van de kosten gaat de opbrengst naar een goed doel

Oogstfeest voor kinderen

Op vrijdagmiddag 4 november a.s. zijn kinderen van 6-12 jaar om 14.30 uur welkom in de Serre van de Protestantse kerk aan de Kerkstraat te Groesbeek voor een oogstfeestje. Er wordt een oogstverhaal verteld, waarin de thema's dankbaarheid en delen centraal staan, daarna krijgen de kinderen wat te drinken en vervolgens wandelen we met elkaar naar de moestuin bij Gasterij 't Groeske. Daar mogen de kinderen samen met ouderen een heerlijke soep maken met groente en kruiden uit de moestuin. Het wordt een leuke, lekkere en leerzame middag. Voor meer info: ruijsjanneke@hotmail.com of 0243976628
Marjo Kuijpers en da. Janneke Ruijs.

COLLAGE TER VERWELKONING KAPELAAN RUDO FRANKEN



Beste mensen om onze nieuwe collega, kapelaan Rudo Franken welkom te heten willen we een collage maken van kleine teksten, tekeningen, schilderijetjes, foto's, waarop u zich uit over de parochie: wat u belangrijk vindt als de parochiaan, wat u beweegt als parochiaan, wat u verlangt, wat uw droom zou zijn, welk toekomstbeeld u hebt ...

We nodigen u van harte uit u uit te spreken en zo onze nieuwe collage een beeld te geven van onze parochie en tegelijk een welkom te bieden. Het zou mooi zijn als deze collage er in de kersttijd zou kunnen hangen - dan is het altijd druk en is de kerk open. Doet u mee ? U kunt uw inzendingen via de e-mail sturen, maar liever hebben we natuurlijk een handgeschreven of handgemaakt papier, dat we kunnen ophangen.

U kunt 't in de bus doen op het pastoraal centrum Kloosterstraat 2 of e-mailen naar pastor.van.rooij@inter.nl.net (Let op de 4 puntjes)

Pastoor Henk Janssen, pastors Isabel van Baal en Jos van Rooij

Weekend voor drukbezette vrouwen 2017

In het eerste weekend van februari organiseren we voor de derde maal een weekend voor actieve vrouwen. Dit keer wordt het gehouden in het klooster van de Clarissen in Meegen. Het weekend begint op vrijdag 3 februari om 14.30 uur en duurt tot zondag 5 februari 13.00 uur. De bedoeling van het weekend is dat we in de hectiek van het dagelijks leven even een oase van rust creëren om stil te staan bij onszelf en ons leven.

Het weekend is bedoeld voor vrouwen die druk zijn met hun gezin, werk of mantelzorg. We willen in dit weekend met behulp van verschillende werkvormen in gesprek gaan over wat onze verlangens zijn en onze bronnen van kracht.

Het weekend wordt begeleid door RK geestelijk verzorger Margaret de Groot-Vlasveld en da. Janneke Ruijs

Opgave voor 1 december

Plaats: klooster van de Clarissen in Meegen; Datum: 3 februari- 5 februari 2017; Kosten: € 115,00 (exclusief reiskosten); Aantal deelnemers: max 8

Opgave: Janneke Ruijs, 0243976628 of ruijsjanneke@hotmail.com

Lampionnenoptocht op zaterdag 17 december 2016

Samen met de RK-parochie en oudercommissie van de Kabouterhoeve en Toffe BSO organiseren we in de Adventstijd een lampionnenoptocht. De optocht is in het vierde weekend van Advent op zaterdag 17 december. De kinderen mogen met hun eigen lampion om 16.45 uur naar de Cosmas en Damianus kerk komen, aan de Pannenstraat. We starten in de kerk met een mooi Adventsverhaal en lopen over het Dorpsplein via de Groes naar de Protestantse kerk. In de Protestantse kerk bekijken we de stal en zingen we samen kerstliedjes. Vervolgens is er voor alle kinderen een kopje warme chocomel en voor de ouders glühwein.

We verheugen ons zo vlak voor Kerst op een mooi lint van kinderen met lichtjes in het dorp.

Plaats: Cosmas en Damianus kerk - 17 december 2016 om 16.45 uur

70 jaar Groesbeeks Gemengd Koor

Het jubileumconcert was op 9 oktober. De opkomst bij dit concert was hartverwarmend groot. We hebben nog diezelfde avond en daarna vele lovende reacties gehad, zowel mondelinge als schriftelijke. Werkelijk een mooi concert.

Het Groesbeek Gemengd Koor is dus jarig en dat al voor de 70^{ste} maal.

Voldoende reden om dit met enkele mooie concerten te gedenken.

Daarna vieren wij ons feest met een jubileumviering op zaterdag 12 november.

Om 19:00 uur in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus in Groesbeek.

Gezongen wordt de Boheemse herdersmis *Missa Pastoralis* van Jan Jakop

Ryba. Daarnaast worden nog negen andere toepasselijke liederen gezongen.

De mis is een herdersspel in negen delen die elk de titel van de delen van een mis hebben: Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus en Finale. Toch zul je op geen enkel moment het gevoel hebben in een liturgische dienst beland te zijn. Ryba slaagde erin om het verhaal van de herders op een eenvoudige, volkse en zeer toegankelijke manier in de muziek te vatten. Een echte pastorale dus. Dat het werk van Ryba beïnvloed werd door Mozart, is ook in deze herdersmis hoorbaar.

Op zondag 18-12-2016 om 16:00 uur in de Protestantse Kerk Groesbeek aan de Kerkstraat is er een Kerstconcert.

Kerst is een feest van traditie. Het Groesbeeks Gemengd Koor heeft de traditie om het programma te doorrijgen met internationale liederen. Dit jaar zingen we onder andere enkele mooie liederen uit Tsjechië. Uitgebreidere informatie is te vinden op: www.groesbeeksgemengdkoor.nl

Sankt Cäcilienkoor Wyler 10 december in de kerk v.d. Horst

Het Sankt Cäcilienkoor geeft adventsconcerten met daarin centraal de componisten Hilarion Alfeyev, geb. 1966 en Marco Frisina geb. 1953.

Het Sankt Cäcilienkoor repeteert voor de adventsconcerten die gegeven zullen worden in de Sankt Johannes Baptistkerk in Wyler op 10 december en in het Goddelijk Hart van Jezus op 17 december. Beide concerten beginnen om 15.00 uur en duren ongeveer anderhalf uur. Het koor wordt begeleid door een klein symfonieorkest.

De meest opvallende werken zijn de delen uit “het Weih-nachtsatorium voor zangsolisten, koor en symfonie-orkest” van de Russisch-orthodoxe theoloog en componist Hilarion Alfeyev. Hij werd op 26 juli 1966 geboren in Moskou. Hij is aartsbisschop/metropoliet in de Russisch-orthodoxe kerk en komt in hiërarchie direct na patriarch Kirill. Vanaf het moment dat Alfeyev aartsbisschop werd in 2009, heeft hij diverse malen de paus ontmoet. Zijn diplomatieke werk resulteerde op 12 februari 2016 in een “verklaring van eenheid”. Deze werd ondertekend door paus Franciscus en patriarch Kirill tijdens hun ontmoeting op Cuba. Prachtig is dat vooral de muziek deze toenadering mogelijk gemaakt heeft. Door te luisteren naar elkaars muziek in de Sint Jan van Lateranen in Rome. Het koor van de Sixtijnse Kapel liet daar liederen horen van Palestrina en het koor van het Russisch-orthodoxe patriarchaat zong werken van Hilarion Alfeyev. Dat gebeurde vorig jaar op 17 september en nu, precies 1 jaar later, gaat het Cäcilienkoor uit Wyler werken van Hilarion Alfeyev uitvoeren en wel in het Russisch! Daarnaast worden werken uitgevoerd van de lievelingscomponist van het koor Marco Frisina. Een topwerk van hem is het lied “Nada te turbe”, vertaald: Niets zal mij verontrusten. Het lied heeft de strekking: Wie God heeft, ontbreekt het aan niets. Tijdens het concert in Wyler zal het kunstwerk met dezelfde naam “Nada te turbe” van Pieter van Eck een centrale plek innemen. De concerten zijn gratis toegankelijk.

ADVENTSACTIE 2016



Ondersteuning kwetsbare vrouwen in Burkina Faso.

De orde OLV van Liefde van de Goede Herder is een internationale congregatie, opgericht in Anger (Frankrijk) in 1835. De congregatie is actief in 72 landen. De zusters werken sinds maart 2011 in Burkina Faso, een van de armste landen ter wereld. Zij geven veel aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé. Het gebrek aan infrastructuur en overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg ...) maakt de situatie van vrouwen en kinderen kwetsbaar, waardoor ze slachtoffer worden van geweld en mensenhandel.

Onderdak en zelfontwikkeling

Het project van de zusters wil een antwoord geven op de noden van de bewoners van de sloppenwijk Burkinabé. Deze mensen hebben een zeer laag inkomen en hebben door hun lage onderwijsniveau en gebrek aan technische vaardigheden. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor een betaalde baan. Minder dan de helft van de bewoners heeft ooit onderwijs gekregen en tien procent is analfabeet. Negen van de tien meisjes werken in de huishouding en worden door hun werkgevers uitgebuit. Bijna alle meisjes zijn fysiek of verbaal misbruikt door ouders, familieleden, vrouwenhandelaars of pooiers. Een schamele 15 % van de meisjes komt uit een stabiel gezin. De zusters willen deze kwetsbare groepen beschermen door hen onderdak te bieden, hun capaciteiten te ontwikkelen en een stimulerende omgeving voor kleine kinderen te creëren. De zusters willen 200 à 300 vrouwen en kinderen per jaar bereiken.

Geplande activiteiten

De zusters willen op korte termijn een huis inrichten voor 15 meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van geweld. Ook vrouwen of meisjes die in aanraking kwamen met justitie zijn welkom. Verder staan een kleuteropvang en een kleuterschool op de planning. Er zouden, over een periode van drie jaar, in totaal 195 kleuters opgevangen worden. Ten slotte willen de zusters opleidingen aanbieden voor 150 meisjes en vrouwen per jaar: van catering, koken, banketbakken en Frans tot internet- en computervaardigheden.

Langetermijnplannen

Op middellange termijn wil het project de sociale en economische integratie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij bevorderen. Op lange termijn voorziet het project de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen, gendergelijkwaardig en emancipatie. De zusters hopen ook om

inclusief en kwalitatief onderwijs te verzorgen voor iedereen en het levenslange leren te bevorderen.

Extra collecte;

In het kerstweekend van **25 en 26 december** zal in de kerk van Sint Antonius te Breedeweg en in de kerk van Cosmas en Damianus tijdens alle diensten een extra collecte worden gehouden. Mocht u liever een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op RABO bank rekeningnummer 11.74. 07. 550 ten name van het Missie comité met vermelding adventsactie 2016.

Namens PCMO Teun van Grinsven

ALLERZIELEN: HEER, OOK NU WEET IK DAT ZIJ LEVEN OOK AL ZIJN ZE GESTORVEN.

In ons verdriet om de overledenen is het misschien goed te bedenken, dat zij niet aan een leegte of aan duisternis worden overgeleverd, maar zijn opgenomen in een wereld van Liefde, zoals wij ons nauwelijks kunnen voorstellen.

Door hun verbinding met Jezus Christus waren de eerste christenen in staat om het leven en ook het sterven te bezien in het licht van wat Hij had volbracht. Daardoor wisten de eerste christenen ook hoezeer het leven ná de dood was veranderd door de komst van Christus op aarde.

- Zij wisten dat de gestorvene na zijn dood zicht zou krijgen op zijn leven op aarde en op de zin van het zojuist voltooide leven.
- Zij wisten van de ontmoeting met gestorven geliefden en met engelen.
- Zij wisten van de intense vreugde die de gestorvene er zou beleven bij de aanschouwing van de overwinning van de geest op de materie.
- Zij wisten van de bijzondere ontmoeting met het lichtwezen, met Christus zelf.

De reis die begint na de dood is een reis, waarop wij een omvorming ondergaan van aards mens tot geestelijk wezen.

Dat is een trapsgewijze groei.

De bijbel benoemt die symbolisch als een weg door ‘Zeven hemelen’.

De apostel Paulus verwijst naar die 7 hemelen in de Korinthe-brief, waar hij over zichzelf zegt:

**“Ik ken een christenmens, die 14 jaar geleden -
in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het -
werd weggevoerd naar de derde hemel ...
daar vernam ik onzegbare woorden, die geen mens mag uitspreken”**

Het is een wereld van louter liefde. Het is daarom dat bijna alle mensen die sterven het gevoel krijgen: ‘Eindelijk ben ik thuis’.

Wanneer iemand sterft, gaat hij nooit alleen door de poort van de dood. Niet alleen aardse geliefden staan vaak om hem heen, ook engelen en gestorven geliefden komen de stervende helpen bij diens gang door de poort. Zij begeleiden de overledene ook bij zijn eerste stappen in de zo andere geestelijke wereld.

De stervende, zal de engelen en gestorven geliefden helderziend mogen waarnemen. Door de liefde-kracht die in hem leeft, gaat zijn ‘geestelijk oog’ vanzelf open. Dit geldt ook voor hen die plotseling sterven. De engelen en gestorven geliefden weten wanneer iemand sterft.

Liefde brengt hen op de juiste tijd op de juiste plaats.

Onder de engelen is één Lichtwezen, Christus, die de stervende met onvoorstelbare kracht naar zich toe trekt en in zijn lichtkring opneemt. Aan veel stervenden geeft dit het gevoel: ‘Dit is de ontmoeting waar ik altijd op heb gewacht’. Daarom ervaren stervenden de ontmoeting met Hem als een thuiskomst. Nog voor het sterven legt deze ontmoeting al vaak een glans van diepe vreugde op hun gezicht.

Volgens de apostel Paulus bestaat de mens uit: **lichaam, ziel en geest**.

- **Lichaam:** bij het aardse **lichaam** moet je niet denken aan iets materieels, maar aan energieën, die de vorm van een lichaam aannemen.

- **Ziel:** onze **ziel** is de drager van ons bewustzijn. Zij omvat heel ons innerlijk. Zij is de drager van alle driften en emoties maar ook van de krachten van het voelen, willen, denken en waarnemen.

- **Geest:** De **geest** in ons is ons ‘godelijk Ik’, de hoogste geestelijke kracht in ons, die God geschapen en aan ons gegeven heeft.

Bij het sterven maken ziel en geest zich los van het lichaam. Dat begin in de hartstreek. Soms is dit te zien als een trilling of kleine energie-wolk, die daar het lichaam verlaat. Met dit oplichten begint het sterven en vertrekken ziel en geest via de kruin uit het lichaam.

Het boek Prediker beschrijft het sterven zo:

“De rouwklagers staan al te wachten,

het zilveren koord knapt af,

de gouden schaal breekt,

de kruik gaat stuk bij de bron:

Het stof keert terug naar de aarde, waar het vandaan kwam,

de levensgeest naar God die hem schonk”. (H.12,6) Jos van Rooij

LIEF EN LEED

Gedoopt:

Luuk, zoon v. Lian Perenboom en Chris Roelofs, van de Veldeweg 88

Luuk, zoon v. Monique v. Baal en Jeroen v. Loon, Herwendaalsehoek 2

Jinte, dochter v. Marjolein Schaap en Roel Schoenmakers, Klaproosweg 5, Malden

Mees, zoon v. Monique Heezen en Mario Mollen, Stekkenberg 47

Overleden:

Josephus Theodorus Johannes Cup, Parklaan 21, 71 jaar

Peter Nicolaas Maria Wijers, Korenbloemstraat 16, 71 jaar

Petronella Elisabeth Gerarda v.d. Weijde-Lamers, Wylerbaan 20, 58 jaar

Gradus Wilhelmus Kosman, v. Nispenstraat 63, 80 jaar

Johanna Janssen-Eberschneider, Wylerbaan 55a, 85 jaar

Hendrina Elisabeth Gerarda Thijssen-Wijers, Lindelaan 4, 73 jaar

Gehuwd:

William Nillesen en Carlijn Theloesen, Gen. Gavinstraat 330



Op zaterdag 15 oktober was er een gezinsviering. Kinderen konden zich na de viering inschrijven voor de eerste communie.

REACTIES EN KOPIJ

Inleveren, insturen of e-mailen vóór 28-november 2016 naar:

E-mailadres: par.groesbeek@kpnmail.nl

Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473

Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998

Pierre Ronde, Sint Antoniusweg 2, tel.: 06-22214898

Het volgende parochieblad komt uit op 27-10-2016.

DOORGEVEN VAN DE ZIEKEN IN HET ZIEKENHUIS

Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt dat we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoeken in het ziekenhuis een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje pastoraal werk. Dus van harte aanbevolen!

H. Janssen, pastoor, R. Franken, Kapelaan, J. v. Rooij Diaken en I. van Baal pastoraal werkster.

PAROCHIEBESTUUR H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Pastoor-voorzitter:

Dhr. H Janssen	Kloosterstraat 2	6562 AW	Groesbeek
----------------	------------------	---------	-----------

Vice-voorzitter:

Dhr. G. van Gorkum	Gen. Gavinstr. 72	6562 ML	Groesbeek
--------------------	-------------------	---------	-----------

Secretaris:

Dhr. R. Paulis	St. Antoniusweg 2A	6562 GM	Groesbeek
----------------	--------------------	---------	-----------

Beheerder gebouwen:

Dhr. T. Koch	Frieselaan 8	6562 BE	Groesbeek
--------------	--------------	---------	-----------

Beheerder administratie:

Dhr. G. Peters	Zwanenveld 9123	6538 SH	Nijmegen
----------------	-----------------	---------	----------