

PAROCHIE
H.H. COSMAS EN DAMIANUS

JAARGANG 5, NO. 5

SEPTEMBER-OKTOBER 2018



EEN LIEFDEVOLLE BLIK

*Zondag 14 oktober 2018, 28^e zondag door het jaar – Marcus 10,21
Toen keek Jezus hem liefdevol aan...*

Om te beginnen...

Heer, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,
of u, Heer, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen,
klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk - u bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden...

U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Uit psalm 139 (vert. J. Klink)



Van de redactie

Wat hebben we een warme, hete zomer gehad! En dan denk je misschien: 'Konden we die warmte maar beter verdelen over het hele jaar!' Want op zich werkt warmte wel positief voor ons mensen.

Figuurlijke warmte doet een mens doorgaans ook goed. Als iemand tijd voor je heeft, een luisterend oor, een liefdevolle blik ... als iemand je laat merken: 'ik hou van jou, zoals je bent. Kom maar bij mij met je zorgen. Ik help je je last te dragen'.

Door 4daagse ontmoetingen, een interview, een bedevaart naar Kevelaer of een viering, kunnen we ook ineens geraakt worden ... alsof Jezus ons liefdevol aankijkt ... als een ervaring...

De rijke jongeman (voorblad) blijkt niet open te staan voor de liefdevolle blik van Jezus. Hij is verblind door zijn rijkdom, wil niet uitdelen.

Wat doen wij, als Jezus óns liefdevol aankijkt?

Kunnen we daarvoor openstaan, ons laten raken? Kijken naar de ander zoals Jezus, van harte met liefde en aandacht?

Alle goeds, *de redactie*



De wapenspreuk van de paus is miserando atque eligendo; dit betekent 'met een barmhartige en uitkiezende blik'.

Inhoudsopgave

2	Om te beginnen...
3	Inhoud
4	Pastorale gedachte
4	Vanuit bestuur en team
6	Nieuws uit de parochie
10	Nieuws dekenaat, bisdom en wereldkerk
11	Belangrijke parochie info
11	Gods Woord op zondag
12	Liturgische agenda
15	Activiteitenagenda
16	Wel & Wee
17	Verdieping & Inspiratie
19	Op de koffie bij
21	Uit het verleden
22	Contactgegevens
23	Strip
24	Bezinning

Pastorale gedachte

BIJ DE START VAN HET NIEUWE PASTORALE JAAR 2018 – 2019

In het nieuwe pastorale jaar willen we onze aandacht en energie gaan richten op de vraag; welke weg naar de toekomst willen we als parochie, als plaatselijke gemeenschap van Christenen gaan.

Mensen maken zich zorgen hoe het verder moet met de parochie. De zorgen van de mensen richten zich op de daling van het aantal kerkgangers, het elk jaar kleiner wordende aantal eerste communicanten en vormelingen, het aantal huwelijken dat tot een dieptepunt is gedaald, het aantal uitvaarten dat terugloopt en de toename van het aantal mensen dat de kerk bij een overlijden voorbijgaat. Men mist veelal de jeugd en jongeren.

Het christelijk geloof draait om een ontmoeting met God, met Jezus. De ontmoeting met God, met Jezus kan plaatsvinden in de sacramenten, het ontvangen van de Communie, en in het lezen van de Bijbel.

In die ontmoetingen met God, met Jezus is het raadzaam hen te vragen je te helpen bij het vinden van de weg die we als parochie moeten gaan.

Ik denk dat het gezamenlijk gebed een belangrijk middel is om met de steun van onze Drie-ene God een goede weg voor onze parochie te vinden.

Laten we samen werken om een begaanbare weg naar de toekomst uit te stippelen.

Henk Janssen, pastoor

Vanuit het bestuur en pastoraal team

VERTREK VAN PASTORAAL WERKSTER ISABEL VAN BAAL

Net na het begin van de vakantie werden we geconfronteerd met het bericht dat onze collega Isabel met ingang van 1 september een andere werkkring had aanvaard als pastoraal werkster in de parochie van de heilige Augustinus in Berlicum en Middelrode, met kerken in Heeswijk, Dinther, Middelrode en Loosbroek en om die reden haar ontslag met ingang van 1 september heeft ingediend. Het besluit van Isabel om een andere baan te zoeken verraste ons allemaal. We hebben nog geprobeerd haar hier te houden, maar dat is ons net niet gelukt. Inmiddels zijn we een sollicitatieprocedure gestart om een nieuwe pastoraal werker (m/v) te vinden.

VORMSELVOORBEREIDING

In de afgelopen weken is de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel gestart. De bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. dr. G. de Korte, zal op zaterdag 17 november 2018 het sacrament van het Vormsel komen toedienen aan ongeveer 25 vormelingen.

Deze vormelingen bereiden zich voor in groepjes die bij gastouders op bezoek komen en gezamenlijk een werkboek doornemen. Daarnaast gaan ze op bezoek in de Cenakelkerk om met vele Bijbelverhalen in aanraking te komen en gaan ze ook naar de St. Jan, de kathedrale kerk van de bisschop in Den Bosch. De ouders van de vormelingen krijgen via een tweetal ouderavonden extra informatie over het sacrament van het vormsel.

DE KERK OP DE HORST

Op donderdagavond 5 juli j.l. is er een bijeenkomst georganiseerd door de wijkraad van de Horst waarin de pastoor en de brouwers toelichting hebben gegeven over de verkoop van de kerk en de ombouw van de kerk in een bierbrouwerij. De sfeer was goed en er is goed naar elkaar geluisterd. De afspraak is gemaakt dat wanneer er nadere mededelingen kunnen worden gedaan er een volgende bijeenkomst wordt gehouden.



Inmiddels zijn er twee brieven naar de bisschop van 's-Hertogenbosch verzonden. In de eerste brief wordt de bisschop gevraagd, na het advies van de priesterraad te hebben ingewonnen, te besluiten de kerk aan de eredienst te onttrekken. In de tweede brief wordt de bisschop gevraagd, na het advies van de Raad voor Economische Aangelegenheden te hebben ingewonnen, toestemming te geven aan het parochiebestuur de kerk aan de brouwers te verkopen. Wanneer de positieve antwoorden van de bisschop zijn ontvangen en van de kant van de gemeente Berg en Dal goedkeuring is ontvangen m.b.t. de omgevingsvergunning, het bestemmingsplan en de monumentenvergunning kan nagedacht worden over een plechtige laatste viering in de kerk op de Horst waarbij deze kerk aan de eredienst wordt onttrokken.

DE PASTORIE AAN DE KLOOSTERSTRAAT 2 GROESBEEK

Het initiatief vanuit het parochiebestuur om de pastorie te verbouwen en gedeeltelijk van functie te wijzigen is aan het college van B&W van Berg en Dal voorgelegd als een principeverzoek. De bedoeling is dat de pastorie wordt verbouwd voor de huisvesting van een zestal jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking die op zoek zijn naar een beschermde

veilige omgeving, met veel structuur. Zij zijn aangewezen op 24-uurs begeleiding en op een indicatie vanuit de wet langdurige zorg of vanuit de WMO. Wanneer het college met het initiatief instemt moet nog worden onderhandeld met een zorgaanbieder om te zien of het financieel haalbaar is. Daarna moet de parochie nog een akkoord van het bisdom verkrijgen. Het betreft een verhuur van minimaal 15 jaar.

VRIJWILLIGERSAVOND 25 SEPTEMBER 2018 20.00 UUR IN DE SLEUTEL

Op dinsdagavond 25 september 2018 wordt er in het verenigingsgebouw De Sleutel een avond voor de vrijwilligers van de parochie gehouden. De zaal is vanaf 19.30 uur open, zodat we echt om 20.00 uur precies kunnen starten.

De avond bestaat uit twee delen gescheiden door een pauze. Voor de pauze geeft Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit uit Brakkestein een inleiding over 'Hoe verder met de parochie?' "Hoe zien we een weg naar de toekomst?" Na de inleiding wordt er doorgesproken in kleine groepen aan de hand van vragen. Daarna volgt een terugkoppeling vanuit de groepen en wordt geprobeerd te komen tot een samenvatting.

Na de pauze wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de parochie. Er wordt een overzicht gegeven van de financiën van de parochie van 2014 tot en met 2017. De vrijwilligers worden bijgepraat over de verkoop van de kerk in De Horst. Daarna wordt verteld over een onderzoek om een zestal jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in de pastorie aan de Kloosterstraat 2 te Groesbeek te laten gaan wonen met een 24-uursbegeleiding. Kunnen deze jongvolwassenen allemaal in de pastorie wonen, hoe staat de gemeente er tegenover? Is het financieel haalbaar en welke zorgaanbieder gaat dit plan uitvoeren? Welke procedures moeten allemaal nog gevolgd worden? We hopen op een grote opkomst voor deze avond.

Pastoor Henk Janssen

Nieuws uit de parochie

OPBRENGST MIVA COLLECTE 2018 IN TOTAAL € 428,64.

MIVA (Missie Verkeersactie) steunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden met vervoersmiddelen en communicatiemiddelen. De projecten richten zich op verschillende ontwikkelingsthema's waaronder kinderrechten, mensenrechten, gezondheidszorg en vrouwen(rechten).

Mocht u nog een bijdrage willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missiecomité met vermelding MIVA 2018. Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun. Namens MOV, *Teun van Grinsven*

4DAAGSE MIS – Op zaterdag 14 juli was er in de Cosmas en Damianus een mooie 4daagse viering die door velen gewaardeerd werd. Zowel de Mis als de liederen die het koor Horst Sion Breedeweg zong, waren in verschillende talen en mensen zongen mee. De voorzitter opende met een gedachte over de vele landen die meedoen met de 4daagse, gesymboliseerd door de vele vlaggen in de kerk. Na de viering was er nog een gezellige ontmoeting met koffie en thee, waar velen bij aansloten.

ONTMOETINGEN TIJDENS VIERDAAGSE IN DE KERK - Op donderdag 19 juli was de Cosmas en Damianuskerk de hele dag open voor vierdaagse wandelaars en kijkers. Enkele vrijwilligers deelden kaarsjes uit en waren er voor de vele bezoekers die deze dag ruim 850 kaarsjes hebben aangestoken. Er werden veel intenties geschreven waarvoor in de parochie gebeden wordt.

Velen waren onder de indruk van de kerk en werden geraakt door de stilte en al die brandende kaarsjes. Eenmaal binnen kwamen bij velen de



emoties los en gedachten aan wat hen ten diepste bezighoudt. Mensen konden even stilstaan bij dankbaarheid, verdriet, verlies. De gastvrijheid, aanwezigheid en gesprekken met vrijwilligers werden zeer gewaardeerd.

Er werden vele giften gedaan in de speciale collectebussen. Maar het mooiste geschenk waren de bezoekers zelf. Dat zij de kerk in kwamen, zich lieten raken en dat wij daar als kerkgemeenschap de gastvrije ruimte en - waar men wilde - een luisterend oor konden bieden. Dat in deze ontmoetingen tussen mensen iets van Gods Geest merkbaar was. Wandelaars kwamen even echt tot rust en vervolgden hun tocht vol goede moed richting de zeven heuvelen.

Met dank aan kapelaan Rudo Franken (initiatiefnemer), de vrijwilligers en speciale dank aan kosteres Rikie die de hele dag alles tot in de puntjes had verzorgd! Volgend jaar weer!



AFSCHEID VAN ISABEL – door Commissie afscheid Isabel



Tijdens de drukbezochte gezinsviering van 25 augustus is er afscheid genomen van Isabel.

Na de viering was er tijd om samen thee en koffie te drinken en Isabel de hand te schudden.

Jong en oud gaven hieraan gehoor, kinderen met tekeningen, een bloemetje en een woordje van dank voor alles wat Isabel heeft betekend voor de parochianen van Groesbeek.

Moe maar voldaan vertrok Isabel rond 21.30 uur naar huis met haar auto vol bloemen en cadeautjes. Op 1 september zal zij beginnen aan haar nieuwe baan in Heeswijk- Dinther.

Het ga je goed, Isabel.

NIEUWE BENOEMING EN AFSCHEID PASTORAAL WERKSTER ISABEL VAN BAAL door Lianne Alsemgeest (voorzitter) namens bestuur Kerkkoor Horst Sion Breedeweg

Per 1 september heeft Isabel een nieuwe baan en wel in de parochie van de H. Augustinus in Heeswijk Dinther. Isabel, van harte proficiat. Natuurlijk zijn we blij voor je. Een nieuwe baan, uitbreiding van je uren en een nieuwe uitdaging. Maar we vinden het ook erg jammer...het feit dat je weggaat, maar vooral ook de “reden waarom” je weggaat. Dat dit in het jaar 2018 moet gebeuren. Het jaar, waarin onderwerpen, die te maken hebben met “Gelijkheid van geslacht en persoonsbehandeling” in de media niet van de lucht zijn. Je hebt je de afgelopen twee en een half jaar volledig ingezet voor onze parochie. Dat was om twee redenen niet gemakkelijk: Wij, de parochianen, waren wat afwachtend. We hadden al wat dingen zien mislukken in de voorafgaande jaren. Maar je kreeg ook tegenwerking vanuit het eigen pastoraal team. Je mocht niet aan alles meedoen, je was geen “gelijke”. Dat deed je pijn en je knokte voor je plaats. En... met jouw openheid, je lieve gulle lach, je mooie bruine ogen en ...je contactuele eigenschappen, heb je vele harten voor je gewonnen. Jij maakte contact met veel mensen, vooral jonge mensen. Je deed je uiterste best de jongeren weer warm te maken voor de kerk. De communicanten, de vormelingen en de jongerengroep kregen weer gestalte. Je bent geliefd bij de kinderen, maar ook bij hun ouders.

De contacten met de zieken en de begeleiding bij overlijden en uitvaarten worden als fijn en waardevol ervaren. En niet onbelangrijk, je contact met domina Janneke Ruijs, zeer waardevol. Ook gaf je weer vorm en inhoud aan

de Liturgische Commissie. Wij vinden het dan ook erg jammer dat je weggaat, net nu we het nieuwe thema voor het komende pastoraal jaar 2018/2019 vorm hebben gegeven. Het thema dit jaar zal zijn "Samen op weg". Door té veel tegenwerking en daaruit volgend je besluit hier weg te gaan, zul je niet meer SAMEN met ons werken aan deze weg! Voor ons zal er des te meer werk zijn om dit thema "SAMEN..." waar te kunnen maken en we hopen dan ook dat jouw inzet daarvoor niet verloren zal gaan.

Isabel, we danken je voor je werk en inzet voor onze parochie. Wij begrijpen en respecteren je keuze en we wensen je alle goeds in je nieuwe werkkring.

WARME, MAAR GESLAAGDE BEDEVAART NAAR KEVELAER - Uitgerekend op de warmste dag van de toch al zeer warme zomer (het was rond de 36 graden) vond vanuit Groesbeek de 223e Groesbeekse bedevaart naar Kevelaer plaats. Op 7 augustus vertrok een bus met parochianen om al biddend naar Maria, troosteres van de bedroefden, haar met een bezoek te vereren. Ook velen maakten de reis op eigen gelegenheid. Door het warme weer was het aantal deelnemers lager dan voorgaande jaren. Maar ook te merken is dat oudere en wat minder vitale mensen niet meer meegaan.

Toch waren er in de mis zo'n 200 mensen aanwezig om onder leiding van pastoor Janssen samen te zijn. Met muziek van leden van de fanfares Wilhelmina en Jubilate Deo werd het een mooie viering. Het lof werd, zoals altijd, wat minder druk bezocht, maar dat was geen beletsel om er een mooie dienst van te maken. De kruisweg vond plaats in de Beichtkapelle, want in het met glas overdekte Forum Pax Christi heerste een tropische temperatuur.

Er waren nieuwe boekjes gemaakt, en daar was zeer veel waardering voor. De bedevaartgangers keerden na een mooie, drukke en inspirerende dag voldaan huiswaarts. Volgend jaar is de bedevaart op dinsdag 6 augustus, dus dat kunt u vast in uw agenda noteren.

Broederschap Kevelaer Groesbeek



PAROCHIEBLAD NIET ONTVANGEN?

Met veel plezier wordt het parochieblad gemaakt en verspreid door vele vrijwilligers. Mocht u een bijdrage hebben voor het parochieblad, dan kunt u contact opnemen met de redactie. Als u het parochieblad per abuis niet hebt ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan het parochiecentrum.

Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk

VORMINGSAANBOD (parttime)

Aartsbisdom Utrecht: de Catechetenopleiding gaat weer van start in het seizoen 2018-2019, een opleiding van 3 jaar (in de eerste 2 jaar 7 bijeenkomsten per jaar, in het laatste jaar 4 bijeenkomsten per jaar). Meer info: ariensinstituut.nl

Bisdom Den Bosch: er start een Catechistenopleiding in het seizoen 2018-2019. Er is ook een basiscursus theologie van 3 jaar en een cursus inleiding in het christelijke geloof van 1 jaar. Meer info: www.bisdomdenbosch.nl

Bisdom Roermond: bij de catechistenopleiding (Kairos) van bisdom Roermond kan een 4-jarige opleiding tot catechist gevolgd worden. Ook is er de mogelijkheid om losse modules te volgen bijvoorbeeld voor kosters, lectoren, cantores, acolieten, diegenen die actief zijn in ziekenbezoek en stervensbegeleiding. Meer info: www.catechistenopleiding.nl

BISSCHOPPENSYNODE OVER JONGEREN

De relatie tussen jongeren en de kerk staat centraal tijdens de 15e Gewone Bisschoppensynode in Rome. Van 3 tot en met 28 oktober komen bisschoppen en kardinalen uit de hele wereld in het Vaticaan bij elkaar. Samen met de paus denken ze dan na over de vraag hoe de kerk moet omgaan met 'jongeren, geloof en onderscheiding van roeping', zoals het officiële thema van de synode luidt.

Eerder is er al een enquête onder bisdommen, parochies en jongeren gehouden over een aantal belangrijke vragen. Afgelopen voorjaar is er in Rome een zogeheten presynode – een voorvergadering – geweest, waarop jongeren zelf hun mening konden geven. Het thema van deze bisschoppensynode sluit aan op de synodes van 2014 en 2015 over het gezin.

BELEEF WERELDJONGERENDAGEN OP AMELAND – WJD@home

In januari 2019 vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Panama. De katholieke Wereldjongerendagen met meer dan een miljoen jongeren zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Maar de meesten zullen in januari geen twee weken vrij kunnen hebben. Voor alle jongeren die daar niet bij kunnen zijn en toch een weekend samen willen komen om deze grandioze ontmoeting met elkaar te beleven, wordt in het laatste weekeinde van januari een thuisprogramma gehouden op Ameland. Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom, de kosten bedragen € 75,-. Aanmelden kan tot 20 december. Alle informatie hierover is te vinden op wjd.nl.

Belangrijke parochie informatie

IK WIL / IK ZOEK (zie ook colofon)	CONTACT
huis- en ziekenbezoek, misintenties, kerkbijdrage, meehelpen in de parochie, in- en uitschrijven, adreswijziging en overige vragen	parochiecentrum
doopsel, huwelijk, biechtgesprek, ziekenzalving	priester/parochiecentrum
huis- en ziekenbezoek, avondwake en uitvaart	pastoraal teamlid / pc
eerste communie en vormsel	pastoraal teamlid / pc

Het Woord van God op de zondag

23 sept: Wijsheid 2,12.17-20 / Ps 54, 3-6.8/ Jakobus 3,16-4,3 / Marcus 9,30-37 (zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag wie de grootste was.)

30 sept: Numeri 11,25-29 / Ps 19, 8.10.12-14/ Jakobus 5,1-6 / Marcus 9,38-43.45.47-48 (Iemand die een wonder doet in mijn Naam, zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.)

7 okt: Genesis 2,18-24 / Ps 128, 1-6 / Hebreëën 2,9-11 / Marcus 10,2-16 (Jezus antwoordde: In het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt ... en deze twee zullen één vlees worden.)

14 okt: Wijsheid 7,7-11 / Ps 90,12-17 / Hebreëën 4,12-13/ Marcus 10,17-30

(Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: Eén ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen.)

21 okt: Jesaja 53,10-11 / Ps 33, 4-5.18-20.22 / Hebreëën 4,14-16 / Marcus 10, 35-45 (Gij weet dat de groten misbruik maken van hun macht; dit mag bij u niet het geval zijn.)

1 nov: Openbaring 7, 2-4, 9-14/ Psalm 24, 1-2, 3-4ab, 5-6/ 1Johannes, 3, 1-3/ Mattheus 5,1-12a (Zalig de armen...)

2 nov: Jesaja, 25, 6a, 7-9/ Psalm 23, 1-2, 3-4, 5, 6/ Openbaring 21, 1-5a, 6b-7 / Lucas, 23, 44-46, 50, 52-53; 24, 1-6a (Hij is niet hier, Hij is verrezen)

Liturgische agenda

Legenda: WCV = Woord-Communieviering; Cosmas= Cosmas en Damianus (Dorp); K'tuin= Kloostertuin; Beek= (zondag) prot.kerkje in Beek; Leuth= Kulturhus in Leuth

22-23 sept 25^e zondag door het jaar B

- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
19.00 u. **Cosmas** Gezinsmis – H. Janssen – Jeugdkoor Mikado
19.00 u. **K'tuin** H.Mis - R. Franken – Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** geen viering
10.00 u. **Cosmas** H.Mis – Pastoraal team – Gezamenlijke koren
b.g.v. opening van nieuw pastoraal jaar
9.30 u. **Ooij** H.Mis – E. Smits – Gemengd Koor Beek
11.00 u. **Beek** WCV – H. Nieuwenhuis – Samenzang
- di 25 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- wo 26 sept **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
- do 27 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

29-30 sept 26^e zondag door het jaar B

- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken - Samenzang
19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** WCV – werkgroep – Seniorenkoor Breedeweg
10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – Samenzang
9.30 u. **Ooij** H.Mis – H. Janssen – Mannenkoor Beek
- di 2 okt **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- wo 3 okt **Breedeweg** 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
- do 4 okt **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

6-7 okt 27^e zondag door het jaar B

- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Samenzang

- 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
- 19.00 u. **Ooij** H.Mis – R. Franken – Encore
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
- 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Gregoriaans – Schola Cantorum
- 11.00 u. **Leuth** H.Mis – R. Franken - Samenzang
- di 9 okt **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- wo 10 okt **Breedeweg** 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – H. Janssen
- Beek** 9.00 H.Mis – R. Franken
- do 11 okt **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- 13-14 okt 28^e zondag door het jaar B**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
- 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
- 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – H. Janssen - Samenzang
- 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
- 9.30 u. **Ooij** H.Mis – E. Smits – Gemengd Koor Ooij
- di 16 okt **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- wo 17 okt **Breedeweg** 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – R. Franken
- Beek** 9.00 H.Mis – H. Janssen
- do 18 okt **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- 20-21 okt 29^e zondag door het jaar B**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Dorp
- 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
- 19.00 u. **K'tuin** H. Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
- 19.00 u. **Ooij** Jaargetijdenviering door Hetty en Mientje – Cantorij Ooij
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin - Samenzang
- 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
- 9.30 u. **Ooij** WCV – H. Nieuwenhuis – Samenzang
- di 23 okt **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- wo 24 okt **Breedeweg** 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – H. Janssen

- do 25 okt **Beek** 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
- 27-28 okt 30^e zondag door het jaar B - Allerheiligen**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Samenzang
19.00 u. **Cosmas** Gezinsmis – H. Janssen - Jeugdkoor Mikado
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – R. Franken - Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** WCV – werkgroep – KK Horst Sion Breedeweg
10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
9.30 u. **Ooij** H.Mis – H. Janssen – Mannenkoor Beek
11.00 u. **Beek** H. Mis – H. Janssen – Samenzang
- di 30 okt **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- wo 31 okt **Breedeweg** 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
- do 1 nov **Cosmas** 19.00 H.Mis – R. Franken
- vr 2 nov **Allerzielen**
- 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
19.00 u. **Horst** WCV J.v. Rooij – KK Horst Sion Breedeweg
19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
19.00 u. **K'tuin** WCV – liturgiegroep K'tuin
19.00 u. **Beek** H. Mis – R. Franken - Gemengd Koor Beek
19.00 u. **Ooij** WCV – H. Nieuwenhuis - Encore

In oktobermaand rozenkransgebed ma t/m vr 18.30 in Cosmas

Eucharistieviering in Millingen - E. Smits

Zaterdag 19.00 en zondag 11.00 u.

Ma, wo en do 9.00 u. Dagkapel; di en vr 9.30 u. Gasthuis St. Jan de Deo

Eucharistieviering in Kekerdom - E. Smits

1^e zondag van de maand 9.15 u.

Activiteitenagenda

SAMEN BIJBEL LEZEN is op elke woensdag in de oneven weken van 10.00 - 11.30 u. in het parochiecentrum. We lezen samen de lezingen van de zondag en praten erover met elkaar. Van harte welkom. Zie ook website parochie. Info: riahopman@XS4all.nl

11DAAGSE RONDREIS ITALIË (m.n. Rome en Assisi) – van 16 tot 26 oktober 2018 gaat niet door wegens te weinig belangstelling. We kwamen enkele deelnemers te kort. Helaas. Daardoor zal kapelaan Rudo Franken in genoemde tijd gewoon in de parochie zijn.

20-21 OKTOBER WERELDMISSIEDAG - Op 21 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij onze blik speciaal op Zuid-Soedan en in het bijzonder op het werk van de zusters van de congregatie Daughters of Mary Immaculata (DMI) oftewel de Dochters van Maria Onbevlekt. Zij richten zich m.n. op de meest kwetsbare groepen op de plekken waar zij werken, vrouwen en kinderen.



Het oorlogsgeweld laait steeds opnieuw op in Zuid-Soedan. Kinderen worden geboren in een onstabiele en kwetsbare samenleving. Het land heeft een van de hoogste kindersterftcijfers ter wereld. Van de 1000 baby's sterven er ruim 100 bij de geboorte of kort erna. Eén op de negen kinderen sterft voor het vijfde

levensjaar. De zusters doen hun uiterste best om te voorzien in de basisbehoeften van vluchtelingen die in een opvangkamp van de Verenigde Naties bijeen zitten. De zusters zorgen voor voedsel, drinkwater, medicijnen en kleding. Veel vrouwen en kinderen worden slachtoffer van seksueel geweld. Voor hen organiseren ze psychologische en pastorale opvang.

Extra collecte op 20 en 21 oktober 2018

Op zaterdag en zondag 20 en 21 oktober 2018 zal een extra kerkcollecte gehouden worden voor Missio. Mocht u liever een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op RABO bank IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van het Missie comité met vermelding Missio 2018.

Namens MOV, *Teun van Grinsven*

Wel & Wee



GEDOOPT:

01-07-2018: Cas ten Haaf, zoon van Daan ten Haaf en Elly Eeren,
Klompemaker

26-08-2018: Arthur Warlé, zoon van Michiel Warlé en Margreet Warlé-van
Herwaarden, Kreytacker, Malden

02-09-2018: Myriam D

KERKELIJK GEHUWD:

15-06-2018: Nick Verbeet en Demi Nillessen, De Hekselaar

12-08-2018: T. Jacobs en A. Soares de Melo, Market Gardenstraat, in Brazilië

OVERLEDEN:

27-06-2018: Nellie Kosman-Janssen, Ketelstraat, 72 jaar

27-06-2018: Gerrit van Bremen, Gooiseweg, 87 jaar

28-06-2018: Annie Liebers-Theunissen, De Meent, 94 jaar

08-07-2018: Truus Hermsen-Schoonenberg, Stationsweg, 72 jaar

08-07-2018: Hans Hermsen, Mozartstraat, 74 jaar

11-07-2018: Hent Ebbers, Hogewaldseweg, 74 jaar

22-07-2018: Diny Hanegraaf-Dekkers, De Meent, 98 jaar

23-07-2018: Henk Hoogenboom, Einsteinstraat Nijmegen, 83 jaar

09-08-2018: Jo Hubers, De Meent, 84 jaar

12-08-2018: Fieny Lam-Fleuren, Stationsweg, 87 jaar

13-08-2018: Willem Tüss, Pastoor Hoekstraat, 82 jaar

13-08-2018: Lammie Beers, Hoflaan, 79 jaar

19-08-2018: Tilly Vissers-Eikholt, Stationsweg, 84 jaar

28-08-2018: Annie Janssen-Knoop, Muldershof, 88 jaar

Verdieping & Inspiratie

LIEFDEVOLLE BLIK

Op de lagere school vertelde de onderwijzer eens het verhaal van de vier heemskinderen, vier zoons van ridder Aymon: Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout. Eens kregen ze naar oude traditie allemaal een paard. Reinout kreeg het ros Beiaard, dat door niemand getemd kon worden, alleen door hem.

Tijdens een partijtje schaken ontstond een hooglopende ruzie tussen Reinout en zijn neef Lodewijk, zoon van Karel de Grote. Lodewijk sneuvelt. Karel wil genoegdoening. Hij wil het onoverwinnelijke ros Beiaard de verdrinkingsdood zien sterven door hem met stenen te verzwaren en zo de rivier over te laten zwemmen. Tot tweemaal toe verbrijzelt het paard met één hoefslag de stenen en zwemt het terug naar de oever, waar Reinout staat te kijken. Zijn liefdevolle blik doet wonderen, stelt het paard in staat tot het onmogelijke. Maar als Reinout het lijden van het beest niet meer kan aanzien en zijn hoofd afwendt, laat het nobele dier zich verdrinken. Hij denkt dat zijn meester niets meer van hem wil weten.

Door een liefdevolle blik kun je alles volbrengen. Jezus keek de rijke jongeling liefdevol aan. *Eén ding ontbreekt u*, zei Jezus hem, *ga verkopen wat je bezit en geef dat aan de armen en kom dan terug om Mij te volgen*. Maar helaas, deze jongeman denkt meer baat te hebben bij zijn rijkdom dan bij Jezus. Zijn materiële rijkdom maakt hem blind voor de liefdevolle blik van Jezus. In feite kijkt hij niet verder dan zichzelf.

Als we wél openstaan voor die liefdevolle blik, kan dat raken tot in het diepst van ons wezen. Een intens moment van werkelijk zien én gezien worden. Hij kijkt naar mij, ik naar hem. Kristalhelder, onvoorwaardelijk, oprecht, liefdevol, geborgen, veilig, begripvol. Een moment buiten tijd en ruimte, lijkt het wel. Puur zijn. Eén zijn met elkaar en tegelijkertijd toch heel erg bij onszelf zijn, helend wat achterbleef of misging in het verleden.



De heilige pastoor van Ars verwoordt het als volgt: *‘Hij kijkt naar mij en ik kijk naar Hem. U hoeft niet meer te doen dan in liefde bij Hem te blijven. Laat u door Hem beminnen. Laat zijn liefdevolle blik op u rusten! Dan zal Hij u genezen en u omvormen naar zijn beeld’.*

IN VERBINDING MET HEM WORDT ALLES ANDERS!

Matteüs was een “tollenaar”,
dat wil zeggen een belastinginner in dienst van het Romeinse rijk,
en daarom werd hij als een openbare zondaar beschouwd.
Maar Jezus riep hem om Hem te volgen en zijn leerling te worden.
Matteüs zegt ja, en nodigt Hem uit
om bij hem thuis het avondmaal te gebruiken,
samen met de andere leerlingen.



Door Matteüs te roepen, laat Jezus de zondaars zien
dat Hij niet naar hun verleden kijkt,
naar hun sociale milieu, naar uiterlijke conventies,
maar dat Hij integendeel juist voor hen een nieuwe toekomst opent.

Ik heb ooit een heel mooi gezegde gehoord:
“Er is geen heilige zonder verleden, en er is geen zondaar zonder toekomst.”
Dat is wat Jezus doet...

Het volstaat op de uitnodiging te antwoorden
met een nederig en oprecht hart.

De Kerk is geen gemeenschap van volmaakte mensen,
maar van leerlingen die op weg zijn, die de Heer volgen,
omdat zij erkennen dat zij zondaars zijn en vergeving nodig hebben...



Voor Jezus is geen enkele zondaar buitengesloten...
want de genezende kracht van God
kent geen ziektes die niet kunnen worden genezen;
en dat moet ons vertrouwen schenken
en ons hart openen voor de Heer,
opdat Hij moge komen en ons genezen.

Door de zondaars aan zijn tafel te nodigen, geneest Hij hen,
omdat Hij hen herstelt in de roeping
die zij dachten verloren te hebben,
en die de Farizeeën vergeten waren:

de roeping tot gasten aan het feestmaal van God...

We hebben het allemaal nodig ons te laten voeden met de barmhartigheid
van God, want het is uit die bron dat onze redding voortkomt.

Paus Franciscus tijdens algemene audiëntie 13 april 2016

Op de koffie bij...

Jan en Lies Hubbers op de Breedeweg, en beiden van de Breedeweg. Op de lagere school hebben ze elkaar al leren kennen. Ze zijn ruim 58 jaar getrouwd. De kerk van Breedeweg hebben zij –na de Tweede Wereldoorlog– opgebouwd zien worden. Ja, dat was mooi. Ze zagen pastoor Hoek metselen in zijn toog. Die zag eruit! ‘Pastoor, doe iets anders aan!’ hoorde hij. Maar hij ging gewoon door in z’n toog. Hij bedoelde het goed. Maar als hij weg was, werden de stenen die in het zicht waren, ‘overgedaan’ door de echte metselaars.

Pastoor Hoek had liever een knoop in de collecte dan een cent, want die was meer waard. En hij ging kousen brengen aan een vrouw die er geen had, zodat zij in de kerk kon komen. Maar ... ze kwam niet in de kerk.

Kosteres Annie kende het telefoonnummer van Jan uit het hoofd. Bij nacht en ontij werden Jan en Lies ‘geroepen’; zelfs in de kerstnacht toen hij in bed lag met longontsteking, ging hij toch even naar de kerk om te zorgen dat de kerstster zou branden. In een andere kerstnacht werd hij vanuit



Malden gebeld om een kachel te repareren. Ook een bijzondere kerstnacht. Onderhoud in de kerk, lekkages repareren, geluidsinstallatie aanleggen, met een ladder alle lampen vervangen door spaarlampen. Om de anderste dag de kerkklok boven in de toren opdraaien. Vier uur voor de ochtendmis van 8.00 uur de verwarming aanzetten in de kerk. Dat alles deed Jan. En Lies ging rond voor collectes, b.v. voor de missie, waarvoor ze ook van alles spaarde, dus wist ze wel wat missie was en kon dat uitleggen. En mooi hoe iemand niet voor de kerk wilde geven, maar wel voor Maria. Lies poetste mee het huis van de pastoor als hij op vakantie was en poetst nog steeds mee de kerk. ‘Gewoon doen wat je nog kunt’. Zo ook bloemschikken, al jarenlang. Jan en Lies heb ik ook vaker gezien bij het vouwen van de parochieblaadjes. Nooit zijn ze ziek geweest; maar de laatste vier jaar is nu de een en dan de ander aan de beurt. ‘Het ergste is dat je moet inleveren; dan kun je beter aan de gang zijn of naar Katwijk fietsen om effe een kaarsje aan te steken’. Helaas is niet alles te repareren. Maar wat een rijkdom heb ik gezien en gehoord. Bedankt voor de koffie en het fijne gesprek, *Rudo Franken kapelaan*

Op de koffie bij...

Annie de Bruin-Hubers, 27 jaar kosteres geweest in de kerk op de Breedeweg, heeft haar taken in al die jaren alleen maar zien groeien. Maar zij heeft het allemaal graag gedaan. Als ze spreekt over 'onze kerk', heeft ze het over haar kerk in de Breedeweg, terwijl ze ondertussen in Groesbeek woont. Geboren op de Breedeweg heeft ze de meeste jaren van haar leven daar gewoond, samen met haar man die uit Groesbeek was. Maar hij had zich goed kunnen aarden op de Breedeweg, was meteen op het koor gegaan, werd later zelfs voorzitter van de bejaardenbond en van het seniorenkoor De Sleutelbloemen. Toen Annie in 1987 kosteres werd, waren er de eerste jaren nóg twee kosters. Met hun drieën verdeelden ze het werk. Toen Annie alleen overbleef, was al dat werk voor haar. En van het een kwam het ander. Als kosteres leidde ze mee de misdienaars op. Dat was toen een grote groep. Jaarlijks gingen ze op misdienaarsreisje, meestal met de fiets. Met zes anderen werd ze liturgie-assistente. Bij afwezigheid van pastoor Thüning sprongen zij in, ook in noodgevallen. Dan was er een woordcommunieviering. In avondwakes ging ze voor; zelfs ging ze mee naar het crematorium om daar de dienst te leiden (omdat de pastoor dit niet deed). Van tevoren ging ze naar de mensen toe. Dat deed ze graag. En ze bezocht zieken en maakte liturgieroosters.

Toen de zuster op rust was gegaan die het huishouden deed voor de pastoor, nam Annie ook dat werk mee op. Geregeld kookte ze voor hem en hield ze het huis wat bij. Toen haar man in 2010 overleed, heeft ze na veertien dagen alles weer opgepakt. Dat heeft haar geholpen om er doorheen te komen.

Toen pastoor Thüning november 2011 vanwege z'n gezondheid na 42 jaar afscheid moest

nemen van parochie Breedeweg, werd Henk Janssen benoemd als waarnemend pastoor. In die overgangstijd kon Annie gelukkig een beroep doen op Jan van Gestel en Jos van Rooij en pater Bruin. Toen pastoor Thüning juli 2012 overleed, heeft ze ook voor hem mee de avondwake gedaan.

Vier jaar geleden is Annie gestopt met al haar taken. Al lang had ze uitgekeken voor opvolging vanwege haar heupen. Blij was ze dat ze het stokje kon doorgeven aan Pierre.

Annie, dankjewel voor alles en voor dit gesprek, *Rudo Franken, kapelaan*



Uit het verleden...

TOEDIENING VORMSEL PINKSTEREN 20 juli 1843: 'Een verhevener gebeurtenis, welke zeker der vergetelheid zal ontrukkt blijven'. Aflevering 2.

Overgenomen uit *De Godsdienstvriend: tijdschrift voor Rooms-Catholijken*.

'Bij de kerk stonden de pastoor en de kapelaan met andere geestelijken gereed om Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid te ontvangen', aldus eindigt de vorige aflevering. *De Godsdienstvriend* vervolgt: 'De kerk was te dien einde van alle kanten, met festons, guirlandes, jaarschriften en enen kostbare troon -die die in sierlijkheid boven alles uitmuntte, versierd, prijkende met Latijnse jaarschriften. Monseigneur alzo plegtstatig binnengeleid, knielde neder en bad, en hield vervolgens een allerzins aangepaste aanspraak, gevende het doel zijner komst te kennen, en bedankte de ingezetenen kerkelijk voor hunne godsdienstige stemming, en Christelijke ijver, zo ruimschoots aan den dag gelegd, en gaf daarop aan de toegevloede menigte zijnen zegen. Dan 's morgens brak den dag aan van ene nog verhevener gebeurtenis, welke zeker der vergetelheid zal ontrukkt blijven; daar wellicht ene zodanige plegtigheid in Groesbeeks schilderachtig bergoord (hoewel 't een Bisschop voortbragt) nimmer heeft plaats gehad. Vroegtijdig waren een aantal geestelijken gereed; de muzikanten ten getale van 25 stonden bereid om Monseigneur naar de kerk te begeleiden.

(Noot: Kardinaal Gerard van Groesbeeck, Prins-Bisschop van Luik, leefde van 1517 - 1580)

Door *Gerrie G. Driessen*



De foto toont de Dorpsstraat in 1928 tijdens het priesterfeest van pater Schoenmakers. Evenals in 1843 is de dorpskom versierd met slingers van dennengroen en zijn er veel muzikanten op de been.

Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus

PAROCHIECENTRUM

Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024- 397 1473

Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972

Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek

Email: par.groesbeek@kpnmail.nl

Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl

Facebook: Parochie Cosmas en Damianus

Openingstijden: werkdagen tussen 9.15 - 12.00 uur

Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kun je doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.

LITURGISCHE VIERINGEN

kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek

Za 19.00 uur, Zo 10.00 uur, Di en Do 9.00 uur

kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg

Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur

PASTORAAL TEAM (024-397 1473 tijdens kantooruren)

pastoor H. Janssen, 06-51105494 - henkjanssen876@gmail.com

kapelaan R. Franken, 06-46193591 - rfrankenpr@hotmail.com

PAROCHIEBESTUUR

Pastoor-voorzitter:

Dhr. H. Janssen, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, 06-51105494

Vicevoorzitter:

Dhr. G. v. Gorkum, Gen. Gavinstraat 72, 6562 ML Groesbeek, 024-3971324

Secretaris:

Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, 024-3977718

Penningmeester:

vacant

Gebouwen:

Dhr. T. Koch, Frieselaan 8, 6562 BE Groesbeek, 06-27292370

Administratie:

Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen, via parochiecentrum

KERKHOFBEHEER

C&D/De Horst: Tom Weber, 0612787297, tomenlidy@gmail.com

Breedeweg: Toon Janssen, 024-3971503 / Rob Paulis, 024-3977718

COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473, Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag doorgeven vóór maandag 12.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus:

NL86RABO0117405949

Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52

ANTONIUS – St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, 024-3971998

Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898

Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D (publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven vóór maandag 10.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29RABO0117405132

GODELIJK HART – Ketelstraat 1, De Horst

Alleen incidenteel vieringen

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

PAROCHIEBLAD GROESBEEK

Redactie: kapelaan Rudo Franken (eindred.), Carla Windau, catechist (eindred.), Martijn Pouwelsen (lid), Hemmie Cillessen (lid)

Volgende uitgave: nov-dec; vouwen: 25 okt; bezorgen: voor 3 nov

Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek, rfrankenpr@hotmail.com - vóór 9 oktober

Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.

STRIP



DROMEN DIE HELPEN

”Bestijg den trein nooit zonder uw valies met dromen..”

Deze eerste regel van het gedicht “Bericht aan de reizigers” van Jan van Nijlen (1884-1965) staat afgebeeld op een tegelwand van station Antwerpen. En op een wand van een sjeke 1^e klas wachtkamer in het Spoorwegmuseum Utrecht en ook is het ergens in een hoekje op centraal station Amsterdam te lezen. Begrijpelijk, want het past natuurlijk precies bij de wereld van treinen en reizen.



Maar je kunt het ook beschouwen als een soort beeldspraak voor je leven, je bestaan. Het is belangrijk dat je dromen hebt in je leven, en dat je die behoudt. Een droom geeft je een doel, zorgt ervoor dat je niet opgeeft.

Natuurlijk zijn er in je leven soms teleurstellingen of mislukkingen, er overkomt je iets of je faalt ergens in. Of soms staat de trein ook even helemaal stil door een calamiteit. Toch hebben we gelukkig de mogelijkheid om weer een droom te laten rijpen. Zoals Jan van Nijlen het beschrijft: “blijf kalm en open uw valies, put uit zijn voorraad..”

Het helpt je om weer op gang te komen, het leven biedt je droomkansen om waar te maken. Belangrijk is dat je je valies niet kwijtraakt, pas er goed op! Zo kun je er in blijven kijken als het nodig is, en eruit putten. Zoals de dichter het zo mooi zegt “Zoek in 't verleden weer uw frisse kinderogen...”

Netty

Valies is het Vlaamse woord voor koffer.