

PAROCHIE

H.H. COSMAS EN DAMIANUS

JAARGANG 6, NO. 4

JULI-SEPTEMBER 2019



LIEF ZIJN VOOR ELKAAR

Zondag 15 september 2019, Lucas 15, 20

Zijn vader zag hem aankomen en werd door medelijden bewogen.

Om te beginnen...

God,
Barmhartige,
Groot hart dat luistert,
precies zo
heeft u elk van ons gemaakt:
precies zoals we zijn,
niet meer,
niet minder.

Meer maken we ervan:
we tonen onze voordeligste kant,
blazen onszelf op,
wanen ons onkwetsbaar.
Of minder voelen we ons:
klein,
beschaamd,
bezeerd,
onwaardig.



Maar u maakte ons precies goed, niet meer, niet minder.
We danken u daarvoor
en bidden:
dat we heel ons leven durven aannemen
uit uw hand,
onze grootsheid,
onze kleinheid.
En dat we door uw liefde mogen groeien,
en heel worden en vreugdevol.

Van de redactie

Met veel zorg en liefde hebben wij als redactie de afgelopen twee jaren het parochieblad voor u samengesteld. In verband met de overplaatsing van de eindredacteur hebben we als redactie besloten om het stokje over te dragen aan het pastoraal team.

Dankbaar kijken we terug op deze periode waarin we vanuit ons christenzijn mogelijk een stukje hebben kunnen bijdragen aan de inspiratie en verdieping van het katholieke geloof en gemeenschapsopbouw in Groesbeek.

Graag willen we ieder bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het parochieblad, zoals bv de schrijvers, de drukkers, de vouwers, de nieters, de bezorgers, de administratie, de adverteerders... Geweldig dat we dit met elkaar hebben kunnen doen! Dit kan alleen, zoals staat in het verhaal over de scorpionen (p. 16), wanneer we elkaar liefdevol tegemoetkomen in al onze zwakheden.

Wij hopen dat anderen hierop voort kunnen bouwen en wensen u het allerbeste,
de redactie



“Christus is onze hoop en de mooiste jeugd van deze wereld. Alles wat Hij aanraakt wordt jong, nieuw en vol leven”.
Uit Brief van paus Franciscus aan jongeren, april 2019

Inhoudsopgave

2	Om te beginnen...
3	Inhoud
4	Nieuws uit dekenaat, bisdom en wereldkerk
5	Pastorale gedachte
6	Nieuws uit de parochie
9	Gods Woord op zondag
10	Liturgische agenda
13	Verdieping & Inspiratie
14	Uit het verleden
15	Kind, Gezin & Jongeren
17	Wel & Wee
18	Contactgegevens
19	Ik wil / ik zoek
20	Bezinning

Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk

BOEK 'RUIM EEN EEUW ANTONIUSKERK IN MILLINGEN' – Aan het eind van de viering van het diamanten priesterjubileum van pater Willem Spann, Oblaat van Sint Franciscus van Sales, in zijn 'thuiskerk' te Millingen op zondag 24 februari 2019 is dit boek, dat verschijnt onder eindredactie van de feesteling, gepresenteerd. Naast Willem Spann verleenden vele anderen hun medewerking aan de totstandkoming van dit fraaie boek. Daardoor is het enorm divers en verrassend. Er is de geschiedenis van de parochie Millingen, zelfs verbonden met de H. Willibrord. En de naam van de nieuwe parochie (per 1-1-2014) Maria ten hemelopneming die sterke historische wortels blijkt te hebben, aldus pastoor Eric Smits. Er zijn de koren en werkgroepen van toen en nu, die op allerlei wijzen bijdragen aan de liturgie, kijkjes achter de schermen. Ruim 40 pagina's worden besteed aan de architect van de kerk van Millingen, Wolter te Riele (1867-1937), een leerling van Pierre Cuypers, en de vele kerken in Nederland die hij heeft gebouwd, verbouwd of vergroot. Herwi Rikhof schrijft gedachten bij de prachtige glas-in-lood ramen op het priesterkoor, die fullcolour en paginagroot worden weergegeven.



Oud-pastoor Rob Mutsaerts, sinds 2010 hulpbisschop van bisdom Den Bosch, schrijft een treffende bijdrage 'rokende misdienaars'. Een kleine greep uit dit waardevolle boek van maar liefst ruim 200 pagina's in A4-formaat, prachtig uitgevoerd met vele foto's. Willem Spann besluit met een droom: *de tijd is rijk om ... van de behouden restanten de diepere, verborgen waarden opnieuw te ontdekken ... Laten we hernieuwd gaan dromen.*

Verkrijgbaar in Millingen (Multimate, Hebbes, kerk) voor € 20,-. Per post a.u.b. € 26,- overmaken op NL66INGB0001803032 tnv Ned.Prov.OSFS, rekening W. Spann te Tilburg (postadres van vrager vermelden!)

Begin april 2019 kreeg kapelaan Rudo Franken bovengenoemd boek toegestuurd door pater Willem Spann, omdat hij als kapelaan had toegezegd dat hij in het parochieblad van Groesbeek een recensie zou schrijven over dit boek. De recensie zou in het parochieblad van juli 2019 verschijnen, dit blad dus, waarin ook het nieuws is opgenomen van zijn minstens tijdelijke benoeming als verantwoordelijke voor het pastoraat in Millingen per 1 juli 2019.

Een nieuw begin

Op 13 juni ontving ik van de bisschop, Mgr. de Korte, bericht dat hij mij per 1 juli 2019 benoemt als tijdelijk pastoor (vooralsnog voor drie maanden) voor de parochie Maria ten hemelopneming (Beek, Ooij en Leuth, Kekerdom en Millingen). De pastoor van Millingen-Kekerdom, Eric Smits, gaat het wat rustiger aan doen als assistent in het dekenaat Valkenswaard vanuit Budel. De zorg voor het gehele pastoraat wordt mij toevertrouwd. Deze dorpen horen sinds 1 januari 2014 bij elkaar. In Beek, Ooij en Leuth ben ik al regelmatig geweest voor eucharistieviering en huisbezoek en heb ik met kleine groepen het boek 'Als God renoveert' doorgenomen en de cursus 'Opnieuw Beginnen' gegeven. Millingen en Kekerdom krijgen inmiddels ook mijn warme aandacht. Bij het uitkomen van dit parochieblad ben ik hier inmiddels al een paar weken helemaal aan de slag.

Een nieuw begin. Want naast de overplaatsing van Eric Smits en mijzelf is er zoals u zeker al gehoord hebt, ook al een nieuwe pastor benoemd voor Groesbeek, pater Aloys van Velthoven. Hoe of waar dan ook, we gaan voor hetzelfde, of het nu in Groesbeek is of in de Polder, samen op weg met de Heer en met ieder die zich geraakt weet door Hem.

Graag wil ik u danken voor de fijne contacten in de afgelopen bijna drie jaar. We komen elkaar vast nog wel tegen, want ik blijf in Groesbeek wonen. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij de vieringen in de parochie Maria ten hemelopneming (Millingen: zaterdag 19.00 en zondag 11.00 uur).

Tevens wil ik u bij dezen uitnodigen in de kloosterkapel waar ik op uitnodiging van Stichting St. Michael een maandelijkse gebedsavond zal houden. Deze avonden zijn op de eerste vrijdag van de maand met om 19.00 uur de Mis en rond 19.30 uur aanbidding van het Allerheiligste tot 20.00 uur. Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie. De eerstvolgende avond is 2 augustus.

Op zaterdag 13 juli 19.00 uur is/was mijn laatste Mis als kapelaan van Groesbeek in de Cosmas en Damianus, de 4daagse Mis.

Gods zegen en alle goeds,
Rudo Franken, pastoor



Nieuws uit de parochie

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE FELICITATIEGROEP

Onze felicitatiegroep stuurt alle jarigen van tachtig en ouder een verjaardagskaart en vraagt de jarige of deze prijs stelt op een bezoekje of praatje met een van de leden van onze groep.

Wij zoeken nieuwe vrijwilligers. Heeft u een paar uurtjes per maand tijd? En heeft u altijd al vrijwilligerswerk voor uw parochie willen doen, maar is het er nooit van gekomen? Zie hier uw kans en meld u aan bij Marie Lamers, tel.: 024-3977120 of P.Lamers10@kpnplanet.nl



KERKKOOR ST. CAECILIA ZOEKT NIEUWE LEDEN - Heeft u al altijd bij ons koor willen zingen, maar is het er nooit van gekomen? Kom er nu bij en zing gezellig met ons mee. Van harte welkom. Opgeven: j.kolvenbach7@upcmail.nl of 3972690.

WANDELEN MET AANDACHT – een gezamenlijk initiatief van de katholieke en protestante kerk op iedere eerste donderdag van de maand. Vertrek vanuit de Serre bij de protestantse kerk om 9.45 uur. We wandelen, met een thema als leidraad, alles bij elkaar net iets meer dan een uur en sluiten af met het aansteken van een kaarsje en een kopje koffie of thee. Om 11.45 uur klinken de hartelijke groeten ten afscheid. Zie ook website parochie.

BIJBEL LEZEN - In de oneven weken op woensdagochtend van 10.00 uur-11.30 uur lezen we, in de pastorie, in een kleine groep de Bijbelteksten van de eerstkomende zondag. Vaak lezen we ze nog een tweede keer en delen met elkaar wat er opvalt, wat er uitspringt of waar een vraag over is. Met elkaar ontstaat er een iets bij de teksten dat moeilijk te benoemen is, maar dat we als bijzonder waardevol ervaren. Het is een open groep. Nieuwe mensen zijn welkom. Je mag je aanmelden. Je mag ook zo binnen komen lopen.

Datum: 17 juli. Contact: Frieda Rutten: f.o.rutten1@kpnmail.nl

BANNEUXBEDEVAART 21 JULI - Op zondag 21 juli organiseert de stichting St. Michael Groesbeek een busbedevaart naar Banneux. Bij aankomst in Banneux is er koffie, om 12.00 uur H. Mis door pastoor Rudo Franken en om 15.00 uur lof met ziekenzegening. De kosten, inclusief koffie en diner, bedragen € 45,- p.p. en kunnen contant betaald worden in de bus. Info/aanmelding bij A. Brouwer, 06-11199935, karlleisnermariendaalkapel@outlook.com

9^e INTERNATIONALE EUREGIO RIJN - WAAL STUDENTENMUZIEKFESTIVAL 2019

In Groesbeek zullen pianisten op topniveau musiceren. Het gaat hierbij om pianisten die op het punt van doorbreken staan. Het is onvoorstelbaar dat die



uitnemende kwaliteit kan worden aangeboden zonder entreegeld. De gemeente Berg en Dal heeft echter eveneens welwillend medewerking verleend.

Vrijwillige bijdragen zijn welkom. Deze komen geheel ten goede aan de concertanten. Alle uitvoeringen beginnen om 20.00 uur en duren 1 uur.

In Groesbeek en op de Horst zijn de volgende concerten:

Historische Kerk aan de Groesbeek, Kerkstraat 18

- Vrijdag, 26 juli, 20.00 uur Clara Strobel (2002, België)
Werken van Beethoven, Chopin, Liszt, Debussy, Balakirev
- Zaterdag, 27 juli, 20.00 uur Aleandro Libano (1995, Italië)
Werken van Beethoven, Chopin, J. S. Bach, Barber

Goddelijk Hart v. Jezus, kerk op De Horst, Ketelstraat 1

- Maandag, 29 juli, 20.00 uur Max Klüser (1994, Duitsland)
Werken van Mozart, Chopin, Liszt, Brahms, Debussy
- Dinsdag, 30 juli, 20.00 uur Andrea D'Amato (1993, Italië)
Werken van Brahms, Prokofiev en anderen

Theo Giesbers en Simon Meilink

Dorothea Visser een Nederlandse gestigmatiseerde visionaire

Dorothea (Dora) Visser geboren te Gendringen op 29 september 1819 overleden op 12 juli 1876 te Olburgen, was een Nederlandse rooms-katholieke mystica en zieneres, die de kruiswonden van Christus in haar lichaam droeg. Dora Visser werd geboren in een arme daglonersfamilie te Gendringen in een katholiek deel van de Achterhoek. Ze was de middelste van negen kinderen. Op 12-jarige leeftijd moest ze in betrekking op een boerderij. Bij het weiden van de koeien kwam het meisje na een stoot van een koe ten val. Ze liep daarbij een wond aan een been op die niet genas. Het meisje werd mank en kon in het vervolg alleen nog zittend werk doen.

De jonge Dora was een vrome katholiek en offerde haar persoonlijk lijden op voor de bekering van zondaars uit liefde voor Jezus Christus. Zij ontving vanaf december 1843 de stigmata van Christus in haar lichaam. Haar geestelijk leidsmannen en biechtvaders, aanvankelijk kapelaan Herfkens en later kapelaan Teus Kerkhof, documenteerden het verborgen lijden en leven van Dora Visser nauwkeurig in dagboeken. Dorothea Visser werd echter in de streekpers en door roddels aangevallen.

Juist in deze tijd kwam het omstreden herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland tot stand, dat een golf van antipapisme en antiklerikalisme veroorzaakte onder zowel calvinisten als radicale liberalen. Derhalve plaatste de aartsbisschop van Utrecht Joannes Zwijsen kapelaan Kerkhof in 1861 over naar Zieuwent in dezelfde Achterhoek en later zelfs naar Kloosterburen, een afgelegen katholieke enclave in de provincie Groningen. Teus Kerkhof werd daar pastoor en nam de zwakke Dora Visser mee als zijn huishoudster en sacristiehulp. In Kloosterburen traden dezelfde mystieke verschijnselen bij de zwijgzame Dorothea Visser op. In 1872 wordt Kerkhof tot pastoor van de parochie H. Willibrordus te Olburgen benoemd. Op 12 juli 1876 overleed Dora Visser, gestigmatiseerde mystica, in de pastorie van Olburgen en werd op het plaatselijke kerkhof begraven. Pastoor Kerkhof merkte in zijn aantekeningen op dat zij op dat moment bijna drieëndertig jaar de kruiswonden in haar lichaam gedragen had, het aantal levensjaren van Jezus Christus op aarde.

Na haar dood verflauwde de aandacht voor Dora Visser. Pas door publicaties van de journalist B. Kerkhoffs in 1965 in dagblad De Gelderlander over de nagelaten aantekeningen van pastoor Kerkhof kwam er hernieuwde belangstelling voor de mystica. In 1991 was er te Doesburg een tentoonstelling over het leven van Dora Visser. De devotie tot Dorothea Visser speelt zich nu grotendeels in de stilte van persoonlijk gebed af. Bij haar graf te Olburgen komen geregeld priesters en lekgelovigen samen om te bidden en zich door Dora's stil gedragen lijden te laten inspireren tot navolging van het evangelie. In de zomer van 2008 werd bekend dat een zaligverklaring van Visser niet uitgesloten is. Het aartsbisdom Utrecht erkent namelijk de getuigenis van ten minste één wonderbaarlijke genezing op haar voorspraak ontvangen, afkomstig van een gelovige man uit Hengelo. In 2013 was het onderzoek van het aartsbisdom afgerond en werd het dossier overgedragen aan de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen in Rome. Postulator van het zaligverklaringsproces is dr. Waldery Hilgeman.



Teun van Grinsven, Kerkarchivaris

Naschrift Rudo Franken: elke 1^e vrijdag van de maand om 15.00 uur is in het kerkje van Olburgen een H. Mis in het kader van Dora (3-1-2020 door RF).

Het Woord van God op de zondag



21 juli: Genesis 18,1-10a/Ps 15,2-5/
Kolosse 1,24-28/ Lucas 10,38-42
(Marta, Marta, wat maakt gij u
bezorgd over veel dingen...)

28 juli: Genesis 18,20-32/ Ps 138,1-8/
Kolosse 2,12-14/ Lucas 11,1-13
(Heer, leer ons bidden)

4 aug: Prediker 1,2; 2,21-23 / Ps 90,3-
6.12-17 / Kolosse 3,1-5.9-11 / Lucas
12,13-21 (Dwaas! Nog deze nacht
komt men uw leven van u opeisen)

11 aug: Wijsheid 18,6-9/ Ps 33,
1.12.18-22 / Hebreeën 11,1-2.8-19/
Lucas 12,32-48 (Weest ook gij bereid,
omdat de Mensenzoon komt op het
uur waarop gij het niet verwacht)

15 aug: Apok 11,19a; 12,1-6a.10 / Ps
45,1-12.16 / Korinte 15,20-26/ Lucas
1,39-56 (Van vreugde juicht mijn
geest om God, mijn Redder)

18 aug: Jeremia 38,4-6.8-10/ Ps 40,2-
4.18/ Hebreeën 12,1-4 / Lucas 12,49-
53 (Meent gij dat Ik op aarde vrede
ben komen brengen?)

25 aug: Jesaja 66,18-21/ Ps 117,1-2/
Hebreeën 12,5-7.11-13/ Lucas 13,22-
30 (Er zijn laatsten die eersten en eer-
sten die laatsten zullen zijn)

1 sept: Jezus Sirach 3,17-20.28-29/ Ps
68,4-7.10-11/ Hebreeën 12,18-19.22-
24/ Lucas 14,1.7-14 (Wie zichzelf
verheft, zal vernederd, en wie zichzelf
vernedert, zal verheven worden)

8 sept: Wijsheid 9,13-18 / Ps 90,3-6.12-
14.17 / Filemon 9-10.12-17 / Lucas
14,25-33 (Zo kan niemand van u mijn
leerling zijn, als hij zich niet losmaakt
van al wat hij bezit.)

15 sept: Exodus 32,7-14 / Ps 51,3-4,12-
19 / Timoteus 1,12-17 / Lucas 15,1-32
(zijn vader zag hem aankomen en werd
door medelijden bewogen)

Liturgische agenda

*Legenda: WCV = Woord-Communieviering; Cosmas= Cosmas en Damianus (Dorp);
K'tuin= kapel 1^e etage Kloostertuin boven Groeske*

20-21 juli 16^e zondag door het jaar C

- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen - Samenzang
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin – Samenzang
10.00 u. **Cosmas** WCV – A. v. Veelen – Samenzang
- di 23 juli **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen
wo 24 juli **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
do 25 juli **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen

27-28 juli 17^e zondag door het jaar C

- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
zo 9.30 u. **Breedeweg** WCV – A. v. Veelen – Samenzang
10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
- di 30 juli **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen
wo 31 juli **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
do 1 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen

3-4 aug 18^e zondag door het jaar C

- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – A. v. Velthoven – Samenzang
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – A. v. Velthoven – Samenzang
zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
10.00 u. **Cosmas** WCV – A. v. Veelen – Samenzang
- di 6 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen
Kevelaer 11.00 H. Mis – H. Janssen/ A. v. Velthoven – leden
van beide koren
- wo 7 aug **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
do 8 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen

10-11 aug 19^e zondag door het jaar C

- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – A. v. Velthoven – Samenzang
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Rikhof - Samenzang

- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – A. v. Velthoven – Samenzang
- di 13 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen
 wo 14 aug **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
 do 15 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – A. v. Velthoven
- 17-18 aug 20^e zondag door het jaar C / Maria ten Hemelopneming**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen - Samenzang
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – KK. St. Caecilia
- di 20 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – A. v. Velthoven
 wo 21 aug **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
 do 22 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – A. v. Velthoven
- 24-25 aug 21^e zondag door het jaar C**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – A. v. Velthoven – Samenzang
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – J.v. Banning – KK Horst Sion Breedeweg
 18.30 u. **Cosmas** Gezinsmis – A. v. Velthoven/A. v. Veelen – Jeugdkoor
 Mikado
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H. Mis – H. Janssen – Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – A. v. Velthoven – KK St. Caecilia
- di 27 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen
 wo 28 aug **Breedeweg** 19.00 H.Mis – A. v. Velthoven
 do 29 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – A. v. Velthoven
- 31 aug-1 sept 22^e zondag door het jaar C**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – A. v. Velthoven – Samenzang
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – A. v. Velthoven – Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** oecumenische themaviering over schepping in
 open lucht – KK Horst Sion Breedeweg en KK St. Caecilia
 10.00 u. **Cosmas** *H.Mis vervalt* (zie blz. 12)
- ma 2 sept Horst 10.00 H.Mis Schutterij – A. v. Velthoven – KK HSB
 di 3 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – A. v. Velthoven
 wo 4 sept **Breedeweg** 19.00 H.Mis– A. v. Velthoven

- do 5 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – A. v. Velthoven
- 7-8 sept 23^e zondag door het jaar C**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – NN – Samenzang
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – NN – KK St. Caecilia
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – NN – Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – NN – Schola Cantorum - Gregoriaans
- di 10 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – NN
- wo 11 sept **Breedeweg** 19.00 H.Mis – NN
- do 12 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – NN
- 14-15 sept 24^e zondag door het jaar C**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – NN – Seniorenkoor Dorp
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – NN – Samenzang
 18.30 u. **Cosmas** Gezinsmis – NN/A. v. Veelen – Jeugdkoor Mikado
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin – Seniorenkoor Breedeweg
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – NN – KK St. Caecilia
- di 17 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – NN
- wo 18 sept **Breedeweg** 19.00 H.Mis – NN
- do 19 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – NN

OEUCUMENISCHE GEBEDSVIERING IN BREDEWEG OP 1 SEPTEMBER 2019

Op zondag 1 september 2019 om 10.00 uur zal bij de Sint Antoniuskerk in Breedeweg een oecumenische openluchtviering worden gehouden. Paus Franciscus heeft in 2015 de Wereldgebedsdag voor het behoud van de Schepping ingesteld en de protestantse gemeente en parochie H.H. Cosmas en Damianus hebben samen de handen ineengeslagen om deze dag gestalte te geven in een oecumenische gebedsviering. De schoonheid van Groesbeek zal hier een aparte plaats in krijgen. Je wordt hierbij van harte uitgenodigd om jouw mooiste (groene) plekje in Groesbeek te fotograferen. Schrijf in een drietal zinnen bij je foto, waarom dit plekje je zo dierbaar is en stuur dit alles voor 26 augustus naar par.groesbeek@kpnmail.nl. Bij voorbaat hartelijk dank! Wij gaan er dan iets moois van maken voor bij de viering. Graag zien wij je op 1 september om 10.00 uur bij het kerkplein in Breedeweg!



Verdieping & Inspiratie

De oude man en de scorpioen

In India leefde eens een vrome oude man die de gewoonte had om 's morgens in alle vroegte een tijdlang te mediteren onder een grote boom aan de Gangesrivier. Toen de oude man op een morgen na het mediteren zijn ogen opsloeg, zag hij een scorpioen die hulpeloos meegesleurd werd door de sterke stroming van de rivier. Toen de scorpioen voorbij dreef, kwam hij vast te zitten in de lange wortels van de boom die tot ver in de rivier reikten. Het dier deed verwoede pogingen zich te bevrijden, maar raakte meer en meer verstrikt in het vertakte netwerk van de boomwortels.



Toen de oude man dit zag, ging hij meteen languit op de uitstekende wortels liggen en strekte zijn hand uit om de verdrinkende scorpioen te redden. Maar op het moment dat hij het aanraakte, begon het dier hem wild te steken. Instinctief trok de man zijn hand terug, maar toen hij zijn evenwicht hervonden had, ging hij opnieuw languit op de boomwortels liggen om de scorpioen in nood te redden. Maar telkens als de oude man binnen zijn bereik kwam, stak de scorpioen hem zo hard met zijn giftige staart dat zijn handen begonnen op te zwellen en zijn lichaam en gezicht helemaal vertrokken van de pijn.

Op dat moment zag een voorbijganger de oude man worstelen met de scorpioen en riep: 'Hé, domme oude man, waar ben jij nou mee bezig? Alleen een gek waagt zijn leven voor zo een lelijk en nutteloos schepsel. Heb je dan niet in de gaten dat het redden van dat ondankbare beest je het leven kan kosten?'

Langzaam keerde de oude man zijn gezicht naar de vreemdeling en zei, terwijl hij hem rustig aankeek: 'Vriend, het is de aard van de scorpioen om te steken, maar moet ik daarom mijn aard om te redden verloochenen?'

Dát is de vraag: waarom zouden wij onze aard om mededogen te hebben verloochenen, zelfs wanneer we gewond raken in een wereld die bijt en steekt? Het verhaal over de oude man en de scorpioen betekent een grote uitdaging voor een maatschappij die ons wil laten geloven dat onderlinge strijd de belangrijkste factor is in het proces van de menselijke ontwikkeling. Het daagt ons uit te laten zien dat omhelzen menselijker is dan afweren, dat kussen menselijker is dan bijten, iemand aankijken menselijker dan hem aanstaren, elkaars vriend zijn menselijker dan elkaars rivaal, vrede stichten menselijker is dan oorlog voeren - kortom, dat mededogen menselijker is dan strijd.

Uit het verleden...

MISDIENAARS VAN DE COSMAS EN DAMIANUS KERK OMSTREEKS 1920



V.l.n.r.:
Piet
Jacobs,
Hein
Driessen
Jzn., Sjef
Jacobs en
Jan
Driessen
Jzn.

De ernstige gelaatsuitdrukking van de jongetjes zou wel eens te wijten kunnen zijn aan de welhaast Spartaanse geestelijke opvoeding die misdienaars genoten. Op schooldagen moesten ze na de kindermis – van half acht tot ongeveer acht uur – verschijnen op het ‘Hollands Klooster’ voor catechismus-onderricht. ‘s Zondagsmiddags kregen ze bijbelschool, al naar gelang de leeftijd van twee tot drie of van twee tot vier uur. De jongens die gevraagd werd om misdienaar te worden moesten nog veel meer tijd in de kerk doorbrengen. Nog in de jaren vijftig werden er op zon – en feestdagen vier missen opgedragen, om half 7, kwart voor 8, om 9 uur en kwart over 10 de Hoogmis. Vervolgens om 3 uur het Lof. Voor het dienen van de ‘vroegmis’ moesten ze dus om 6 uur opstaan. Op werkdagen pas om half 7, de eerste mis begon dan om 7 uur, de tweede om kwart voor 8 en de derde om half 9, zodat de misdienaars wel eens te laat op school kwamen. Koster en organist in die tijd was Everhardus ‘Gerrit’ Jacobs, hij had zes zonen die waarschijnlijk allemaal misdienaar zijn geweest. Op deze foto zien we er twee, de in 1907 geboren Piet en de in 1908 geboren Sjef. Piet was muzikaal aangelegd, hij mocht naar Utrecht om daar drie jaren lang de kerkmuziekschool te bezoeken. Hij ontpopte zich tot een bekwaam organist, al in 1928 zat hij achter het orgel. Ruim vijftig jaar bespeelde hij het instrument, waarvoor hij in 1978 geëerd werd met de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.

Door Gerrie G. Driessen

Kind, Gezin & Jongeren

NIEUWS VAN DE WERKGROEP KINDERKERK - Komend schooljaar zal de werkgroep kinderkerk zich gaan inzetten om iedere maand een kindernevendienst te gaan verzorgen tijdens de eucharistieviering in C&D. Net na het begin van de mis gaan de kinderen o.l.v. werkgroep-leden naar het parochiecentrum, waar zij een eigen programma aangeboden krijgen, meestal op basis van het evangelie van de betreffende zondag. Je bent als ouder altijd van harte welkom om een keertje mee te komen kijken! De eerstvolgende kinderkerk na de vakantie zal zijn op zondag 29 september om 10.00 uur in C&D.



NIEUWS VAN DE BIJBELKNUTSELCLUB - Voor alle kinderen van groep 4 t/m groep 8 is de Bijbelknutselclub. Ook komend jaar willen we weer keileuke clubdagen houden, met veel verhalen uit de bijbel, spel, uitdaging en ...uiteeraard knutselen. De eerstvolgende middag zal zijn op zaterdag, 28 september. De tijd wordt later nog doorgegeven, maar schrijf 28 september alvast op de keukenkalender!



NIEUWS VAN DE WERKGROEP GEZINSVIERINGEN - In het nieuwe schooljaar is de eerste gezinsviering op 24 augustus, om 18.30 uur. Maar nu is het tijd om vakantie te vieren! Tijdens je vakantie ga je misschien wel ergens heen: naar zee, naar het bos, naar een speeltuin of een oud kasteel bezoeken, of een museum... In een kasteel zie je vaak een 'wapen' van een familie of een wapenschild. Iedere koning, elke ridder had vroeger een eigen wapenschild, maar ook nu nog heeft iedere stad en ieder land een eigen vlag en wapenschild, denk maar aan voetbalvereniging DVSG of de Treffers bijvoorbeeld! Ken je deze schilden? Soms zie je ook mooie spreuken op deze wapenschilden staan, meestal in het Latijn. Het zijn motto's, ook wel lijfspreuken genoemd. Maak er een foto van en stuur deze op naar annekevanveelen@gmail.com



Heb jij een eigen motto of wapenspreuk?

De mooiste spreuken zullen we ophangen in de eerstvolgende gezinsviering op 24 augustus om 18.30 uur, in de C&D.



NIEUWS VAN DE WERKGROEP EERSTE COMMUNIE - Op moederdag, zondag 12 mei, hebben 30 kinderen uit De Horst, Breedeweg, Stekkenberg en het centrum hun Eerste Heilige Communie ontvangen in de H. Mis met Pastoor Henk Janssen, pater Kees Bruin en pastoraal werkster Anneke van Veelen. Het was een feestelijke viering met medewerking van Fanfare Wilhelmina en Mikado. Het thema was dit jaar 'stap voor

stap'. Dit thema kwam terug in het evangelie van de Emmaüsgangers en het praatje even daarna met de communicanten. Centraal stond de liefde van Jezus voor hen, voor zijn vrienden op de weg naar Emmaüs en voor alle mensen. Zijn liefde mogen wij ook 'stap voor stap' verder dragen. Die liefde en de feestvreugde van deze bijzondere viering werd verder gedragen door de communicanten, die rode rozen uitdeelden aan willekeurige kerkgangers. Van harte proficiat aan jullie allemaal die in deze viering voor het eerst Jezus in de Heilige Communie hebben ontvangen!



De werkgroep Eerste Communie heeft uitbreiding nodig en zoekt dringend nieuwe, enthousiaste vrijwilligers! Zit uw kind in groep 3 en/of 4, dan bent u van harte welkom, zeker als uw kind op basisschool Op De Horst of Op Den Heuvel zit. Maar ook jeugdiger of wat verder gevorderde ouders zijn welkom om onze groep te versterken! U kunt u aanmelden of meer inlichtingen verkrijgen bij pastoraal werker Anneke van Veelen, tel. 06-13100544 of annekevanveelen@gmail.com

NIEUWS VAN DE WERKGROEP VORMSEL –

Beste ouders, beste jongens en meisjes in groep 7, na de zomervakantie beginnen we al met de voorbereiding op het vormsel dat op zaterdag 9 of 16 november zal plaatsvinden. Het vormsel is een bevestiging en een bekrachtiging van je doopsel. Het doopsel en het vormsel horen bij elkaar. Het woord 'vormsel' is afgeleid van het woord 'vroom'. Oorspronkelijk betekent dat 'dapper, krachtig'. In het sacrament van het vormsel ontvangen alle jongens en meisjes de kracht van de Heilige Geest. Wil jij meedoen met deze vormselvoorbereiding? Wacht niet langer en meld je zo snel mogelijk aan (maar uiterlijk vóór 17 augustus) bij Annemieke Giebels: miekgiebels@chello.nl



NIEUWS VAN DE COOLE KERKCLUB - Op het moment dat dit parochieblad in de maak is, zitten veel van jullie nog in je tentamenweken. En daarna...een eindeloos lange zomervakantie! Veel plezier allemaal en tot september! Wil je meedoen aan onze activiteiten en op de hoogte blijven van de laatste bijeenkomsten en nieuwtjes? Stuur dan een appje of berichtje naar Anneke van Veelen, tel. 06-13100544, dan voegt zij je toe aan de WhatsAppgroep van de Coole Kerkclub.

Wel & Wee



GEDOOPT:

26-05-2019: Nele Ann Theunissen, Goddelijk Hart van Jezus

02-06-2019: Koen Schaap, Goddelijk Hart van Jezus

23-06-2019: Ysa van Deelen, Cosmas en Damianus

KERKELIJK HUWELIJK:

18-05-2019: Peter Müskens en Wieteke Kösters

OVERLEDEN:

07-05-2019: Henk Nolten, 83 jaar

09-05-2019: Hanneke Janssen, 89 jaar

19-05-2019: Ben Weerepas, 81 jaar

19-05-2019: Mia Kuijpers-Hubers, 75 jaar

20-05-2019: Kees de Vocht, 87 jaar

27-05-2019: Lies van Doorn-de Valk, 87 jaar

04-06-2019: Mia Giesbers

18-06-2019: Rinie Schoonenberg

Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus

PAROCHIECENTRUM

Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024- 397 1473

Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972

Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek

Email: par.groesbeek@kpnmail.nl

Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl

Openingstijden: werkdagen tussen 9.15 - 12.00 uur

Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kun je doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.

LITURGISCHE VIERINGEN

kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek

Za 19.00 uur, Zo 10.00 uur, di en do 9.00 uur (in november do 19.00 uur)

kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg

Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur

PASTORAAL TEAM (024-397 1473 tijdens kantooruren)

pastoor H. Janssen, 06-51105494 - henkjanssen876@gmail.com

pater A. van Velthoven, 06-20164473 – a.vanvelthoven@xs4all.nl

pastoraal werker A.v.Veelen 06-13100544 - annekevanveelen@gmail.com

PAROCHIEBESTUUR

Pastoor-voorzitter:

Dhr. H. Janssen, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, 06-51105494

Vicevoorzitter:

Dhr. G. v. Gorkum, Gen. Gavinstraat 72, 6562 ML Groesbeek, 024-3971324

Secretaris:

Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, 024-3977718

Penningmeester: vacant

Gebouwen:

Dhr. M. Dankers, m.dankers@cosmasendamianusgroesbeek.nl

Vrijwilligers:

Mevr. B. Pattikawa, Cypresstraat 3, 6562 HA Groesbeek, 06-11130073,
barbara.pattikawa@gmail.com

Administratie: Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen

KERKHOFBEHEER

C&D/De Horst: Tom Weber, 0612787297, tomenlidy@gmail.com

Breedeweg: Teun van Grinsven, 06-20623972 / Rob Paulis, 024-3977718

COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473,

Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag doorgeven vóór maandag 12.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus:

NL86RABO0117405949

Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52

ANTONIUS – St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, 024-3971998

Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898

Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D (publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven vóór maandag 10.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29RABO0117405132

GODDELIJK HART – Ketelstraat 1, De Horst

Alleen incidenteel vieringen

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

PAROCHIEBLAD GROESBEEK

Redactie (tot juli 2019): kapelaan Rudo Franken (eindred.), Carla Windau, (eindred.), Martijn Pouwelsen (lid), Hemmie Cillessen (lid)

Volgende uitgave: sept-nov; vouwen: 12 sept; bezorgen: voor 21 sept

Kopij en reacties parochieblad: parochiecentrum, par.groesbeek@kpnmail.nl - vóór 27 augustus

Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.

BELANGRIJKE PAROCHIE INFORMATIE

IK WIL / IK ZOEK (zie ook colofon)	CONTACT
huis- en ziekenbezoek, misintenties, kerkbijdrage, meehelpen in de parochie, in- en uitschrijven, adreswijziging en overige vragen	parochiecentrum
doopsel, huwelijk, biechtgesprek, ziekenzalving, avondwake en uitvaart	priester/parochiecentrum
huis- / ziekenbezoek, eerste communie, vormsel	pastoraal teamlid / pc

KOM MAAR MAATJE

Al vaker zag ik iets soortgelijks,
maar toen ik het onlangs op een zonnige dag
in Zuid-Limburg in een heuvelachtig bos
plotseling ontwaarde
trof het me diep:
twee bomen die steun zochten bij elkaar.

De grootste had een gespleten stam,
er was lange tijd geleden iets ergs met hem gebeurd (bliksem?)
maar hij had het overleefd, zij het met forse schade.
Toch was zijn bladerdak vol en frisgroen,
een boom met groeikracht.

Heel dicht tegen hem aan stond een smallere boom,
helemaal gaaf,
maar wat het mooiste was:
de kleinere boom had zijn tak om de grotere geslagen,
als was het een arm die om de schouder van de getroffene lag.
Alsof hij wilde zeggen: "Kom maar maatje, ik help je".
Zo waren ze vergroeid met elkaar,
stevig verankerd in de bosgrond,
steun gevend en zoekend bij elkaar.

Wat ik me afvroeg was:
op welk moment is de kleine
in het leven van de andere gekomen?
Juist op het moment dat hij het zo hard nodig had,
toen hij beschadigd was?
Wat is het fijn als dat ook in ons leven plaatsvindt:
dat er iemand voor je is als je het moeilijk hebt.
Of dat je zelf degene bent die een ander een arm biedt
zodat die weer verder kan.
Want het is zoals die bomen in Limburg mij lieten zien:
samen sta je sterker.



Netty