

4daagse Mis
za 14 juli 19.00 u
in Groesbeek,
zie p. 8

PAROCHIE H.H. COSMAS EN DAMIANUS

JAARGANG 5, NO. 4

JULI-SEPTEMBER 2018



DE KRACHT VAN DE STILTE

*Zondag 26 augustus 2018, 21^e zondag door het jaar – Johannes 6,68
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven*

Om te beginnen...

Grote dingen komen tot stand in de stilte.
Niet in het lawaai en de opzet van uiterlijke gebeurtenissen,
maar in het heldere licht van de naar binnen gerichte blik,
in een discreet genomen besluit,
in verborgen offers en overwinningen,
wanneer de liefde het hart raakt en de vrije geest
tot handelen wordt uitgenodigd.
De stille krachten zijn waarachtig sterke krachten...
We willen onze aandacht wijden aan de meest verborgen,
de meest stille gebeurtenis
waarvan de bronnen in God verborgen zijn,
ontoegankelijk voor menselijke blikken.

Romano Guardini, Le Dieu vivant



Van de redactie

Zomer, vrije tijd en lekker weer kunnen een mens zo goed doen! Heerlijk als drukte en hectiek van alledag even plaats kunnen maken voor een wandeling, een dutje, een goed boek. Dat kan de accu weer opladen.

Meer dan anders hebben we dan ook de kans om tot rust en stilte te komen. Om God te horen, Die spreekt in de stilte.

Maar... wie is nog in staat naar Hem te luisteren? Door alle ruis, beelden, en lawaai in de wereld kan het knap lastig zijn om Gods Woord te horen!

En toch: wie weet, lukt het om eens een bijbel ter hand te nemen of hierin op de Ipad te lezen, om van binnen stil te worden en Gods woord de ruimte te geven, en iets te ervaren van de kracht ervan. Want Gods woorden zijn woorden van eeuwig leven.

Zo'n ervaring kan ons meer doen leven, kan smaken naar meer, meer stilte in ons dagelijks leven, een dagelijks moment van stille tijd, als we merken dat we hierdoor open komen voor God en voor elkaar.

De redactie wenst iedereen een goede zomer met krachtige stiltes.



“De stilte is niet slechts de afwezigheid van woorden, maar veeleer je openstellen voor de stem van ons hart en, vooral die van de Heilige Geest...”

(Paus Franciscus januari 2018)

Inhoudsopgave

2	Om te beginnen...
3	Inhoud
4	Pastorale gedachte
5	Vanuit bestuur en team
8	Nieuws uit de parochie
11	Belangrijke parochie info
11	Gods Woord op zondag
12	Liturgische agenda
15	Activiteitenagenda
16	Wel & Wee
17	Verdieping & Inspiratie
18	Op de koffie bij
20	Uit het verleden
21	Kind & Gezin
22	Contactgegevens
23	Strip
24	Bezinning

Pastorale gedachte

Het geheim van de stilte

In m'n voorbereiding op m'n wandeling van Groningen naar Pieterburen – mijn afronding van het Pieterpad – en verder naar en op Schiermonnikoog (van 17-23 juni j.l.) las ik een boek van Leo Fijen over Schiermonnikoog 'Het geheim van de stilte' (Ten Have 2012). Daaraan ontleen ik onderstaande gedachten en het gedicht.

Soms moet je even weg. Weg uit de waanzin en drukte van de huidige samenleving. Pas dan kun je anderen weer zin geven. Stilte als bron voor inspiratie. We kunnen niet leven zonder de lege ruimte. Daar wordt een nieuw evenwicht geboren in ieder mens. Wie blij is met zon, zee en strand, vindt ook de ruimte om weer blij te worden met zichzelf. Wie stil genoeg is om te luisteren naar de wind en de zee, heeft ook tijd voor het verhaal van de ander.

Op Schiermonnikoog gebeurt er wat met mensen. Stilte is niet alleen romantisch, sentimenteel en spiritueel. Stilte is ook een confrontatie met de onrust in het eigen hart. De rust roept de teleurstellingen in het leven wakker. Stilte doet pijn, stelt vragen, roept twijfels op. In de stilte van het eiland is er de confrontatie met de gebrokenheid van het leven. Maar wat geen mens voor elkaar krijgt, dat doet de stilte van het eiland: je pijn wordt geheeld. In de stilte word je meer mens. Dat is het ultieme geluk.

De stilte roept de droom in ieder mens wakker. Het beminnen van de stilte geeft ruimte en licht, verbindt met de schoonheid van de schepping, geeft energie. De moeilijkste opdracht van het leven is dat een mens zich verzoent met zichzelf, met de plussen en minnen in zijn of haar leven. Dat kan niemand voor een ander doen. Dat is de diepste eenzaamheid van ieder mens.

Ik heb de wind verteld wat ze mee mag nemen:
de tranen, de illusies.
Ik heb de zon verteld
wat mag blijven:
de warmte, de verbinding,
de ruimte om een uniek mens te zijn,
in alle vrijheid.



Rudo Franken, kapelaan

Vanuit bestuur en team

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de parochie een aantal malen vergaderd over de jaarrekening 2017. De trends die al een aantal jaren zichtbaar zijn, zetten zich door: vermindering van het aantal kerkbezoekers, collectes, intenties, gezinsbijdrage (Kerkbalans). Daarnaast blijven de kosten stijgen. Binnenkort zullen wij u de juiste cijfers presenteren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Europa heeft met ingang van 23 mei 2018 een verordening in het leven geroepen waarin overheden, verenigingen, bedrijven, maar ook kerken worden verplicht informatie over de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen voor het eerst worden opgenomen in de R.K.-ledenadministratie. In de navolgende situaties moet aan betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt (dit ook digitaal, per email):

- aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het doopsel;
- aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
- aan de huwelijkskandidaten indien zij niet zijn ingeschreven in de ledenadministratie van de R.K.-Kerk;
- aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden- en/of begraafplaatsregister indien de contactpersoon niet is ingeschreven;
- in de ledenadministratie van de R.K.-Kerk;
- aan de vrijwilliger, indien deze niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.K.-Kerk.

Om u meer en beter dan hierboven te informeren welke persoonsgegevens door de parochie worden verwerkt en met welk doel, zal met een paar weken de privacyverklaring van R.K.-Parochies achter in de kerkgebouwen worden neergelegd. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, aarzel dan niet een exemplaar mee naar huis te nemen en mocht u dan nog vragen hebben stelt u zich dan in verbinding met het secretariaat van de parochie H.H. Cosmas en Damianus, per telefoon:

024- 3971473 of per email: par.groesbeek@kpnmail.nl.

Een en ander heeft ook gevolgen hoe wij in het parochieblad en op de website omgaan met namen en foto's. Alleen met uw toestemming worden zij nog vermeld.

Verkoop van de Kerk van het Goddelijk Hart van Jezus op de Horst

In de afgelopen weken is ons parochiebestuur benaderd door een drietal bierbrouwers die samen in de kerk op de Horst een 200 hl brouwerij willen starten. Het parochiebestuur heeft al eerder duidelijk gemaakt dat het de kerk op de Horst wenst af te stoten, mits daar een goede en duurzame bestemming en exploitatie voor komt. In het gesprek met de brouwers zijn veel vragen naar voren gekomen:

- kan een brouwerij in de kerk gehuisvest worden?
- hoe staat het met de status van gemeentelijk monument?
- krijgt de brouwerij wel een omgevingsvergunning?
- moet het bestemmingsplan niet aangepast worden?

Over deze vragen is overleg met de gemeente op ambtelijk niveau geweest en tot nu toe is niet gebleken dat er beren op weg liggen die de vestiging van een brouwerij in de kerk in de weg staan. Hierna zijn de brouwers en het parochiebestuur het eens geworden over een verkoopprijs. De brouwers hebben vervolgens een aanvraag tot een omgevingsvergunning ingediend en dienen de normale procedure te volgen. Het parochiebestuur gaat toestemming vragen aan het bisdom om de kerk te mogen verkopen en gaat aan de bisschop vragen de kerk aan de eredienst te onttrekken.

Wanneer van het bisdom de goedkeuring is ontvangen om de kerk te mogen verkopen en de bisschop het besluit heeft genomen om de kerk aan de eredienst te onttrekken, zal in een plechtige viering afscheid van deze kerk worden genomen en zal het Allerheiligste uit deze kerk naar een andere kerk worden gebracht.

Vervolgens zal worden gestart met de ontmanteling van de kerk. De brouwers hebben op zich genomen de Mariakapel in stand te houden zoals deze op dit ogenblik is en voor het publiek toegankelijk te houden elke dag.

Verkenning van de mogelijkheid om in de pastorie van het dorp een zestal jongeren begeleid te laten wonen.

Het parochiebestuur is benaderd door een groep ouders met een volwassen kind met beperkingen. Zij willen hun kind voor langere tijd in de pastorie laten wonen onder voortdurende begeleiding. Daarop is architect Piet Smits van het bureau Smits & Orval gevraagd deze verkenning te doen in goede communicatie met de ouders en de parochie. Pas wanneer aan beide zijden voldoende draagvlak is voor deze ontwikkeling wordt een volgende stap gezet. Concreet houdt de verkenning in dat voor vier kamers in de pastorie: te weten het secretariaat, de ledenadministratie met het archief en de

werkkamers van de pastoraal werkster en de pastoor andere ruimtes moeten worden gevonden. Er wordt gedacht aan een beperkte uitbreiding van het pastoraal centrum en een verbouwing van de zaal 'onder de pannen'. Daarnaast moeten in de pastorie zes kamers met een natte cel, een huiskamer en een eetkamer met keuken worden gevonden.

Vrijwilligersavond in de Sleutel op dinsdag 25 september 2018

Alle vrijwilligers worden hierbij uitgenodigd voor een vrijwilligersavond in de Sleutel op dinsdagavond 25 september 2018. Deze vrijwilligersavond valt uiteen in twee gedeelten. In het eerste gedeelte wordt een uitwerking van het thema van de openingsviering van het pastorale jaar 2018-2019 gegeven door het pastorale team in samenwerking met het Centrum voor Parochie-spiritualiteit in Nijmegen. In het tweede gedeelte na de pauze wordt nader ingegaan op de financiële toestand van de parochie aan de hand van de jaarrekening van 2017 en andere ontwikkelingen. De openingsviering is op zondag 23 september om 10.00 uur in de Cosmas en Damianuskerk.

Stichting Schuldhulpbuddy Berg en Dal

De stichting Schuldhulpbuddy Berg en Dal is opgericht in december 2015 door de protestantse gemeente van Groesbeek, de Protestantse gemeente Landwijk, de RK-parochies HH. Cosmas en Damianus en Maria ten Hemel-opneming en een aantal betrokken inwoners uit de gemeente. De stichting is werkzaam in de gehele gemeente Berg en Dal. De voorzitter is pastoor Henk Janssen. De stichting zet zich in om mensen met schulden te begeleiden. Mensen kunnen zich bij de coördinator van de stichting melden met een hulpverzoek of kunnen ook door anderen als bijvoorbeeld gemeente, woningbouwvereniging worden doorverwezen. Na een intakegesprek met de coördinator wordt de hulpvrager bezocht door een tweetal vrijwilligers (buddy's genaamd) en wordt door hen in goed overleg met de hulpvrager een plan gemaakt om de situatie aan te pakken.

In veel gevallen wordt eerst de administratie opgezet en gekeken wat de vaste inkomsten en uitgaven zijn. Vervolgens kan dan ook gezien worden wat de hoogte van de schuld is. Naargelang de omvang van de schuld wordt gekeken naar mogelijkheden om inkomsten te vergroten of uitgaven te verminderen en zo uit de schuldsituatie te komen; mocht de schuld echter te hoog zijn opgelopen, dan wordt doorverwezen naar de gemeente voor een aanpak in het kader van schuldsanering. De stichting werkt nu met ongeveer 20 buddy's en pakt gemiddeld 40 vragen per jaar aan. De buddy's werken tot bijna een jaar aan een hulpvraag.

Pastoor Henk Janssen

Nieuws uit de parochie

VIERDAAGSE MIS - GRENZENLOOS



Op zaterdagavond 14 juli om 19.00 uur vindt in de Cosmas en Damianuskerk te Groesbeek een eucharistieviering plaats in het teken van de 4daagse die de dinsdag daaropvolgend in Nijmegen van start gaat. In deze viering zingt het koor Horst Sion Breedeweg o.l.v. Dhr. Wil Wijers gezangen in het Engels, Duits, Latijn, Nederlands en Slavisch. Bij menig met name Latijns gezang zal iedereen mee kunnen zingen. Vóór de viering wordt daarvoor zelfs even ingezongen. Op het einde wordt het 4daagselied gezongen.

Thema van de viering is 'Grenzenloos'. In de viering zal een aantal lezingen en gebeden in het Engels, Duits en Frans

en mogelijk nog andere talen worden gedaan. Dan staat wel de Nederlandse tekst in het boekje. Celebrant is kapelaan Rudo Franken.

Na afloop van de viering is op het plein voor de kerk gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. Het zou leuk zijn als mensen iets lekkers meebrengen dat na afloop met elkaar gedeeld kan worden. Dat kan voorafgaand aan de viering bij de kraampjes voor de kerk worden afgegeven. Van harte welkom. Soyez les bienvenus. Herzlich Willkommen. You are most welcome. Sei il benvenuto. Eres bienvenido.

KERK GROESBEEK OPEN TIJDENS 4DAAGSE - Vorig jaar was de Cosmas en Damianus voor het eerst tijdens de 4daagse open voor een gebed, gesprek, stilte, of een kaarsje opsteken. Door velen werd daar dankbaar gebruik van gemaakt. Bijna 800 kaarsjes werden gebrand. Uiteraard gaan ook dit jaar de deuren weer open en is iedereen van harte welkom op donderdag 19 juli, ook voor deelname aan de Mis van 9.00 uur in de Mariakapel.



KAPEL KLOOSTERTUIN – VACATURE KOSTER - De vrijwilligers van de liturgiegroep van de Kloostertuin zijn dringend op zoek naar versterking. De huidige groep bestaat nu uit 3 personen en dat is erg krap. De taken in het kort: de kapel en het altaar klaarmaken voor de Mis of viering, evt. een lezing verzorgen en de voorbeden bidden, assisteren bij de Communie uitreiking. Alles is te bespreken natuurlijk. Het betreft een kleine 1,5 uur op zaterdagavond eens in de maand. Lijkt het je iets, neem dan contact op met Truus Peters, 0625471889, Martijn Pouwelsen, 0655375070, of Louise Wijninga.

OPGEVEN VAN MISINTENTIES - I.v.m. de gewijzigde dag waarop de weekbladen in ons dorp verspreid worden, is het tijdstip voor het aanleveren van kopij aan de redactie van de weekbladen ook aangepast. Het verzoek is om uw misintenties **12 dagen voor het verschijnen van de krant** in te leveren **vóór maandag 12.00 uur bij ons in het parochiecentrum**.

DAGBEDEVAART BANNEUX - Op woensdag 6 juni zijn wij met een bus van (touringcarbedrijf Leenders, Ooij) met pelgrims naar Banneux gegaan. Er is gebeden en gezongen tijdens de heen- en terugreis! Met een koffiestop in Grathem waar we heerlijk genoten hebben van Limburgse vlaai, verder gereisd naar het Heiligdom in Banneux. Daar aangekomen hebben wij bij de Bron gebeden, kaarsen aangestoken en bloemen neergelegd. Daarna richting Kapel, waar een prachtige eucharistieviering is gehouden, door kapelaan Rudo Franken werd opgedragen, waarin door alle pelgrims waxinelichtjes werden aangedaan en op het altaar neergezet, met daarbij persoonlijke intenties. Prachtige Gregoriaanse en Latijnse liederen werden gezongen en de H. Communie werd uitgereikt. Ieder van ons was zeer onder de indruk.

Na een middagpauze kon ieder zijn/haar eigen weg gaan om te bidden, lunchen of om souvenirs te kopen. Om exact 15.00 uur vertrokken wij richting Thorn, om daar in de Kapel onder de Linden een zegening te ontvangen. Na het sfeervolle lof met prachtige liederen en de zegening van de meegebrachte souvenirs zijn we richting Grathem gegaan, waar wij werden ontvangen met een overheerlijke Limburgse koffiemaaltijd. Daarna zijn wij als pelgrims huiswaarts gekeerd. We hadden allen een zeer voldaan gevoel, en de vraag kwam ook van vele pelgrims: gaan wij volgend jaar weer?

Wij zullen zien, bij leven & welzijn gaan wij dit beslist doen! De sfeer was opperbest en de weergoden waren ons welgezind. Al met al een geslaagde dag. Ook dank aan kapelaan Rudo Franken, de organisatie en de chauffeur, die ons veilig heen en terug heeft gebracht! *Trudy Wijers*

Zie website voor foto's van die dag

MIVA COLLECTE 25/26 AUGUSTUS De Missie Verkeersmiddelenactie steunt met vervoersmiddelen en communicatiemiddelen kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die zich richten op verschillende ontwikkelingsthema's waaronder kinderrechten, mensenrechten, gezondheidszorg en vrouwen (rechten). Met het doel dat het bereik wordt vergroot en nog meer mensen geholpen kunnen worden.

Zorgvuldige beoordeling

Jaarlijks komen er ruim 1.000 aanvragen voor steun binnen bij MIVA. Met de financiële middelen, uit onder andere donaties en nalatenschappen, kan MIVA per jaar 10 tot 15% van de aanvragen tegemoetkomen. De aanvragen worden voor goedkeuring zorgvuldig beoordeeld aan de hand van onze beleidscriteria.

Lokaal en praktisch

Het project is kleinschalig met een grote positieve impact op de lokale gemeenschap. Daarnaast is het praktisch en uitvoerbaar.

Eigen bijdrage

We verwachten van de aanvrager dat hij/zij zelf minimaal 25% van het vervoermiddel of het communicatiemiddel betaalt. Zo weten we dat de organisatie een stabiele financiële basis heeft en zelf kan voorzien in het onderhoud en de brandstofkosten.

Betrouwbaar

Tot slot moeten de projecten betrouwbaar en controleerbaar zijn. De eerste 3 jaar rapporteren de aanvragers jaarlijks over de vorderingen en ontwikkelingen in het werk en de betekenis van de door MIVA verleende hulp. MIVA heeft in ruim 80 jaar veel ervaring en een breed netwerk in ontwikkelingslanden opgebouwd. MIVA maakt gebruik van lokale adviseurs die projecten bezoeken en beoordelen.

In de weekendvieringen 25/26 augustus is een collecte voor de MIVA. Mocht u nog een bijdrage willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op de plaatselijke Rabobank op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missie comité met vermelding MIVA 2018.

Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun.

Namens MOV, *Teun van Grinsven*

Belangrijke parochie informatie

IK WIL / IK ZOEK (zie ook colofon)	CONTACT
huis- en ziekenbezoek, misintenties, kerkbijdrage, meehelpen in de parochie, in- en uitschrijven, adreswijziging en overige vragen	parochiecentrum
doopsel, huwelijk, biechtgesprek, ziekenzalving	priester/parochiecentrum
huis- en ziekenbezoek, avondwake en uitvaart	pastoraal teamlid / pc
eerste communie en vormsel	pastoraal werkster / pc

I.v.m. **vakantie** is het **Parochiecentrum** van 27/7 – 24/8 slechts geopend op maandag, woensdag en vrijdag 9.00-12.00 uur.

Het Woord van God op de zondag

22 juli: Wijsh 12,13.16-19 / Ps 86, 5-6.9-10.15-16/ Rom 8,26-27 / Matteüs 13,24-43 (Het Rijk der hemelen lijkt op een mosterdzaadje)

29 juli: 2Kon 4,42-44 / Ps 145, 10-11.15-18/ Ef 4,1-6 / Johannes 6,1-15 (Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan)

5 aug: Exodus 16,2-4.12-15 / Ps 78,3-4.23-25.54 / Ef 4,17.20-24 / Johannes 6,24-35 (Werkt niet voor het voedsel dat vergaat...Ik ben het brood des levens)

12 aug: 1Kon 19,4-8 / Ps 34,2-9 / Ef 4,30-5,2 / Johannes 6,41-51 (Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld)

19 aug: Spreuken 9,1-6 / Ps 34, 2-3.10-15 / Ef 5,15-20 / Johannes 6,51-58 (Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en Ik in hem)

26 aug: Jozua 24,1-2.15-18 / Ps 34, 2-3.16-23/ Ef 5,21-32 / Johannes 6,60-69 (Wilt ook gij soms weggaan? – Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven)

2 sept: Deut 4,1-2.6-8 / Ps 15,2-5 / Jacobus 1,17-18.21-22.27 / Marcus 7,1-8.14-15.21-23 (hoe juist heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeeteerd! Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij)

9 sept: Jesaja 35,4-7a / Ps 146,7-10 / Jacobus 1,2-5 / Marcus 7,31-37 (Hij heeft alles welgedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken)

16 sept: Jesaja 50,5-9a / Ps 116,1-9 / Jacobus 2,14-18 / Marcus 8,27-35 (Wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie, zal het redden)

Liturgische agenda

Legenda: WCV = Woord-Communieviering; Cosmas= Cosmas en Damianus (Dorp); K'tuin= Kloostertuin; Beek= (zondag) prot.kerkje in Beek; Leuth= Kulturhus in Leuth

21-22 juli		16^e zondag door het jaar B
za	17.00 u.	Meent H.Mis – H. Janssen – Samenzang
	19.00 u.	Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
	19.00 u.	K'tuin H.Mis - R. Franken – Samenzang
zo	9.30 u.	Breedeweg WCV – I.v. Baal – Samenzang
	10.00 u.	Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
	9.30 u.	Ooij H.Mis – R. Franken – Samenzang
	11.00 u.	Beek H.Mis – R. Franken – Samenzang
di	24 juli	Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
wo	25 juli	Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
		Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
do	26 juli	Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
28-29 juli		17^e zondag door het jaar B
za	17.00 u.	Meent H.Mis – R. Franken - Samenzang
	19.00 u.	Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang
	19.00 u.	K'tuin H.Mis – H. Janssen – Samenzang
zo	9.30 u.	Breedeweg WCV – werkgroep - Samenzang
	10.00 u.	Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang
	9.30 u.	Ooij H.Mis – H. Janssen – Samenzang
di	31 juli	Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
wo	1 aug	Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
		Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
do	2 aug	Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
4-5 aug		18^e zondag door het jaar B
za	17.00 u.	Meent H.Mis – H. Janssen - Samenzang
	19.00 u.	Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
	19.00 u.	K'tuin H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
	19.00 u.	Ooij H.Mis – R. Franken – Samenzang
zo	9.30 u.	Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
	10.00 u.	Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
	11.00 u.	Leuth H.Mis – R. Franken - Samenzang
di	7 aug	Cosmas 9.00 H.Mis – H. Janssen
		Kevelaer 11.15 H.Mis – H. Janssen
wo	8 aug	Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
		Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
do	9 aug	Cosmas 9.00 H.Mis – H. Janssen

11-12 aug 19^e zondag door het jaar B

za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
 zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – H. Janssen - Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken– Samenzang
 9.30 u. **Ooij** H.Mis – E. Smits – Gemengd Koor Ooij
 di 14 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 15 aug **Breedeweg** 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Ooij 19.00 H.Mis – H. Janssen
 do 16 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

18-19 aug 20^e zondag door het jaar B

za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – R. Franken – Samenzang
 zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – R. Franken - Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
 9.30 u. **Ooij** WCV – H. Nieuwenhuis – Mannenkoor Beek
 di 21 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 22 aug **Breedeweg** 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
 do 23 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 vr 24 aug **Beek** 19.00 H.Mis – Mgr. G. de Korte en H. Janssen

25-26 aug 21^e zondag door het jaar B

za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Samenzang
 19.00 u. **Cosmas** WCV – I.v. Baal – gezinsviering - Jeugdkoor Mikado
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – R. Franken - Dameskoor
 zo 9.30 u. **Breedeweg** WCV – I.v. Baal – Seniorenkoor Breedeweg
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Gregoriaans – Schola Cantorum
 11.00 u. **Beek** H. Mis – R. Franken – Samenzang
 11.30 u. **Ooij, De Sprong** H.Mis – H. Janssen - Encore
 di 28 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 29 aug **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
 do 30 aug **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

1-2 sept 22^e zondag door het jaar B

za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia

19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
 19.00 u. **Ooij** WCV – H. Nieuwenhuis – Encore
 zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin – Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – Samenzang
 11.00 u. **Leuth** WCV – H. Nieuwenhuis - Samenzang
 ma 3 sept **Horst** 10.00 H.Mis schutterij – H. Janssen – KK HSB
 di 4 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 4 sept **Breedeweg** 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
 do 6 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

8-9 sept 23^e zondag door het jaar B
 za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
 zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – R. Franken – Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
 9.30 u. **Ooij** H.Mis – E. Smits – Gemengd Koor Ooij
 di 11 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen
 wo 12 sept **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
 do 13 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen

15-16 sept 24^e zondag door het jaar B
 za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Samenzang Cantors
 19.00 u. **K'tuin** WCV – J.v. Rooij - Samenzang
 zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin – Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen - Samenzang
 11.30 u. **Ooij, De Sprong** H.Mis zieken – H. Janssen – Cantorij Ooij
 ma 17 sept **Beek** H.Mis Market Garden – H. Janssen – Gem. Koor Beek
 di 18 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 19 sept **Breedeweg** 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
 do 20 sept **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

Eucharistieviering in Millingen - E. Smits

Zaterdag 19.00 en zondag 11.00 u.

Ma, wo en do 9.00 u. Dagkapel; di en vr 9.30 u. Gasthuis St. Jan de Deo

Eucharistieviering in Kekerdom - E. Smits

1^e zondag van de maand 9.15 u.

Activiteitenagenda

LOURDESBEDEVAART – Van 11-16 september 2018 kunt u mee naar Lourdes. We reizen samen vanaf Groesbeek en vliegen vanaf Maastricht voor een zesdaagse bedevaart. We sluiten aan bij het programma van Huis voor de Pelgrim (voorheen: Organisatie Limburgse Bedevaart Lourdes). Kapelaan Rudo Franken gaat mee. Hij kan u meer informatie hierover geven. Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl

11DAAGSE RONDREIS ITALIË – van 16 tot 26 oktober 2018 is er een rondreis vanuit Groesbeek naar Italië (o.a. Rome en Assisi) waarvoor u zich nog kunt aanmelden. Kosten € 750,- p.p. op basis van halfpension. Voor meer info en aanmelding, zie website. Of neemt u contact op met kapelaan Rudo Franken.

WANDELEN MET AANDACHT – een gezamenlijk initiatief van de katholieke en protestante kerk op iedere eerste donderdag van de maand. Vertrek vanuit de Serre bij de protestantse kerk om 9.45 uur. We wandelen, met een thema als leidraad, alles bij elkaar net iets meer dan een uur en sluiten af met het aansteken van een kaarsje en een kopje koffie of thee. Om 11.45 uur klinken de hartelijke groeten ten afscheid. Zie ook website parochie.

SAMEN BIJBEL LEZEN is op elke woensdag in de oneven weken van 10.00 -11.30 u. in het parochiecentrum. We lezen samen de lezingen van de zondag en praten erover met elkaar. Van harte welkom. Zie ook website parochie. Info: riahopman@XS4all.nl



BIJBEL STEEDS VAKER DIGITAAL

De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit gedownloadede digitale bijbels. Op www.rkbijbel.nl kun je de Willibrordvertaling die in de kerk gebruikt wordt, lezen. Als je de lezingen van de dag wilt lezen, kan dit bv. via de app Laudate of Evangelizo (via App Store). Deze apps geven naast de dagelijkse lezingen een extra stukje verdieping en gebeden en informatie over heiligen.

KINDERBOEKJES IN DE KERK – Eén van de beide informatiezuilen achter in de kerk (H.H. Cosmas en Damianus) is ingericht met allerlei boekjes voor kinderen die zij tijdens de viering kunnen gebruiken. Spelenderwijs wordt de liturgische viering hen zo meer en meer vertrouwd.



Wel & Wee



GEDOOPT:

06-05-2018: Anoeke van Duijnhoven, dochter van Gert-Jan van Duijnhoven en Marieke de Bruin

06-05-2018: Shirley en Kenley Harmsen, dochter en zoon van Bjorn Harmsen en Chantal van Tent-Wielens

06-05-2018: Hailey van Tent, dochter van Peter van Tent en Chantal van Tent-Wielens

27-05-2018: Lucas Theodorus Wilhelmus, zoon van Arjan Matijssen en Debby Peters

03-06-2018: Stijn Hermanus Johannes, zoon van Bjorn van Gelder en Linda Janssen

KERKELIJK GEHUWD:

19-05-2018: A. Fiedler en M.J. Schleedoorn, Groesbeek, in Mariabruchen te Lohr am Main (Duitsland)

15-06-2018: Nick Verbeet en Demi Nillessen, Groesbeek, in de H.H. Cosmas en Damianus

OVERLEDEN:

30-04-2018: Tonny Peters, 64 jaar

30-04-2018: Wilma Sommers-Wijnen, 63 jaar

05-05-2018: Toon Ariaans, 82 jaar

14-05-2018: Jan Rieken, 83 jaar

18-05-2018: Door Weijers-Jacobs, 95 jaar

19-05-2018: Bennie Janssen, 55 jaar

26-05-2018: Annie van Balkom, 76 jaar

02-06-2018: Ger van Kempen-Giesbers, 81 jaar

08-06-2018: Angela Wijnhofen, 47 jaar

09-06-2018: Dory Kaal-Eren, 82 jaar

12-06-2018: Riek de Kleijne-Nabuurs, 88 jaar

16-06-2018: Mery Rademaker-Dezentjé, 86 jaar

17-06-2018: Sjaan Janssen-Jochoms, 88 jaar

22-06-2018: Jan Gerrits, 77 jaar

Verdieping & Inspiratie

De kracht van de stilte. Tegen de dictatuur van het lawaai

Onze wereld hoort God niet meer, want zij is voortdurend aan het praten in een bliksemsnel ritme en tempo, zonder iets te zeggen. De mens wordt voortdurend belaagd door beelden, door licht en kleuren, geluid.

Waar vind je vandaag nog stilte? Het lawaai vermoeit en we krijgen de indruk dat de stilte een onbereikbare oase is. Zonder lawaai is de mens koortsachtig, onrustig en voelt zich verloren. Het lawaai maakt dat hij zich zeker voelt, als een drug waarvan hij afhankelijk is geworden.

Geluiden en hartstochten vervreemden ons van onszelf, terwijl de stilte juist de mens steeds weer dwingt zich te bezinnen op zijn eigen leven.

De stilte is moeilijk, maar stelt de mens in staat zich door God te laten leiden. Door God, de zwijgzame, hebben wij toegang tot de stilte. En de mens wordt steeds weer verrast door het licht dat dan doorbreekt.

God brengt alles in stilte tot stand. De wonderen van de schepping zijn geluidloos, de zon die stralend opgaat verwarmt ons in stilte, een kind groeit in stilte in de moederschoot. God spreekt altijd in stilte zijn Woord. Christus heeft 30 jaar in de stilte geleefd. Daarna trok hij zich tijdens zijn openbare leven terug in de woestijn om te luisteren en met de Vader te spreken.

Waar zou een mens om God te hervinden anders heen kunnen gaan dan naar de meest stille diepten van zichzelf, die gebieden die zo verborgen zijn dat niets ze kan verstoren. Als hij daarin geslaagd is, dan bewaart hij die stilte die God hem geeft met zorg. Hij verdedigt die tegen alle onrust...

Waarachtige pastorale en missionaire diepgang kan alleen voortkomen uit stil gebed. Onze pastorale strategieën die geen eisen stellen, zonder oproep tot een radicale terugkeer tot God, zijn wegen die tot niets leiden.

Ik kan me voorstellen dat de mens die nooit bidt, niet in staat is om het stilzwijgende woord van God te begrijpen. Echter, wanneer we verliefd zijn dan merken we altijd het kleinste gebaar op van degene die we liefhebben. Zo is het ook met het gebed.

Uit: Kardinaal Sarah (hoofd congregatie liturgie), De kracht van de stilte. Tegen de dictatuur van het lawaai, Betsaida 2017

Op de koffie bij...

De kerkhofploegen van het Dorp en de Horst zijn elke woensdagmorgen op het kerkhof in de weer. *'We komen hier niet alleen om te werken, maar ook voor de koffie en de gezelligheid'*, zo wordt mij al meteen in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt. En terecht natuurlijk, als je dit werk doet, en ook nog vrijwillig. Koekjes horen daar ook bij – daar zorgt kosteres Rikie voor - en deze vinden gretig aftrek.

Een enkeling doet pas drie jaar dit werk, de meesten doen dit al acht of tien jaar. Een opperhoofd is niet nodig bij deze mannen van boven de zestig, zo wordt in het Dorp serieus opgemerkt bij het half uurtje koffie dat niet al te serieus mag zijn, natuurlijk. Wat let u om u bij deze gezellige club aan te sluiten, zo hoor ik iemand zeggen, al lijkt de kerkhofploeg van het Dorp in het gunstigste geval toch nog tamelijk compleet te zijn. De kerkhofploeg op de Horst daarentegen zou graag met twee mensen versterkt willen worden tot vijf.

Door twee kerkhofwerkers van de Horst worden alle graven gedolven van de Horst en van het Dorp. Bij een nieuw graf, dat bedrijfsmatig machinaal wordt gegraven, assisteren zij; bij een bijzetting – 1.20 m. diep – graven zij zelf. Als er geen crematies waren, zou het begraven nu bijna dagelijks werk zijn.

In een dynamische tijd is het op het kerkhof altijd wel rustig.

Uiteraard wordt er regelmatig stilgestaan bij oud-leden, en wel letterlijk als deze ook op deze kerkhoven begraven zijn.

Op de Horst wordt eenmaal per jaar de heg geknipt, in de zomer; dat vraagt dan wat meer tijd. In het Dorp wordt er ook regelmatig aandacht besteed aan de pastorietuin. Fijn dat er zoveel zorg wordt besteed aan tuin en hof.

Dankjewel hiervoor, *Rudo Franken kapelaan*

Op de koffie bij...

De schoonmaakploeg van de Cosmas begon 42 jaar geleden. Pastor van Gestel kwam op de koffie bij Truus Wijers +. En warempel, niet alleen zij was bereid om deze kerk een geregelde schoonmaaktbeurt te geven; zij nam ook nog haar halve familie mee. De vijf zussen poetsen nog steeds, en schoonzussen en een vriendin. Zo groeide het. Van verschillenden is in de loop der jaren afscheid genomen, vier 'jongeren' versterken de ploeg sinds twee jaar; de oudste is nu 81 en gaat binnenkort stoppen. Aanwas is van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat is te merken bij deze dames (zie foto, niet compleet).

42 jaar geleden begon het met een uitje met pastor van Gestel en pastor Gerrits. De eerste tijd was dat elk jaar. Toen pastor Gerrits naar Nueneen vertrok, hebben de dames hem daar een keer bezocht. De barbecue staat nog vers in hun geheugen. Ook was het heel gezellig met de kerststalbouwers erbij, die mannen. Wat een schik was er bij de borrel!

42 jaar geleden begon de schoonmaakploeg dus. Alsof het gisteren gebeurde, wordt verteld over de looper die werd uitgeklopt. Het leek wel of er brand uitbrak. Toen zat er ook veel meer kauwgom onder de stoelen dan vandaag, rara. Met een plamuurmes kreeg je die er wel af. *'Sommige was nog zacht, dat was fies'*. Hier bleek *fies* ineens niet mooi te zijn.

Driemaal per jaar wordt gepoetst, op een avond van zeven tot half tien. De stoelen gaan van de plaats, en alles wordt gedweild. Om acht uur is er koffie. Kosteres Rikie zorgt dan altijd voor zelfgebakken cake. In 42 jaar is Rikie de vijfde koster. Het begon met Hentje Smits, daarna Mientje Claus die jarenlang koster waren; na Annie Eikholt en Truus Hermsen is nu Rikie de kosteres. Jan van Gestel kwam altijd kijken: staan de stoelen recht. Dat is nu wat gemakkelijker met de nieuwe inrichting.

Heel veel mensen dachten dat ze hiervoor betaald kregen, mooi baantje, dat wil ik ook wel. Bijzonder is dat ze dit altijd pro Deo hebben gedaan. Geweldig bedankt, dames, *Rudo Franken kapelaan*

Uit het verleden...

TOEDIENING VORMSEL PINKSTEREN 1843, aflevering 1

Deze bijdrage is een samenvatting van een artikel uit *De Godsdienstvriend: tijdschrift voor Rooms -Catholijken*. In het chapter Kerkelijke Berigten wordt verslag gedaan van een gebeurtenis in 1843. De gemeente telde toen circa



2900 katholieke inwoners. Het betreft het toedienen van het heilig vormsel aan kinderen 'van beider kunne' (jongens en meisjes). Er wordt door 25 muzikanten kerkmuziek gemaakt, wat meteen de vraag opwerpt: plaatselijke muzikanten of muzikanten van elders? De

dorpskom was versierd met slingers van dennengroen, kennelijk een oud gebruik. **De foto dateert 1906, toen de Dorpsstraat ook met dennengroen versierd was, dan wegens een burgemeestersjubileum.**

Groesbeek, den 20 Julij 1843

De dag van heden was waarlijk voor Groesbeeks ingezetenen een feestdag, een dag van Christelijke vreugde, een dag, welke steeds bij ons dierbaar zal blijven, en nimmer uit het geheugen gewist zal worden. Wij smaakten het godsdienstig genoeg, om Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid, Monseigneur J. Zwijsen, Bisschop van Gerra, onzen eerbiedwaardige Kerkvoogd in ons midden te ontvangen. Hiertoe waren niet slechts de wegen en straten in de kom van het dorp keurig versierd, ook de ganse Stekkenberg - langs welke de monseigneur vertrekken moest - was in een groen woud herschape. Alle huizen waren verlicht en de vlaggen wapperden van alle zijde, terwijl de komst van de monseigneur door salvo-schoten werd aangekondigd. De erewacht stond gereed om monseigneur te verwelkomen en hield een deftige aanspraak. En alzo werd onze eerbiedwaardige Kerkvoogd Monseigneur Zwijsen begeleid tot aan de kerk, vergezeld van een ontelbare menigte. Bij de kerk stonden de pastoor en de kapelaan met andere geestelijken gereed om Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid te ontvangen. Wordt vervolgd. Door Gerrie G.Driessen

Kind & Gezin

Berichtje vanuit de communiciewerkgroep

Op 27 mei hebben de communicanten van Groesbeek hun Eerste Communie gedaan. Het waren twee mooie vieringen, met dank aan Mikado en Fanfare Wilhelmina, en de communicanten zagen er prachtig uit.

Aankomende week gaan we evalueren en de foto's bekijken, en dan genieten van een welverdiende vakantie.

Tot het volgend Communie jaar!!



Het was een middag om van te dromen!!

De kinderen van de bijbel knutselclub en jeugdchoor Mikado hebben voor de eerste keer samen een activiteit ondernomen door o.a. dromenvangers te maken, ijs te eten en te picknicken in de tuin van de pastorie.

Wat leuk om te zien hoe goed iedereen het met elkaar kon vinden en elkaar hielp waar nodig, dank je wel allemaal!!!

Jeugdchoor Mikado en bijbel knutselclub



Werkgroep gezinsviering

De Communiedankviering was de laatste gezinsviering voor de grote vakantie waarin we terugkeken op het geweldige mooie feest. We blijven delen met elkaar, voor elkaar opkomen en liefde geven zoals Jezus ons wil leren.

Zaterdag 25 augustus zijn wij benieuwd welke deur jij kiest om de kerk binnen te gaan (de grote of één van de twee kleine zijdeuren). In de viering vertellen we hier meer over.

Tenslotte is 22 september de voorstelviering voor de kinderen die het vormsel mogen ontvangen in november. Graag zien we jullie dan samen met je ouders, broertjes en zusjes.

Fijne vakantie en tot 25 augustus!

Vormsel

Inmiddels hebben alle kinderen uit groep 7 een brief ontvangen om zich aan te melden voor het vormsel. Mocht je dit nog niet hebben gedaan of als je geen brief hebt ontvangen, stuur dan een mailtje naar Annemieke Giebels (miekgiebels@chello.nl). Dan zal zij je een aanmeldbrief sturen.

Groetjes, vormselwerkgroep

Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus

PAROCHIECENTRUM

Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024- 397 1473

Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972

Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek

Email: par.groesbeek@kpnmail.nl

Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl

Facebook: Parochie Cosmas en Damianus

Openingstijden: werkdagen tussen 9.15 - 12.00 uur

Anmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kun je doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.

LITURGISCHE VIERINGEN

kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek

Za 19.00 uur, Zo 10.00 uur, Di en Do 9.00 uur

kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg

Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur

PASTORAAL TEAM (024-397 1473 tijdens kantooruren)

pastoor H. Janssen, 06-51105494 - henkjanssen876@gmail.com

kapelaan R. Franken, 06-46193591 - rfrankenpr@hotmail.com

p.w. I. van Baal, 06-23949774 - isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl

PAROCHIEBESTUUR

Pastoor-voorzitter:

Dhr. H. Janssen, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, 06-51105494

Vicevoorzitter:

Dhr. G. v. Gorkum, Gen. Gavinstraat 72, 6562 ML Groesbeek, 024-3971324

Secretaris:

Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, 024-3977718

Penningmeester:

vacant

Gebouwen:

Dhr. T. Koch, Frieselaan 8, 6562 BE Groesbeek, 06-27292370

Administratie:

Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen, via parochiecentrum

KERKHOFBEHEER

C&D/De Horst: Tom Weber, 0612787297, tomenlidy@gmail.com

Breedeweg: Toon Janssen, 024-3971503 / Rob Paulis, 024-3977718

COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473,

Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag doorgeven vóór maandag 12.00 uur, 12 dagen voor verschijningsdatum krant)

Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus:

NL86RABO0117405949

Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52

ANTONIUS – St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, 024-3971998

Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898

Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D (publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven vóór maandag 10.00 uur, 12 dagen voor verschijningsdatum krant)

Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29RABO0117405132

GODELIJK HART – Ketelstraat 1, De Horst

Alleen incidenteel vieringen

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

PAROCHIEBLAD GROESBEEK

Redactie: kapelaan Rudo Franken (eindred.), Carla Windau, catechist (eindred.), Martijn Pouwelsen (lid), Hemmie Cillessen (lid)

Volgende uitgave: sept-nov; vouwen: 13 sept; bezorgen: voor 22 sept

Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek, rfrankenpr@hotmail.com - vóór 28 augustus

Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.

STRIP



STILSTAAN, EEN HELE VOORUITGANG

Nu de zomervakantie nadert komen er ongetwijfeld weer stukjes in het journaal over stikvolle luchthavens, lange files op autowegen en stranden waar alles vol ligt met mensen.

Drukte alom en dat juist omdat iedereen wil gaan ontspannen en uitrusten. In uitrusten zit het woord rust en hopelijk zal iedereen dat dan ook vinden als men eenmaal op de plaats van bestemming gekomen is. Dat de hectiek van het dagelijks leven zal wegebber en dat er een gevoel van ontspanning voor in de plaats zal komen. En in die rust mag het ook stil zijn.

Wie kent niet het weldadige gevoel als je na een drukke bijeenkomst waar veel gepraat wordt, naar buiten kunt, de stilte in? Dan merk je hoe goed de stilte je doet; je keert weer terug bij jezelf, kunt weer denken en ademen. In het contact met anderen hangt de kwaliteit van dat contact niet af van de hoeveelheid woorden die er vloeien.



In haar boek over Reizen schrijft Iris Hannema een zin: “ik voelde me verbonden met die taxichauffeur omdat we samen zo prettig hadden gezwezen”. Prettig zwijgen, hoeveel mensen durven dat, ervaren dat? Probeer het eens deze zomer, zet jezelf eens in de stilte-stand. Het zal je wat opleveren. Of zoals ik las in een atelier van een beeldhouwer in Ulft, hij had in de muur gebeiteld: “Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang”.

Netty

Ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.

(einde psalm 131)

