

Beste Parochianen

Op naar de vakantie

Terwijl ik dit schrijf zitten we nog in de ban van het voetballen. Na het duikvlucht-doelpunt van Van Persie is Nederland zich bewust geworden van het vermogen van dit nationale elftal met zijn Groesbeekse keeper. We hebben intussen ook de wedstrijd tegen Australië gewonnen, maar het was wel een tijdje zenuwen.

Het schooljaar loopt binnenkort ten einde, iedereen krijgt vakantie. Vakantie is een tijd die erom vraagt ingevuld te worden.

Vanuit het Latijn betekent vakantie: tijd die vrij is, tijd die leeg is. Die je kunt bestemmen voor iets anders dan het normale.

Je kunt gaan luieren op de camping of aan het strand,

Je kunt op reis gaan om nieuwe streken te ontdekken en andere mensen te ontmoeten.

Je kunt je ten volle inspannen om iets te gaan doen, bijvoorbeeld de Vierdaagse afstandsmarsen meelopen.

Je kunt ook de rust zoeken, dichterbij jezelf uitkomen en je accu voor het komende jaar weer opladen, door een goed boek te lezen en je echt te ontspannen.

Wat voor u allen geldt, geldt ook voor leden van het kerkbestuur, het pastoraal team en vrijwilligers van de parochie.

Ook zij gaan met vakantie en hopen u bij het opening van het nieuwe pastorale jaar weer te ontmoeten op zondag 21 september a.s.

Tijdens de Hoogmis op 21 september zullen de plannen voor het komende pastorale jaar worden ontvouwd en zal concreet worden gemaakt wat we het komende jaar als parochiegemeenschap willen gaan doen en willen zijn.

Namens het pastoraal team en het kerkbestuur wens ik u allen een goede vakantie toe, rust goed uit, kom behouden weer terug met nieuwe energie om er weer jaar tegenaan te gaan.

Henk Janssen, pastoor

IK WAS ZIEK EN GIJ HEBT MIJ BEZOHT...

Het is u vast opgevallen, dat de laatste tijd in het parochieblad geschreven staat, dat u het zelf moet aangeven als uzelf of een van uw dierbaren ziek geworden is, als u of die dierbare persoon er tenminste prijs op stelt door een van de pastores bezocht te worden. In dit artikeltje wil ik graag uitleggen wat de achtergrond van die verandering is. U was immers gewend aan spontaan bezoek van Jan van Gestel of van Jos van Rooij.

Het heeft te maken met de wet op de privacy, waaraan de Nijmeegse ziekenhuizen zich moeten houden. Een geloofsovertuiging wordt tegenwoordig tot het terrein van het privéleven gerekend en mag niet zomaar aan derden worden doorgegeven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie.

Bovendien is - door de bank genomen - een ziekenhuisopname door de jaren heen steeds korter geworden. Lag men medio jaren negentig nog gemiddeld acht dagen in het ziekenhuis, nu is dat anno 2014 zo'n dag of drie, vier.

Toch willen wij - pastoor Henk Janssen, Jos van Rooij en ondergetekende - heel graag zo goed mogelijk de zieken in onze parochie bezoeken en bijstaan, maar daarvoor is het dus wel noodzakelijk dat wij van u of namens u horen, dat u prijs stelt op bezoek/begeleiding. En als u maar kort in het ziekenhuis hoeft te verblijven, is het wellicht voor u fijner (en voor de pastores efficiënter) om bij u langs te komen wanneer u weer thuis bent.

Het is voor u wellicht even wennen, maar met één telefoontje naar de pastorie waarin u uw wens kenbaar maakt, helpt u ons enorm om ons werk goed te doen.

Diny Booyink



in 't Wèrcken

BRUUKS ALLERLEI

Groesbeek - Breedeweg

WIE WAS SINT ANTONIUS ABT?



Sint Antonius

Antonius Abt, ook wel Antonius de Grote genoemd, werd in 251 na Chr. geboren in een Koptendorp aan de Nijl, Qiman el 'Arüs. Zijn ouders waren hardwerkende graanverbouwers. Als christenen leefden zij in een overwegend heidens milieu. Na het overlijden van zijn ouders nam Antonius het boerenbedrijf over.

Geraakt door woorden uit het Evangelie verkocht hij zijn bezittingen en trok de woestijn in. Hier probeerde hij door vasten en verstervingen in eenzaamheid zijn geloof te verdiepen om zo dicht bij God te komen. Veel mensen in nood kwamen hem om raad vragen en hij onderrichtte hen. Zijn wijsheid verspreidde zich en Antonius kreeg veel volgelingen. Tweemaal bezocht hij Alexandrië op verzoek van Athanasius, bisschop van Alexandrië, die het levensverhaal van Antonius heeft overgeleverd. Daar bemoedigde hij de hevig vervolgte christenen. Maar een groot verlangen naar eenzaamheid dreef hem verder de woestijn in waar hij in 356 is overleden. Ca. 1000 is een deel van zijn relieken naar Frankrijk overgebracht en rust sinds 1491 te Arles. Hier zou ook de oorsprong zijn van de Antoniusbroeders, Antonieten genoemd. Toen in Europa de pest uitbrak waren het de Antonieten die met gevaar voor eigen leven deze mensen verzorgden. De bevolking probeerde hun werk te verlichten door voor eten te zorgen en gaf varkens die vrij op gemeentegronden mochten wroeten en eten.

Hierdoor zou het beeld ontstaan zijn van Antonius met het varken. Door de afbeelding met het varken is Antonius een van de bekendste beschermheiligen van de boerenstand en voor het vee geworden en wordt in tientallen bedevaartplaatsen vereerd. Het oude gebruik om op bedevaartdag varkenskoppen te geven die voor een goed doel werden verloot, komt nog steeds voor. De feestdag van Sint Antonius Abt is 17 januari; hij wordt de vader van het monnikendom genoemd. (Tekst: o.a. *50 jaar Sint Antonius Breedeweg*).

Vakantie Gemengd Zangkoor St. Antonius

Zondag 13 juli laatste keer zingen voor vakantieperiode.

De eerste repetitie begint weer op vrijdag 22 augustus. Het koor zingt weer tijdens de mis van 24 augustus.

Marianne Derksen.



VORMELINGEN IN DE SINT ANTONIUSKERK

Het eerste wat de kinderen van de Breedeweg vroegen, was: 'We doen het vormsel toch wel in onze eigen kerk hè?' Het antwoord is: 'Ja'. Lang geleden al hebben we besloten dat zo lang kerken functioneren er ook de eigen sacramenten van de gemeenschap moeten plaatsvinden: doopsel, communie, vormsel, huwelijke en uitvaarten. Overigens hebben zes kinderen zich opgegeven en drie moeders zich bereid verklaard om gastouder te zijn. In de voorbereiding doen ouders en kinderen mee in het grote geheel van de parochie, net zoals de kinderen van de Horst.

Pelgrimstocht van Groesbeek naar Katwijk a.d. Maas



Op zondag 25 mei 2014 liepen we de 62^{ste} pelgrimstocht naar Katwijk a.d. Maas. Stralend weer, zon al hoog aan de hemel. Vijf Pelgrims in Groesbeek vertrokken en 24 pelgrims op de carpoolplaats in Heumen. We troffen elkaar op de Maasbrug.

Ik weet nog dat de loopgroep uit zo'n 100 pelgrims bestond incl. veel jeugd. Tijdens de heenweg en de terugweg en in de kerk van Katwijk bidden we drie keer het Rozenhoedje met de litanie van H. Maria, zodat aan het einde van de morgen de Rozenkrans geheel is gebeden. De kerk van Katwijk was inmiddels gevuld met pelgrims die in de loop van de jaren, om allerlei

redenen, niet meer mee lopen maar er toch graag bij willen zijn. Tenminste een keer per jaar samen zijn bij de Lourdesgrot van Maria in Katwijk.

De lopers werden opgewacht door pastor Jos van Rooij, die anders dan anders deze keer met eigen vervoer was gekomen. Al vele jaren heeft pastor van Rooij de groep geleid naar Katwijk en is in de woord- en communiedienst voorgegaan, geheel in onze stijl.

Toch voelden de mensen in de kerk, dat er iets was wat een onbehaaglijk gevoel gaf. Wat zou er zijn? Aan het begin van de dienst had pastor van Rooij een mededeling: Na vele jaren te zijn voorgegaan was dit de laatste keer, dat hij mocht voorgaan. 't Bisdom had via de pastoor van Cuijk laten weten, dat er in de kerk van Katwijk GEEN communie-woorddienst meer mocht worden gedaan. Dit was de laatste keer dat pastor van Rooij voorging aan het altaar in deze kerk. Het werd even erg stil in de kerk. Maar laten we het niet al te dramatisch bekijken, gaf de pastor zelf aan. Ja, wat moet je anders zeggen. De algemene reacties gaven echter een ander beeld van deze beslissing vanuit het BisDOM. Vooral tijdens de koffie aan de overkant van de kerk. Hoe is dit in deze tijd mogelijk?

De dienst was zoals altijd erg sfeervol, zowel de overweging als de liederen door het koor St. Cecilia onder leiding en begeleiding van Doortje Kersten-Nillessen. Mooi de traditionele Marialiedjes. Na 'n kort dankwoordje door Riet van Leeuwen met 'n bloemetje voor pastor Jos van Rooij, werd de viering afgesloten.

Toen naar de koffie en de meegebrachte broodjes. Altijd ook erg sfeervol en goed verzorgd. Gezellig even samen buurten met elkaar en dan om half elf gaat de groep pelgrims die te voet waren gekomen weer aan de terugweg beginnen. In Heumen weer de groet aan elkaar en toch heel voorzichtig: "**tot volgend jaar**"?? **We houden elkaar op de hoogte. Tot 17 mei 2015???** Het groepje dat helemaal was komen lopen uit Groesbeek werd op de kanaalbrug weer voorbij gereden. Ook zij hebben de weg naar Groesbeek weer gevonden. God-dank. Maria ook. Tot zover een verslag van de 62^{ste} Pelgrimstocht Willy Claus.

KATWIJK EN DE WOORD- EN COMMUNIEVIERING

Dit artikel gaat over mijn functioneren als pastor.

Ik ben diaken gewijd, maar geen priester. Dat betekent dat ik niet mag voorgaan in de 'Heilige mis'. Wel mag ik een woord- en communie-viering doen. Het verschil is dat in de mis of eucharistie de priester het Heilig Brood en de Kelk opheft en de woorden uitspreekt, die Jezus sprak tijdens het Laatste Avondmaal. Op dat moment worden brood en wijn: Lichaam en Bloed van Christus. Dat moment heet: 'de consecratie'.

Wanneer ik of een collega een woord- en communieviering doen, wijden wij niet de hosties, maar halen we de gewijde hosties uit het tabernakel, waar ze worden bewaard.

Dit is het Bisdom al vele jaren een doorn in het oog.

Voor hen is de woord- en communieviering 'oneigenlijk'. Zij vinden dat er alleen Heilige Missen mogen zijn, die door een priester worden opgedragen. Zij willen de woord- en communieviering afschaffen. Zij menen dat de eigenheid en de kracht van de Heilige Mis vervlakt is, en dat het feit dat brood en wijn in de consecratie Lichaam en Bloed van Christus worden, niet meer wordt beleefd. En dat is wel belangrijk.

Dit begrijp ik. Ik vind het ook jammer, dat wij dat diepe gevoel voor het Heilige zijn kwijtgeraakt. Ik was al misdienaar in de vijftiger jaren en als kind was ik altijd bevangen door de heiligheid van het moment van de consecratie.

Maar nu staan we anders in het leven. Ook 'Het Heilige' beleven we op een andere manier: opener en vrijer; we geloven dat Christus ook in ons hart komt, als we onder elkaar het Heilig Brood delen dat tevoren door de pastoor is gewijd. En heel praktisch: als alleen een priester de hostie mag uitreiken, kunnen we straks alleen de communie ontvangen in één centrale kerk. 'Niet zo erg', zegt het Bisdom dan, 'daar groeien we in de toekomst toch naar toe'.

In feite betekent dat, dat pastors als Diny Booyink en ik straks alleen nog maar gebedsdiensten zullen doen zonder communie.

Sommige pastoors hebben dit beleid in hun parochie al doorgevoerd. Zo ook de pastoor van Cuijk. Daarom kreeg ik anderhalve week voordat ik voor de 23^e keer mee zou gaan met onze kleine bedevaart naar Katwijk, te horen dat er geen woord- en communieviering meer mocht zijn. Nu heb ik deze laatste viering toch gedaan om dit te vertellen en afscheid te nemen.

Waarom mag ik het dan in onze eigen parochie wel ?

Dat is vanwege het gebrek aan priesters. Om die reden worden de woord- en communievieringen nog gedoogd, maar als er genoeg priesters zouden zijn, zouden er alleen Heilige Missen zijn.

Dat betekent dus in feite dat de gebedscommunievieringen wordt gedoogd, maar dat er geen beleid is om iets te doen aan het gebrek aan priesters. Dat er niet constructief wordt vooruit gedacht naar een vernieuwing van het priesterambt.

Wat mijzelf betreft: ik vond het een pijnlijke ervaring en ik vind het niet fijn dat ik – wat dit betreft - door de Bisschop weliswaar wordt 'gedoogd', maar niet van harte aanvaard. Pijnlijk. Voorlopig is het niet anders.

Intussen dank voor alle steun.

pastor Jos van Rooij

Bedevaart naar Kevelaer.

De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op dinsdag **26 augustus**; dat is voor de 219^e keer !

Wie mee wil met de bus kan onderstaand formulier invullen en inleveren bij de pastorieën van De Horst, Groesbeek centrum en Breedeweg. Graag het geld (€ 10,-- p.p., gepast) bijvoegen in de enveloppe! Het bedrag is dit jaar lager door een anonieme gift, waarvoor hartelijk dank!

Opgave kan natuurlijk bij de hiernaast genoemde adressen; graag uiterlijk **vóór zondag 10 augustus** !! Ook dan graag contant te betalen.

Het programma in Kevelaer is als volgt:

- vanuit de bus in processie naar de basiliek
- 11.15 uur Heilige Mis, in de basiliek
- 14.00 uur Lof met uitstalling, in de basiliek
- 15.15 uur Kleine kruisweg, op de kruiswegplaats

De bussen vertrekken 's middags om 17.00 uur weer uit Kevelaer.

Ook kunt u natuurlijk op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen.



We hopen weer op een grote schare mensen uit heel Groesbeek, die de processie naar de kerk lopen en de H.Mis zullen bijwonen in de prachtige basiliek. Hoewel met emeritaat, zal pastor Van Gestel voorgaan in de mis en ook in het lof en in de kruisweg .

Leden van de koren van de parochies Cosmas en Damianus, en Berg en Dal / H.Landstichting zullen de diensten opluisteren, en ook zijn er enkele solisten. Maar de samenzang van alle kerkbezoekers zal zeker weer een belangrijk deel van de vieringen vormen. Voor wie nog nooit meeging: het is de moeite waard om een

keer een bedevaart mee te maken. Misschien komt u dan wel vaker.

We wensen iedereen bij voorbaat een mooie en zinvolle dag.

Het broederschap Kevelaer

LITURGIE

Liturgische agenda – 28 juni t/m 19 september 2014

WEEK VAN ZATERDAG 28 T/M VRIJDAG 04 JULI

Feest van het Heilig Hart

- za. 28 juni De Meent 17.00 u. H.Mis; Dameskoor;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. H.Mis; Cantors Dorp
- zo. 29 juni Antonius 09.30 u. H.Mis/Vormsel; Kerkkoor St. Antonius
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
- di. 01 juli C&D 14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
- wo. 02 juli Antonius 19.00 u. H.Mis;
- vr. 04 juli C&D 19.30 u. Meditatie;

WEEK VAN ZATERDAG 05 T/M VRIJDAG 11 JULI

- za. 05 juli De Meent 17.00 u. Wo.Co.;
K'tuin 19.00 u. Wo.Co.;
C&D 19.00 u. Wo.Co./gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
- zo. 06 juli Antonius 09.30 u. H.Mi; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
- wo. 09 juli Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEKEND VAN ZATERDAG 12 T/M ZONDAG 18 JULI

- za. 12 juli De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Senorenkoor Breedeweg;
C&D 19.00 u. Wo.Co./Vierdaagseviering; Koor Vivace;
- zo. 13 juli Antonius 09.30 u. Wo.Co.; Kerkkoor St. Antonius;
C&D 10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
- wo. 16 juli Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN ZATERDAG 19 JULI T/M VRIJDAG 25 JULI

- za. 19 juli De Meent 17.00 u. Wo.Co.;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. Wo.Co.; Cantors Horst Sion;
- zo. 20 juli Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D 10.00 u. H.Mis; Cantors Dorp
- wo. 23 juli Antonius 19.00 u. H.Mis

WEEK VAN ZATERDAG 26 JULI T/M VRIJDAG 01 AUGUSTUS

- za. 26 juli De Meent 17.00 u. Wo.Co.;
K'tuin 19.00 u. H.Mis
C&D 19.00 u. H.Mis; Cantors Horst Sion;
zo. 27 juli Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D 10.00 u. Wo.Co; Cantors Dorp;
wo. 30 juli Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN ZATERDAG 02 T/M VRIJDAG 08 AUGUSTUS

- za. 02 aug. De Meent 17.00 u. Wo.Co.;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. Wo.Co.; Cantors Horst Sion;
zo. 03 aug. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D 10.00 u. H.Mis; Cantors Dorp;
wo. 06 aug. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN ZATERDAG 09 T/M VRIJDAG 15 AUGUSTUS

- za. 09 aug. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. H.Mis; Cantors Horst Sion
zo. 10 aug. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D 10.00 u. H.Mis; Cantors Dorp;
wo. 13 aug. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN ZATERDAG 16 T/M VRIJDAG 22 AUGUSTUS

Feest van Maria Ten Hemelopneming – Kevelaer

- za. 16 aug. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion - Marialiedereren;
zo. 17 aug. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia - Marialiedereren;
di. 19 aug. Kevelaer 11.15 u. H.Mis;
wo. 20 aug. Antonius 19.00 u. H.Mis;



WEEK VAN ZATERDAG 23 T/M VRIJDAG 29 AUGUSTUS

Miva Weekend

- za. 23 aug. De Meent 17.00 u. Wo.Co.; Dameskoor;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
zo. 24 aug. Antonius 09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St. Antonius
C&D 10.00 u. Wo.Co.; Kerkkoor St.Caecilia;
wo. 27 aug. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN ZATERDAG 30 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 05 SEPTEMBER

- za. 30 aug. De Meent 17.00 u. H.Mis; Ouderenkoor Dorp;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Dameskoor
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
zo. 31 aug. Antonius 09.30 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
di. 02 sept. C&D 14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 03 sept. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 05 sept. C&D 19.30 u. Meditatie

WEEK VAN ZATERDAG 06 T/M VRIJDAG 12 SEPTEMBER

Kermis

- za. 06 sept. De Meent 17.00 u. Wo.Co.;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. Wo.Co.; Cantors Dorp;
zo. 07 sept. Antonius 09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St. Antonius
C&D 10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
ma. 08 sept. G.Hart 09.00 u. Schuttersmis; Kerkkoor Horst Sion;
wo. 10 sept. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN ZATERDAG 13 T/M VRIJDAG 19 SEPTEMBER

Nationale Ziekendag

- za. 13 sept. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
zo. 14 sept. Antonius 09.30 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
wo. 17 sept. Antonius 19.00 u. H.Mis;

Uitnodiging voor uniek optreden Zuid-Afrikaans koor

Zaterdag 5 juli 2014 om 20.30u.

Die Potchefstroomse



Universiteitskoor

Het fantastisch mooie Potchefstroomse Universiteitskoor uit Potchefstroom (Zuid-Afrika) geeft een groot concert in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus in Groesbeek.

Het koor staat dit jaar voor het eerst onder leiding van zijn dirigent Kobus Venter.

Door de hoge kosten, die het koor maakt, zal er voor het concert in de Cosmas een entree worden geheven van €15,-.

Na afloop zullen Cd's van het koor worden verkocht van €10,- per stuk.

Van harte aanbevelen!

Eugène Ceulemans

Nieuws vanuit de werkgroep gezinsdienst

De eerstvolgende gezinsviering vindt plaats op **5 juli** de laatste gezinsviering voor de zomervakantie. Deze viering is in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus om **19.00 uur**.

En als we weer allemaal uitgerust zijn, starten we op **20 september** weer met de eerste viering na de grote vakantie!

Bij alle vieringen is jeugdkoor Mikado natuurlijk ook van de partij!

Iedereen heel hartelijk welkom bij alle vieringen!

Graag tot ziens,
Pauline, Mieke en Irma (werkgroep gezinsdienst)



Opbrengst kledingactie in totaal 1125 kg Breedeweg-De Horst en Dorp 2014



Op 23 mei 2014 kreeg ons missie comité onderstaand schrijven van SAM's kledingactie waarin de opbrengst van onze actie bekend wordt gemaakt.

'S-HERTOGENBOSCH, 22-5-2014

Betreft: opbrengst kledinginzameling voorjaar 2014

De voorjaarsinzameling in uw woonplaats is weer voorbij. U hebt hieraan weer en belangrijke bijdrage geleverd. In totaal werd er 1125 kg kleding ingezameld. Wij danken u hartelijk voor uw inzet.

Sam's Kledingactie wil alle kledinggevers graag bedanken. Indien u zelf de publiciteit voor de actie hebt gemaakt, willen wij u vragen om in de plaatselijke kranten het resultaat van de inzamelingsactie bekend te maken. Als bijlage treft u een voorbeeldbrief aan die u verder kunt invullen.

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood levert al 45 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in Nood. De opbrengst van de ingezamelde kleding van dit najaar wordt gedoneerd voor een project binnen India. Binnen dit project worden voor mensen (de kastelozen (Dalit) en tribale groepen) die het ergste getroffen worden bij overstromingen of bij zware stormen, evacuatiecentra gebouwd zodat zij kunnen overleven. Kijk voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten op www.samskledingactie.nl.

Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet en we hopen voor de volgende inzamelingsactie weer op u te kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet, Team Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood

Namens PCMO Teun van Grinsven

MIVA COLLECTE 23 EN 24 AUGUSTUS 2014

In augustus vindt de jaarlijkse MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie) collecte plaats in de katholieke kerken. MIVA zet ieder jaar een of meer projecten centraal. In 2014 is het thema van de MIVA collecte:

Help jongeren met een handicap in Burkina Faso en Uganda

Pionier Fabéré

Fabéré helpt albino's in Burkina Faso. Albino's hebben slechte ogen en hun huid is heel gevoelig voor zonlicht. Fabéré geeft ouders van albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor hen onbetaalbaar. Zonder bescherming verbrandt en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere kans op huidkanker. Fabéré zorgt ook voor schoolboeken met een groter lettertype, zodat albino's ondanks hun slechte ogen kunnen leren lezen. Daarnaast hebben albino's te lijden onder vooroordelen en discriminatie. Fabéré is zelf albino en kent deze problemen als geen ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt albinisme bespreekbaar. Fabéré heeft een terreinwagen nodig om meer albino's in een groter gebied te bereiken.

Pionier Henry

Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda. Deze kinderen worden als minderwaardig gezien. Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak worden ze uit schaamte afgestoten door hun familie. Henry helpt deze jongeren met hun ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hij zorgt voor onderwijs, regelt medische hulp en probeert de jongeren economisch zelfstandig te maken. Henry is zelf gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij praat veel met mensen in Uganda om hun houding te veranderen en de positie van gehandicapten te verbeteren. Henry heeft communicatieapparatuur nodig voor zijn bijeenkomsten.

Extra collecte op 23 en 24 augustus 2014.

Tijdens alle missen zal er op 23 en 24 augustus 2014 een extra kerkcollecte gehouden worden voor de Missie Verkeersmiddel Aktie (MIVA) mocht u liever een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op RABO bank rekeningnummer 11.74. 07. 550 ten name van het Missie comité met vermelding MIVA 2014. Namens PCMO Teun van Grinsven

KATECHESE

Nieuws vanuit de communiewerkgroepen

De Communie zit er weer op,

Het was een prachtige dag met de zon hoog aan de hemel.

De Communicantjes zagen er prachtig uit, om half 10 werden ze verwacht in de sacristie om foto's te gaan maken.

Dit mochten ze doen in de tuin achter de kerk.

Om half 11 stonden ze buiten de kerk te wachten om naar binnen te gaan.

Toen de Fanfare begon te spelen kwamen de kinderen de kerk binnen, waar de kerk was versierd door de ouders met mooie bogen.

Het was een hele mooie mis waarbij de kinderen ook zelf de liedjes zongen, mee hielpen met de tafel dekken en een gebedje oplazen.

Na het "Lang zal ze leven" gespeeld door de fanfare gingen alle kinderen naar huis om daar het feest verder te vieren.

Nogmaals willen wij alle kinderen feliciteren met hun Eerste Heilige Communie.

Communiewerkgroep Breedeweg



Ik ben Sjoerd Bouwman en zit op de Gerardus Majella/Sionsheuvel. Ik deed 11 mei mijn eerste Communie in de Cosmas & Damianus kerk. Met de fanfare kwamen wij de kerk binnen. Het kinderkoor zong ook heel leuk. Ik mocht het welkomstwoordje voorlezen en de hosties meenemen naar het altaar. We kregen de hostie van Pastoor van Gestel. Dit was heel spannend. Thuis kwam er veel visite en ik kreeg leuke cadeautjes. Het was een leuke dag.

Communiewerkgroep Dorp

Data Eerste Communie 2015

De planning voor het komend jaar is gemaakt. De inschrijfviering is op zaterdag 11 oktober 2014 na de gezinsviering. De Eerste Communie is in de kerken van onze parochie op 19 en 26 april 2015. De kinderen krijgen begin oktober een uitnodiging

VORMSEL - op 15 en 22 november 2014

Onze pastoor Henk Janssen is tegelijk Deken van het dekenaat Nijmegen, waar ook Groesbeek bij hoort. In die hoedanigheid is hij door Bisschop Hurkmans gevraagd om komend jaar in het hele Dekenaat Nijmegen het vormsel toe te dienen. In Groesbeek zal hij dat doen in de weekenden van 15 en 22 november.

De jongens en meisjes uit groep 7 hebben deze week de uitnodiging gekregen om mee te doen met de voorbereiding op het vormsel. Omdat de vakantie zo laat valt, willen we meteen na de vakantie beginnen en willen we dus nu al weten wie er mee doet. Intussen hebben zich 70 kinderen aangemeld. Daar zijn we blij mee.



Als u geen uitnodiging hebt ontvangen, wilt u zich dan aanmelden via Susan Bekers 3975628 of via de parochie (E-mail of tel.: 3971473)

EEN LEUK PLAN voor de catechese tussen communie en vormsel

Zoals u wellicht nog niet weet, ben ik met ingang vanaf half maart aangesteld als portefeuillehouder catechese. Ik wil u al vast een voor aankondiging doen van de ideeën die ik met het pastorale team ontwikkeld heb om vorm te geven aan de geloofsopvoeding van de kinderen van onze parochie. We willen beginnen met de kinderen die de eerste communie hebben gedaan. Voor hen willen we twee keer een blokje van 4 “lessen” aanbieden en wel in het najaar en in het voorjaar. De kinderen hebben tijdens de eerste communievoorbereiding veel gehoord over God en Jezus en over verhalen uit de Bijbel. Om nu te voorkomen dat hun religieuze en spirituele vorming stil staat tot de tijd dat ze aan het vormsel toe zijn, willen we voor hen “kinderkerk” of

“kinderclub” realiseren in het pastoraal centrum van de kerk van H.H. Cosmas en Damianus. Als tijd denken we erover – ook na overleg met ouders van schoolgaande kinderen – om te kiezen voor bijv. de zaterdagavond tijdens de viering en op de woensdagmiddag. Dit naar keuze. Het woord “lessen” moet u niet letterlijk opvatten. Ik ga elke keer beginnen met het aansteken van een kaars en ik open daarna met een gebedje. Het is de bedoeling om het kind ontvankelijk te maken voor “het religieuze”. Het gaat dus niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om voelen en beleven.

Als u toch al eens dacht: “Hoe ga ik nu verder met de religieuze vorming van mijn kind” zou dit aanbod heel goed in uw straatje kunnen passen. Als u er enthousiast over bent, zou ik het leuk vinden om dat te horen. Waag er dan al vast een telefoontje aan naar 06-23949774. Dan kunt u uw kind al vast opgeven. Misschien dat ik u dan ook nog strik om me af en toe te komen helpen.

Diny Booyink

BIJ DE VOORKANT: DE JAARFEESTEN

Er is in de natuur een ritme, dat het ritme van het leven genoemd mag worden: ***geboren worden – groeien, bloeien en volop leven – tot rijpheid komen en volop vruchten zetten – oogsten – afsterven – dood-zijn en weer opnieuw geboren worden.***

Dit is ook het ritme van de jaarfeesten:

Van Kerstmis tot Maria Lichtmis vieren we de geboorte.

Van Maria Lichtmis tot en met Pasen het ontwaken en ontkiemen .

Van Pasen tot Sint Jan het groeien en bloeien en volop vrucht zetten

Van Sint Jan tot Sint Michael het oogsten

Met aartsengel Sint Michael, 29 sept. is er weer een definitieve jaarwende: Dan begint het afsterven.

Met Sint Maarten gaan we de donkere tijd in, die duurt tot Maria Lichtmis, twee keer 40 dagen, maar in die donkere tijd is er niet alleen winter, dood en stilte, maar ook de nieuwe geboorte van het licht en van het **Licht**.

Het mooie is dat elke periode 40 dagen duurt – 6 weken – dat is een volle tijd, zowel in de natuur als in de geest van de mensen. Dan begint er weer iets nieuws. Zo is het ook in de ontwikkeling van het kind.

PASTORAAT

Lief en leed

Gedoopt:

Daan, zoon v. Suzan Krebbers en Matthijs Blom, Hüsenhoff 50

Anne, dochter v. Marieke Berkemeijer en Herman Jeurissen,
Cranenburgsestraat 10

Overleden:

Albertus Petrus Haerkens, De Merelle 22, 88 jaar

Petrus Martinus Boeijen, Leppert 11, 81 jaar

Simon Gerardus Johannes Lamers, Bruuk 46, 68 jaar

Jacobus Mathildus Peters, Stekkenberg 75a, 75 jaar

Alberta Wilhelmina Kuijpers-Berns, Stationsweg 130, 77 jaar

Munir Yousif Putros, Hulsstraat 25, 68 jaar

Hendrika Theresia Wijers-Nas, Stationsweg 9g, 84 jaar

Franciscus Aloijsius Langen, Hoflaan 74, 52 jaar

Gerarda Maria van de Ven-de Klein, De Bats 48, 81 jaar

Franciscus Victor Liebers, Hobbemaweg 68, 66 jaar

Mathilda Wilhelmina Antonia Kersten-Jochoms, De Meent 2, 73 jaar

Wilhelmus Emanuel Wijers, De Wijer 13, 74 jaar

Vakantie Pastores

De pastores zijn onderstaande periodes afwezig:

J. van Rooij: afwezig van 20 juli t/m 16 augustus

D. Booyink: afwezig van 15 t/m 20 juli

Secretariaat: gesloten van 28 juli t/m 15 augustus.

In die weken is pastor Diny Booyink elke morgen van dinsdag tot en met vrijdag aanwezig van 9 – 10.00 uur om intenties en andere boodschappen aan te nemen. Zij zal ook de binnenkomende e-mail en post verwerken.

Voor bijzondere situaties is er altijd een pastor of pastoor bereikbaar op onze diensttelefoon via de parochie: 024 – 3971473 of rechtstreeks op dat telefoonnummer: 06 -23953385



Wij wensen de pastores een welverdiende vakantie toe.

Reacties en Kopij

Inleveren, insturen of e-mailen vóór 25 augustus-2014 naar:
Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473
Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998
E-mailadres: par.groesbeek@kpnmail.nl

Doorgeven van de zieken in het ziekenhuis

Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt dat we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoeken in het ziekenhuis een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje pastoraal werk. Dus van harte aanbevolen!

H. Janssen, pastoor, J. v. Rooij en J. v. Montfoort diaken,
D. Booyink, pastoraal werkster

De parochie is ook te vinden op pagina 809 van Omroep Groesbeek. U vindt hier algemene informatie terug en de actualiteiten met betrekking tot vieringen en andere activiteiten. Dus voor de meest actuele informatie: pagina 809 Omroep Groesbeek.

Parochiebestuur H.H. Cosmas en Damianus

Pastoor-voorzitter:

Dhr. H Janssen Kloosterstraat 2 6562 AW Groesbeek

Vice-voorzitter:

Dhr. G. van Gorkum Gen. Gavinstr. 72 6562 ML Groesbeek

Secretaris:

Dhr. R. Paulis St. Antoniusweg 4 6562 GM Groesbeek

Penningmeester:

Dhr. D. Winkel Jonkershof 1 6561 AN Groesbeek

Beheerder gebouwen:

Dhr. T. Koch Frieselaan 8 6562 BE Groesbeek

Beheerder administratie:

Dhr. G. Peters Zwanenveld 9123 6538 SH Nijmegen

Personeel en vrijwilligers:

Mw. A. Jacobs-Nillesen Mooksestraat 13 6562 ZT Groesbeek

Communicatie:

Dhr. E. Schuivens Bruuk 81 6562 KK Groesbeek