

Beste mede-parochianen

## ZALIG PASEN VOOR U ALLEN

Pasen is de belangrijkste feestdag van het christendom. Met Pasen vieren we de kern van ons geloof Die kern kun je samenvatten in één zin:

***Jezus, de zoon van God is niet dood, maar Hij leeft!***

Zijn leven eindigt niet op Goede Vrijdag aan het kruis. Dan zou zijn weg een doodlopende weg geweest zijn.

Dit Verrijzenisgeloof is het hart en het unieke van ons christelijk geloof:

Wij geloven in een levende Heer.

Wij geloven dat het leven sterker is dan de dood.

Dat geldt niet alleen voor Christus zelf, maar voor iedereen die in Hem gelooft. Eens zullen wij allemaal verrijzen.

Natuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om een goede voorbereiding.

Daarvoor is de Veertigdagentijd.

In deze tijd willen wij speciaal nadenken wat het voor ons betekent om christen te zijn.

Vaak wordt ons leven teveel beheerst door zaken als: geld, bezit, sport, werk, status, e.d. Het is heel goed om daar in deze periode wat meer afstand van te nemen, om los te komen van materiële zaken en te zien wat er leeft in ons hart en wat ons van God afhoudt.

De Veertigdagentijd is bij uitstek geschikt om God opnieuw een centrale plaats in ons leven te geven. Zelfbeheersing is van groot belang en in deze tijd proberen we te herstellen wat kapot is gegaan in relaties. Ook proberen we meer aandacht te besteden aan het delen met andere mensen in nood en vrij te komen van het kwaad en ons te bekeren tot God.

Pasen is het feest van het nieuwe leven. Jezus is door de dood heen gegaan om tot nieuw leven te komen.

De wens van het pastorale team is dat Pasen u in beweging zet, dat Pasen u uit allerlei situaties van onderdrukking en neerslachtigheid en uitzichtloosheid doet opstaan en dat Pasen u aan een nieuw leven laat beginnen.

***Nogmaals een zalig Pasen.***

Uw pastoor Henk Janssen



## PASEN

Er is een mooi gezegde dat luidt:

***'Mensen en menselijke dingen  
moet men kennen om ze lief te hebben.  
God en goddelijke dingen  
moet men liefhebben om ze te kennen'***  
(Pascal)



Boven alles geldt dit voor Pasen. Pasen is het geheim dat verbonden is aan de persoon van Jezus. En alleen vanuit liefde voor Hem en vanuit geloof in Hem is aan te voelen wat Pasen betekent.

Toch ligt de oorsprong van Pasen al ver voor Christus. Het woord 'Pasen' betekent zoiets als : 'doorgang' - doorgang door het donker naar het licht, doorgang de nauwe tunnel naar de opening, door het verdriet naar de vreugde, door dood naar Leven.

Pasen is een beweging, een 'er-doorheen-komen'. ***Het is de beweging van LEVEN door NIET-LEVEN naar NIEUW-LEVEN.***

Dezelfde beweging horen we in de levensverhalen van mensen, die alles wat zo goed begon, - hun jeugd, hun huwelijk, hun werk - verloren, die het gevoel hadden een tijd lang innerlijk dood te zijn en die vertellen dat ze weer opnieuw zijn gaan leven. Het is opvallend hoe sterk en strijdbaar deze mensen zijn geworden door zo'n proces.

Pasen is de weg van het leven zelf: we beginnen onschuldig, vol goedheid en vertrouwen, maar als we volwassen- worden raken we onze onschuld kwijt. We worden hard. Als we de moed hebben daar doorheen te groeien, ontstaat er een nieuw vertrouwen in ons: vertrouwen in de goedheid van het leven, in de goedheid van mensen, in de goedheid van onszelf en van God. Dit vertrouwen is niet meer kinderlijk, maar is door 'het kwaad' heengegaan en nu tot een sterk en volwassen vertrouwen herrezen.

Zo blijkt Pasen dus iets te zijn van ons eigen leven. Een doorgang door het duister naar het licht. Wij moeten in ons leven vaak sterven om daarna nieuw en sterker op te staan. Daar zit zelfs een wetmatigheid in: ***hoe beter je weet te sterven, hoe voller je zult verrijzen.***

Jezus heeft deze weg bewust gekozen. Zijn leven hier op aarde was op zich al: 'een ingaan in het duister'. Met kerstmis hebben we dat in alle toonaarden gezongen: 'Het Licht komt in de duisternis'.

En Johannes zei in het evangelie meteen: "De duisternis heeft het niet aanvaard. Allen echter die Hem wel aanvaardden, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden".

Jezus liefde werd hem niet in dank afgenomen. Wel door kleinen en eenvoudigen, maar niet door heersers en machtigen. Die situatie is Jezus vol liefde binnen gegaan. Misschien wist Jezus ook niet hoe Hij er aan de andere kant uit zou komen, was het ook voor Hem een sprong in angst en duisternis, maar Hij deed het vol vertrouwen op de Vader.

Zo is Hij ons voorgegaan. Door het duister naar het Licht. We moeten daarbij denken aan het diepe dal van menselijk kwaad, haat en kilheid, waar hij doorheen ging. We hoeven maar stil te staan bij de talloze brandhaarden van haat op aarde om te beseffen door welke afzichtelijke dieptes Jezus is gegaan. Hij ging er doorheen. Zijn liefde was zo groot dat de Hij de liefdeloosheid, de haat, de kilheid overwon. Na zijn dood is Hij 'nedergedaald ter helle', heeft Hij door zijn liefde ook alle gestorvenen die in het kwaad gevangen zaten, de weg terug gegeven naar het licht, naar warmte en liefde. Hij heeft een poort, een brug van Licht en Liefde geschapen over de afgronden van het kwaad heen.

Het is voor ons onmogelijk om ons verstandelijk een beeld te vormen van wat Jezus toen voor de mensheid heeft betekend.

*J. van Rooij*



## Een goed begin

Hoewel ik bij het verschijnen van dit blad amper twee weken in dienst ben, wordt me nu al gevraagd om over mijn eerste ervaringen te schrijven in het parochieblad. Welnu, het waren veertien prachtige dagen! Ik kan u vertellen dat ik me zeér welkom weet!

Het begon al na de viering op zondagmorgen 16 maart, toen de nieuwe parochie plechtig geproclameerd werd en collega Henk Janssen tot pastoor benoemd werd door de vicaris-generaal. Vele mensen kwamen me de hand schudden en wensten me veel geluk in mijn nieuwe functie.

Vanaf die dag ontmoette ik vele Groesbekers, jonge en oude, grote en kleine mensen. Ik was in de drie kerken en in het rouwcentrum; Ik ontmoette kinderen op de basisscholen de Horst, de Adelbrechtschool, het Vossenhol en de Sieppe, die zich aan het voorbereiden zijn op hun eerste communie. Ik was op de Meent, op Mariëndaal/de Kloostertuin en op Dekkerswald, waar ik aan diverse senioren voorgesteld werd en ik ontmoette koster en werkgroepleden en leden van pastorale en liturgische groepen. Ik was in twee vieringen, waarin ik mee voorging. En overal waar ik kwam, stond de koffie voor me klaar en altijd was men bereid om uitvoerig de tijd te nemen om mij van de werkzaamheden, die men verrichtte voor de kerk, op de hoogte te stellen. Het maakte me duidelijk wat een bloeiende gemeenschap de kerken van Groesbeek tezamen vormen. Vijfhonderd vrijwilligers maken samen die kerk mogelijk, die dus zo beschouwd van u allemaal is. En ik ben blij dat ik er nu ook deel van uit mag maken. Ik beloof u dat ik mijn beste krachten eraan zal geven.

Diny Booyink ( pastoraal werkster)

## Van de penningmeester

### **AKTIE KERKBALANS 2014** Retourenveloppen - Toezeggingen

	<b>DORP</b>	<b>BREEDEWEG</b>
Nieuwe leden.....4	€ 710,00	€ 600,00
Verhoging.....43	- 791,50	- 230,00
Verlaging.....1	- -2,69	- -50,00
Ongewijzigd .....19	- 0,00	- 0,00
Afzeggingen .....4	- 29,00	- 0,00
Enveloppen met geld....48	- 806,00	- 1.723,65
Blanco .....7	- 0,00	- 0,00
Zelf overmaken.....36	- 0,00	- 0,00
	<b><u>162</u></b> -----	-----
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.333,81</b>	<b>€ 2.503,65</b>
	=====	=====

Een tevreden penningmeester zegt u, terwijl nog bijna dagelijks enveloppen binnen komen (dat mag nog steeds).

## **HARTELIJK DANK**



**2014**

*Daar geef je voor!*

## Nieuws van de communiewerkgroep

### Doop van Sophie

Zaterdag werd Sophie Schonhoven gedoopt,

Alle kinderen van de klas waren er bij, Pastor van Gestel heeft haar gedoopt!

Het was heel leuk om er bij te zijn, hij vertelde allemaal leuke verhaaltjes,

We mochten ook allemaal een kaarsje aansteken voor Sophie.

We hadden allemaal een bloem geknutseld voor haar met een wensje erop, die vonden ze erg mooi.

Na afloop kregen wij allemaal een lekker cakeje.



Groetjes Sem. v.d. Kroft

Groeten, Anita Wijers Communiewerkgroep

### Paasviering 2014, De Meent,

I.v.m. aangebrachte veranderingen in 't Trefpunt (Meent) kunnen wij tijdens de Paasviering op zaterdag, 19 april a.s. alleen de bewoners van de Meent en de vaste bezoekers van de Rembrandweg ontvangen.

Wij hopen dat u hiervoor begrip hebt en vragen u daarom de viering in een van de andere kerken te gaan bijwonen.

Met vriendelijke groeten,

Pastorale team,  
De Meent



# KATECHESE

## Nieuws vanuit de werkgroep gezinsdienst



Wij nodigen iedereen uit voor de eerstvolgende gezinsviering op **zondag 13 april om 10.00 uur**. Het is dan **palmzondag**. Als je wilt, mag je een versierde Palmzondag stok meenemen. We zetten alle stokken vooraan in de kerk, daar worden ze gezegend en iedereen kan ze bewonderen natuurlijk.

**Op Witte Donderdag** is er voor de kinderen die hun Eerste Communie gaan doen 's avonds om 7 uur een viering in de kerk van de Horst. We vertellen het verhaal van het Laatste Avondmaal en we denken er aan, hoe Jezus aan ons vraagt om telkens weer bij elkaar te komen net zoals Hij en zijn vrienden en aan Hem te denken. Zo komt Hij telkens in ons midden.

**Op Goede Vrijdag** lopen 's middags om 3.00 uur langs de 14 staties – schilderijen – van de Kruisweg om het lijden van Jezus te gedenken en om te denken aan het lijden van zoveel mensen op aarde. Daarom krijgen alle mensen in de kerk een bloem, die we bij het kruis neerleggen eerbetoon aan Jezus en aan alle mensen die hun lijden moeten dragen.



En natuurlijk vieren we ook samen het paasfeest, het feest waarbij we vieren dat Jezus is opgestaan! Dat doen we op **zaterdag 19 april om 18.30 uur**. Wij willen je vragen om dan **je vastendoosje** mee terug te nemen naar de kerk. Deze doosjes zijn uitgedeeld in de vastentijd en bedoeld om te sparen voor projecten in Sierra Leone. In dit Zuid-Afrikaanse land heeft jarenlang een burgeroorlog gewoed, en nu proberen de mensen er weer op te krabbelen. Maar daar hebben ze onze hulp voor nodig. Dus spaar allemaal mee!

Uiteraard is jeugdchoor Mikado bij deze vieringen ook van de partij.  
**Iedereen is van harte welkom!!**

***Werkgroep Gezinsdienst, Pauline, Mieke en Irma***

**PEUTER EN KLEUTERVIERING OP TWEDE PAASDAG  
OM 10.00 UUR IN HET GODDELIJK HART VAN JEZUS (DE HORST)**



**Vier met ons mee dat het Pasen is en dat de lente begint!**

**THEMADIENST VIVCACE**

Het Thema is: **“HIJ IS ER , MAAR JE KUNT HEM NIET PAKKEN”**.

Het betreft hier de mooie en vertederende lezing over de ontmoeting van Jezus en Maria Magdalena. Maria Magdalena staat bij het open graf, vol verdriet en wanhoop kijkt ze rond tot ze iemand ziet van wie ze meent dat het de tuinman is. Ze vraagt aan deze zogenaamde tuinman: ‘Heer weet gij, waar ze hem hebben neergelegd ? En dan spreekt hij haar naam uit. “Maria”. Bij het horen van die stem en van haar naam, weet ze, dat het Jezus is. Hij is haar verschenen om haar te troosten en te laten weten, dat Hij niet gestorven is. Vol verlangen wil ze naar hem toesnellen en hem omhelzen, maar Hij zegt: “Raak me niet aan”. Deze woorden horen tot de meest geladen woorden van het evangelie. Wat zou Jezus daarmee bedoelen. Sommigen verstaan het vanuit het emotionele vlak: Jezus is gestorven, en je kunt de overledene wel dichtbij voelen, maar je kunt de kloof naar de overledene nooit overbruggen: ‘de overledene blijft altijd aan de andere kant’. Een pijnlijk gevoel.



Anderen zeggen dat het iets van verschillende energieën is: Jezus verschijnt vanuit de wereld van het Licht. Hij laat zich wel zien aan Maria Magdalena, maar hij is voorgoed veranderd. Hij heeft een hemelse en niet meer zijn aardse energie en daarom kan en mag Maria Magdalena hem niet meer aanraken, want zij heeft haar eigen aardse energie en zou daarmee die van Jezus heel erg verstoren.

Het is vooral een hele religieuze beleving: we weten dat de wereld van God, van Jezus, van engelen en heiligen en van de overledenen om ons heen is. Ze zijn er, maar je kunt ze nooit meer pakken, slechts af en toe een enkel moment voelen.

***Maria Magdalena stond buiten bij het graf te schreien.***

***Al schreiend boog ze zich naar het graf toe en zag dat de plaats waar ze Jezus hadden neergelegd leeg was.***

***Ze keerde zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was.***

***Jezus zei tot haar 'Vrouw, waarom schreit ge, wie zoekt ge'? In de mening dat het de tuinman was, vroeg ze: Heer mocht gij Hem hebben weggebracht, zeg me dan, waar ge hem hebt neergelegd., zodat ik Hem kan weghalen.***

***Daarop zei Jezus tegen haar. 'Maria'. Ze keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: 'Raboeni', - wat leraar betekent. Toen sprak Jezus: 'raak mij niet aan'.***

***Maria ging aan de leerlingen berichten dat ze de Heer had gezien en wat Hij haar gezegd had.***

Johannes, H. 20, 11-18



## LITURGIE

### Liturgische agenda – 04 april t/m 23 mei 2014

vr. 04 apr. C&D 19.30 u. Vastenmeditatie

#### WEEK VAN ZATERDAG 05 T/M VRIJDAG 11 APRIL

*5<sup>de</sup> Weekend van de Veertigdagentijd*

za. 05 april De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg  
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Dameskoor  
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;  
zo. 06 april Antonius 09.30 u. H.Mis;  
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia;  
wo. 09 april Antonius 19.00 u. H.Mis;  
vr. 11 april C&D 19.30 u. Vastenmeditatie

#### WEEK VAN ZATERDAG 12 T/M VRIJDAG 18 APRIL

*Wijding van de palmen en lezing van het Lijdensverhaal*

za. 12 apr. De Meent 17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg;  
K'tuin 19.00 u. H.Mis;  
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia;  
zo. 13 apr. Antonius 09.30 u. H.Mis;  
C&D 10.00 u. G.c.d./Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;

#### BOETEVIERING

di. 15 apr. C&D 19.00 u. Boeteviering; Kerkkoor St. Caecilia

wo. 16 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;

#### WITTE DONDERDAG

do. 17 apr. De Meent 17.00 u. Boeteviering/Witte Donderdagviering;  
Seniorenkoor Breedeweg;  
K'tuin 16.00 u. Boeteviering/Witte Donderdagviering;  
G.Hart 19.00 u. Voorbereiding 1<sup>e</sup> Communie;  
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia  
Antonius 19.00 u. H.Mis;

## GOEDE VRIJDAG

- vr. 18 apr. De Meent 15.00 u. Kruisweg;  
K'tuin 15.00 u. Kruisweg;  
C&D 15.00 u. Kruisweg; Kerkkoor St.Caecilia;  
Antonius 15.00 u. Kruisweg;  
C&D 19.00 u. Goede Vrijdagviering; Kerkkoor Horst Zion;  
Antonius 19.00 u. Goede Vrijdagviering;

## PAASZATERDAG

- za. 19 apr. De Meent 17.00 u. Paaswakenviering; Seniorenkoor Breedeweg;  
K'tuin 19.00 u. Paaswakenviering;  
C&D 18.30 u. G.c.d./Gezinsviering - Jeugdkoor Mikado;  
G.Hart 19.30 u. Paaswakenviering; Kerkkoor Horst Zion;  
Antonius 20.30 u. Paaswake/H.Mis;  
C&D 21.30 u. Paaswake/H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia;

## PASEN – EERSTE PAASDAG

- Zo. 20 apr. Antonius 09.30 u. H.Mis;  
C&D 11.00 u. H.Mis/Themaviering; Koor Vivace;

## PASEN - TWEDE PAASDAG

- ma. 21 apr. Antonius 09.30 u. H. Mis;  
C&D 10.00 u. H.Mis; Cantors Dorp;  
G.Hart 10.00 u. Peuter- en kleuterviering;

- wo. 23 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;

## WEEK VAN ZATERDAG 26 APRIL T/M VRIJDAG 2 MEI

*Beloken Pasen – Heilig verklaring Paus Johannes Paulus II*

- za. 26 apr. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp  
K'tuin 19.00 u. H.Mis  
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.

Caecilia:

- zo. 27 apr. Antonius 09.30 u. H.Mis;  
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Zion;  
wo. 30 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;  
vr. 2 mei C&D 19.30 u. Meditatie



### WEEK VAN ZATERDAG 3 T/M VRIJDAG 9 MEI

- za. 3 mei De Meent 17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg;  
K'tuin 19.00 u. H.Mis;  
C&D 19.00 u. G.c.d.; Kerkkoor St.Caecilia;
- zo. 4 mei Antonius 09.30 u. H.Mis;  
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
- di. 6 mei C&D 14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
- wo. 7 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;

### WEEK VAN ZATERDAG 10 T/M VRIJDAG 16 MEI

#### *Moederdag*

- za. 10 mei De Meent 17.00 u. H.Mis;  
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;  
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
- zo. 11 mei Antonius 09.30 u. H.Mis;  
C&D 09.15 u. H.Mis/1<sup>e</sup> Communie; Jeugdkoor Mikado;  
C&D 11.15 u. H.Mis/1<sup>e</sup> Communie; Jeugdkoor Mikado;
- wo. 14 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;

### WEEK VAN ZATERDAG 17 T/M VRIJDAG 23 MEI

- za. 17 mei De Meent 17.00 u. G.c.d.; Dameskoor;  
K'tuin 19.00 u. H.Mis;  
C&D 19.00 u. G.c.d.; Kerkkoor Horst Sion;
- zo. 18 mei Antonius 10.30 u. H.Mis/1<sup>e</sup> Communie;  
C&D 10.00 u. G.c.d.;  
G. Hart 10.00 u. H.Mis/1<sup>e</sup> Communie;
- wo. 19 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;
- vr. 23 mei C&D 20.00 u. 'de Zaligsprekingen' Groesbeeks Gem. Koor;





# VASTENAKTIE 2014

Groesbeek HELPT mensen in SIERRA LEONE  
een THUIS opbouwen .



De kinderen leren harmonieus samenleven en een gezamenlijk thuis te bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de samenleving in Sierra Leone. Om de mensen een thuis te laten bouwen is er veel financiële hulp en steun nodig, deze steun kunnen wij geven daarom zal er in de vastentijd **één** Huis aan Huis collecte worden gehouden, om u

de gelegenheid te geven persoonlijk of met uw gezin te sparen voor deze kinderen en hun samenleving. De huis - aan huiscollecte geschiedt door de bekende **VASTENZAKJES** die bij u aan huis **worden opgehaald**. **U kunt ons verwachten voor het vastenzakje op:**

**Op maandag 14 april 2014 tussen 18.00 en 20.00 uur**

Mocht u liever uw bijdrage via de bank willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op de plaatselijke RABO – bank op nummer 11.74.07.550 ten name van het Missiecomité met vermelding **SIERRE LEONA 2014**.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun en bijdrage

**De Vastenaktie 2014. Even iets minder.**

**Tijdens de Vastenaktie gaat het er om zelf iets te laten,  
zodat er meer is voor een ander.**

Namens PCMO Teun van Grinsven

## **EEN GOED BERICHT UIT KENIA VAN PATER DE JONG.**

Onverkort geven wij u het schrijven weer van Pater de Jong werkzaam in Kenia, hij ontvangt jaarlijks een kleine bijdrage van ons comité. Deze bijdrage is mogelijk dankzij de opbrengsten van de verjaardagenactie die helaas door verminderde belangstelling en gebrek aan vrijwilligers snel terugloopt.

### ***Geachte heer van Grinsven,***

Hartelijk dank voor uw brief van 5 januari waarin u nogmaals voor mij bewijst hoezeer u met Groesbeek in het algemeen en parochie Cosmas en Damianus in het bijzonder verbonden bent. Uw inzet en die van de andere leden van het missiecomité dragen er toe bij dat de parochie niet naar binnengekeerd is en alleen maar met zijn eigen problemen en uitdagingen bezig is, maar ook met andere delen van de wereldkerk waarvan de parochie een onderdeel is. Een naar binnengekeerde kerk is de dood in de pot.

Ik kan u meedelen dat het met mij goed gaat. Er is hier volop werk speciaal voor een kerkhistoricus. Kerkgeschiedenis is een specialisatie in de theologie die maar weinig Afrikanen aantrekt. In de School of Theology waarvan ik de directeur ben, studeren dit jaar 437 studenten, waarvan de grote meerderheid priesterstudenten. Van de 437 studenten zijn er ongeveer 20 zusters en een paar broeders. Ofschoon dit veel lijkt, moet ik erop wijzen dat het aantal terugloopt. Tien jaar geleden waren er ongeveer 500 studenten.

Goed nieuws is dat Tangaza University College, waar de School of Theology een onderdeel van is, binnen twee jaar een volwaardige universiteit wordt. Helaas moet ik er hier bijzeggen dat ik dit niet meer zal meemaken. Ik heb van mijn provinciaal in Nederland een nieuwe benoeming gekregen. Op het einde van dit academische jaar, ga ik weer terug naar de villa in Berg en Dal op het terrein van het Afrika museum. Ik zeg met opzet terug want vanuit dat huis deed ik mijn studies voor mijn promotie en assisteerde ik in Groesbeek. Dit huis heeft een paar jaar leeggestaan. Ik ben benoemd tot overste van dit huis dat nu bestemd wordt niet alleen voor Afrikaanse priesters die aan de Radboud universiteit theologie studeren, maar ook voor Afrikaanse priesters die pastoraal werk gaan doen in Nederland. Deze worden op hun pastorale taak voorbereid op de universiteit. Deze benoeming kwam voor mij ook als een donderslag bij heldere hemel. Ik had hier nog graag zo lang willen blijven totdat ziekte of ouderdom mij zouden noodzaken naar Nederland terug te keren. Ik hoop dat deze benoeming een vingerwijzing van God is zodat ik ook

hier met plezier kan werken en gelukkig kan zijn. Tot slot wens ik u en alle andere leden van het missie comité veel succes toe in het missionaire apostolaat onder Gods zegen.

Albert de Jong C.S.Sp.

Namens het PCMO, Teun van Grinsven

## **WERKGROEP KERK EN SAMENLEVING**

### **BIJSTAND**

Een gezin op bijstandsniveau heeft het zwaar. Het kan zich ogenschijnlijk nèt financieel redden, maar dan moet er niets fout gaan. Er is namelijk geen geld voor onverwachte uitgaven.

Dan ben je afhankelijk van bijzondere bijstand. Het is vernederend om je hele doopceel te moeten lichten om b.v. je wasmachine vervangen te krijgen. De ambtenaar, bij wie je bijzondere bijstand aanvraagt, kan niet beslissen. Dus ga je als hulpvrager weg met het gevoel 'nu weet ik nog niets!'

Natuurlijk moeten kosten en uitgaven beheerst worden door de overheid en zijn objectieve criteria noodzakelijk, maar deze werkwijze heeft tot gevolg, dat er geen maatwerk geleverd kan worden. Het lijkt soms wel of de burger er is voor de overheid i.p.v. andersom.

Het is belangrijk om voeling te houden met de dagelijkse werkelijkheid van mensen i.p.v. te besturen op afstand.

Ons lijkt kleinschaligheid de oplossing. De burger zou bovendien meer inbreng moeten kunnen hebben in besturen rond WMO en Zorg. Dit proces wordt 'de Kanteling' genoemd en de overheid begint dit op te merken. Maar zodra het om geld gaat, wordt het ingewikkeld door de vele regels die de Overheid moet toepassen.

De mensen moeten van de overheid ook meer voor zichzelf gaan zorgen: de zgn. participatiemaatschappij. Maar ook hier zal maatwerk geleverd moeten worden om te voorkomen, dat de meest kwetsbare mensen tussen de wal en het schip vallen. Binnen de regels zal ruimte moeten worden geschapen voor persoonlijke oplossingen, omdat mensen nu eenmaal verschillend zijn.

Participatie is niet vrijblijvend, maar wordt verplicht voor iemand die niet werkt en dus tijd heeft, voor zo'n taak binnen de persoonlijke mogelijkheden. Het karakter van bijstand verandert dan ook: het is niet meer iets van handje ophouden, maar een inkomen dat gebaseerd is op jouw inspanning voor het leefklimaat in jouw woonomgeving. Hiermee kan de koude voorwaarde voor een uitkering een warme bijdrage zijn aan het welzijn in jouw directe omgeving. Dat resulteert in meer zelfwaardering van de mensen die aan de kant staan.

Onze werkgroep zal de ontwikkelingen rond participatie, bijstand en zorg blijven volgen en signalen afgeven, waar en wanneer dat nodig is.

*Frans Jongeneel*

## **Meimaand – Mariamaand**

Alom wordt in de meimaand veel aandacht besteed aan de verering van Maria in de kerken, Mariakapellen en op bedevaartplaatsen. In onze parochie is het al jarenlang een goede traditie om op de doordeweekse avonden in de meimaand de rozenkrans te bidden bij Maria en naar Marialiederen te luisteren en mee te zingen.

U wordt van harte uitgenodigd iedere doordeweekse avond in mei om 18.30 uur in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus.

## **Bedevaart naar Katwijk op 25 mei**

Al 60 jaar gaan mensen te voet op Mariabedevaart naar Katwijk. Oorspronkelijk om te bidden voor de genezing van Emmanuel Houben, maar al spoedig heeft de bedevaart zich verzelfstandigd. Voor degenen die willen lopen: we verzamelen ons vóór 7 uur 's ochtends bij de protestantse kerk ( t.o. De katholieke kerk) in het hartje van Heumen. Om 7 uur vertrekt de groep. Onder weg bidden we de rozenkrans en bij aankomst in Katwijk nóg een keer en tenslotte op de terugweg het 3<sup>e</sup> rozenhoedje. Dan is er om 8.30 een Gebedscommuniedienst met het gemengd koor St. Caecilia, die prachtige Marialiederen zingen.

Veel mensen komen met de auto. Zij zijn rond 8.15 uur in Katwijk en bidden nog het laatste rozenhoedje mee. . Van harte welkom op 25 mei. In ieder geval om 8.30 uur in de kerk van Katwijk. Toos Kolvenbach.



# PASTORAAT

## Lief en leed

### **Gedoopt:**

Sophie, dochter v. Kim Klaassen en Jeroen Schonhoven, Mesdagweg 17

Gabriëlla, dochter v. Barbara Wijnveld en Dave Pattikawa, Haydnstraat 8

Grace, dochter v. Evelien Takken en Paulus v. Dreumel, Bezembinder 19

### **Overleden:**

Petronella Johanna Wilhelmina Wilbers-Berndsen, Oude Kleefsebaan 419, Berg en Dal, 62 jaar

Theodorus Antonius Mathijs Kersten, Schrouwenberg 14, 76 jaar

Hendricus Martinus Maria Hendricks, Hoflaan 71, 55 jaar

Johannes Theodorus Hendricks, Eikstraat 16, 78 jaar

Aico Stensen, Spoorlaan 26, 30 jaar

Maria Josepha Hyacintha van den Berg, Mesdagweg 81, 69 jaar

Gerardus Johannes Willems, Lievensweg 116, 96 jaar

Hendrikus Karel Adrianus Janssen, Kloosterstraat 26b, 61 jaar

Antonius Hermanus Schreven, Hemeltje 31, 81 jaar

Wilhelmus Johannes van Bebber, Piet Heynstraat 27, 78 jaar

## **Reacties en Kopij**

*Inleveren, insturen of e-mailen vóór 28-april-2014 naar:*

Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473

Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998

E-mailadres: par.groesbeek@kpnmail.nl

## **Doorgeven van de zieken in het ziekenhuis**

Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt dat we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoeken in het ziekenhuis een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje pastoraal werk. Dus van harte aanbevolen!

Pastoor H. Janssen, diaken J. v. Rooij,

diaken J. v. Montfoort en pastoraal werkster D. Booyink

# in 't Wercken



Sint Antonius

---

JAARGANG 45, nr 4 \* do. 03 apr 2014

Red: Sint Antoniusweg 2 024-3971998

---

Groesbeek - Breedeweg

## Vormselgroep

van de Sint Antonius van  
Paduakerk te Breedeweg

Op woensdag 5 februari 2014 vond de eerste bijeenkomst van de Vormselgroep te Breedeweg plaats. Het is de bedoeling dat de ouders twee keer samen en hun kinderen zes keer bij elkaar komen om zich op het Vormsel voor te bereiden.

Als diaken ga ik ook zes keer met de vormelingen aan de slag. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagavond van 19.00-20.00 uur. Nadat een overzicht van de zeven sacramenten is gegeven, wordt het sacrament van het Vormsel uitgediept. Naar goed katholiek gebruik wordt elke bijeenkomst met gebed geopend en besloten.

De groep bestaat momenteel uit drie jongens. Op basis van de eerste ervaringen kan ik zeggen dat de jongens serieus en leergierig zijn. Het hoogtepunt zal de H. Mis in juni 2014 zijn, waarin hen het Vormsel wordt toegediend.

Met vriendelijk groet, Diaken Jacques van Montfort

## Pasen 2014.

Niet zo lang geleden was er een interview met Carrie Tefsen op de radio. Haar werd gevraagd wat haar lievelingskleur is. Zonder aarzeling was haar antwoord: "Geel. Geel leeft!"

Is het daarom dat er in het voorjaar rondom Pasen de kleur geel de boventoon voert? Het is het eerste teken dat de winter echt voorbij is. Het begint bij de bloei van de forsythia. Daarna volgen de krokussen en uitbundiger de narcissen. Je wordt er vrolijk van.

Het geel van de kuikentjes, van bloesem, van eidooier, van nieuw leven. Het zegt ons dat de dood niet het einde hoeft te zijn. Dat Pasen de overwinning is van een nieuw begin.

Netty Hubbers- v. Riet

Door geel verheugt het oog zich, het hart gaat open,  
de ziel krijgt een aanmoediging en we voelen ons ogenblikkelijk verwarmd.

(vrije vertaling) Johann von Goethe, schrijver (1820).

Een merel

Er is iets in de zang van een merel  
het is voorjaar, je wordt wakker.

je ligt te denken in de nacht  
het raam staat open – er is iets

waarvan de merel zingt  
en je denkt aan wat je moet opgeven

er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol  
met het zingen van die merel

(Rutger Kopland)



## Meet en Greet in Lourdes 27 april tot en met 2 mei.



Op zondag 27 april zal de Nijmeegse afvaardiging aan de diocesane bedevaart naar Lourdes vertrekken. Vanwege de vele inschrijvingen van pelgrims is er naast het chartervliegtuig en de talloze bussen vanaf Eindhoven gekozen om een aantal stoelen te reserveren in de lijnvlucht die vanaf Schiphol vertrekt. De Nijmeegse groep zal, met reisleiding, op zondag 27 april aan het einde van de ochtend met een gereserveerde touringcar vertrekken vanaf de Lourdeskerk aan de Hatertseweg 111, rechtstreeks naar de vertrekhal op Schiphol om daar de lijnvlucht te nemen naar Toulouse. De Nijmeegse groep zal ongeveer tegelijk aankomen in Lourdes met het vliegtuig uit Eindhoven.

De “Meet and Greet” in Lourdes is met de Moeder Gods die ons aan de hand neemt op onze levensweg naar God. We hebben in Lourdes een vol programma met “voor elck wat wils”, zoals lichtprocessie, eucharistische processie, rondleidingen met uitleg van wat er te zien is en achtergronden. Het verhaal van Bernadette wordt uit de doeken gedaan en we treden in haar voetsporen. We bezoeken de authentieke plaatsen waar Bernadette leefde en natuurlijk de Grot waar zij haar ontmoetingen met de Heilige Maagd had. Prachtige eucharistievieringen, zowel voor de diocesane groep bij de Grot en in diverse kerken van Lourdes als ook de Internationale Hoogmis waar 15.000 mensen verwacht worden en meer dan 200 priesters zullen concelebreren. De muzikale begeleiding van zo’n viering is al een belevenis op zich. Voorwaar, betekenisvol ontmoeten. Door de uitbreiding via Schiphol zijn er nog enkele plaatsen. Kijk daar voor op de site van de bedevaartorganisatie: ring (kies daar voor groep dekenaat Nijmegen) of bel met de Nijmeegse reis leider Titus Donders 06.12178961.