

Beste Parochianen,

op weg NAAR PASEN.....

nog een GOEDE WEEK

Het wordt vanzelf Pasen; en gij gelooft dat? Ja de tijd gaat door, 't wordt voorjaar, nieuwe lente, paastakken, paasbrood, paasbest. Maar wordt het werkelijk Pasen? Het wordt niet zo maar Pasen, voor mij, voor ons. Wat laat Pasen mij geloven?

Hebben we daar geen GOEDE WEEK (of een leven lang) voor nodig. Gaat er toch iets voor mij opnieuw leven (wat wellicht dood was), iets van opstaan, van opnieuw tot leven komen en laten komen, soms gaat er een lijdensweg aan vooraf (kom luisteren naar het Lijdensverhaal van Jezus (23 en 24 maart), ga met Jezus en Zijn vrienden aan tafel op WITTE DONDERDAG, als Hij in een veelzeggend en indrukwekkend gebaar – dat leven met lichaam en bloed, met hart en ziel, ook nú nog, of misschien juist nú in deze tijd, de weg wijst naar echt leven en geluk – de weg aangeeft naar wat God het Allerheiligste is en geen uitstel(ling) duldt: je leven geven en het beste van je zelf delen met je medemensen: Christus nog aan toe, wanneer, wanneer wordt Jouw gebaar nou toch eens begrepen! Zeker niet, zolang mensen elkaar nog leed aandoen, een kruisweg laten gaan en het leven kruisigen: Goede Vrijdag mag ons wakker schudden in een wereld vol kruisen. En heel bijzonder mag de witte doek op het dode kruishout en het lege graf ons met Pasen doen opstaan, doen geloven in de onverwoestbaarheid van het leven, waarin Christus ons is voorgegaan, opstaan uit alles wat geen leven is, opstaan tegen alles wat dodelijk is tussen mensen onrecht en onvrijheid, uitbuiting en onderdrukking, discriminatie en zinloos geweld.

Pasen: Christus onze bondgenoot in deze, van Gods wege, Gods eigen opstanding, onder ons, in levende lijve.

Als dat geen blijde boodschap is! Een GOEDE WEEK, nog. Moge het ook ons tot leven brengen.

ZALIG PASEN, maar niet zonder GOEDE WEEK.

Van harte uitgenodigd voor de plechtigheden, in de Goede Week (zie bladz. 9)
Voor de kinderen: zie ook, onder catechese, (zie bladz. 15), aan te bevelen!

Van harte Zalig Pasen

Namens parochiebestuur,
parochieberaad en pastores
pastor J. van Gestel

In verband met de fusie van de Groesbeekse parochies
zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

De Stuurgroep die bezig is met het voorbereiden van de nieuwe (fusie)parochie Groesbeek, doet hierbij een oproep aan allen, die zich betrokken voelen bij onze lokale kerkgemeenschap en zich graag voor deze gemeenschap willen inzetten, zich bij ons aan te melden voor een bestuursfunctie in het nieuwe kerkbestuur.

De stuurgroep is op zoek naar:

- *een vicevoorzitter*
- *een secretaris*
- *een penningmeester*
- *een bestuurslid, dat zich bezighoudt met het beheer van gebouwen en terreinen*
- *een bestuurslid, dat zich bezighoudt met de communicatie naar vrijwilligers en naar de parochianen*
- *een bestuurslid, dat zorg draagt voor personeel en vrijwilligers.*

Tot de taken van een vicevoorzitter behoort het goed voorbereiden van de agenda van de bestuursvergaderingen, het effectief leiden van de bestuursvergaderingen, en het toezien op de uitvoering van besluiten.

Tot de taken van de secretaris behoort het verzorgen van de vergaderverslagen, het verzorgen van de correspondentie in overleg met het bestuur, leiding geven aan het parochiesecretariaat, bijhouden van het parochiearchief.

Tot de taken van de penningmeester behoort het opstellen van de begroting en de rekening en verantwoording van het boekjaar, bijhouden van de financiële administratie, voorbereiden en uitvoeren van de Actie Kerkbalans, contacten met werkgroepen voor wat betreft besteding van gelden.

Tot het beheer van gebouwen en terreinen behoort het zorg dragen voor het onderhoud en beheer van vastgoed zoals kerken, pastorieën, terreinen en kerkhoven van de parochie om daarmee een zo groot mogelijke beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen.

Tot de communicatie behoort een goed verloop van de communicatie tussen parochie en parochianen en eventueel andere belangstellenden en van de communicatie tussen bestuur en derden naar aanleiding van zakelijke onderwerpen en voor de daarvoor geëigende communicatiemiddelen.

Tot de zorg voor personeel en vrijwilligers behoort de zorg voor adequate gezonde en veilige werkomstandigheden ten behoeve van al degenen die betaald of onbetaald werkzaamheden verrichten in de parochie, leiding geven aan personeel vrijwilligers, uitvoeren van praktische regelingen.

Mocht u belangstelling hebben voor een van de hierboven bestuursfuncties legt u contact met de voorzitter van de Stuurgroep:
pastoor Henk Janssen,
mobiel bereikbaar 06-51105494,
per email bereikbaar onder: henk.janssen876@live.nl
of per brief : Sint Antoniusweg 2, 6562 GM Groesbeek-Breedeweg.

VAN DE PENNINGMEESTER

De balans opmaken 2012 en de begroting 2013

De balans van 2012 is bijna cijfermatig gereed. Een toelichting kunt u binnenkort verwachten. De begroting voor 2013 is 'bijna' niet te maken.

Immers 1 juli 2013 staat als geplande datum voor de fusie tussen de beide parochies van Groesbeek.

Om een duidelijk inzicht in de kosten en opbrengsten te krijgen vraagt het behoorlijk wat inhoudelijke planning. Niet zozeer het maken van een begroting maar wat wil de nieuwe parochie en wat kan de nieuwe parochie.

Het financiële kader waarbinnen de beide parochies nu werken is echt anders als over een paar maanden. Als parochie Groesbeek hebben we het voordeel dat beide pastores de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en daarom de kosten drukken.

De kosten lijken dus laag maar schijn bedriegt is de werkelijkheid. Ook de autonome groei van kosten zoals energie en onderhoud worden zeker niet lager.

Voor wat opbrengsten betreft kunnen we gelukkig zien dat er een constante parochiebijdrage is. Ook de inkomsten van vieringen zijn vrijwel gelijk. Echter als het ene been wat langer wordt als het andere dan wordt het lopen steeds moeilijker. De gelijkenis naar kosten die stijgen en inkomsten die gelijk blijven is dan snel gemaakt. De hefboom tussen beide is snel gemaakt, dat bent u. U bent de sleutel, u draagt bij aan een financieel gezonde parochie, voor 2012 maar ook voor 2013, 2014 en veel verder. Hoewel ik me realiseer dat in de financieel moeilijke tijd een bijdrage vragen niet altijd op z'n plaats is, is het heroverwegen van uw bijdrage aan het grote geheel voor de toekomst aan te bevelen.

Uw bijdragen zijn van harte welkom!

Dick Winkel

Lezing door Prof. Dr. Peter Nissen

Dinsdag 19 maart 20.00 uur in de Mallemolen

Thema:

Hoe schep je ruimte om jezelf te blijven als parochie vanuit 50 jaar 2^e Vaticaans Concilie ?

Vijftig jaar na het 2^e Vaticaans concilie lijkt de ruimte voor de parochie om zichzelf te blijven en een eigen koers te varen erg klein geworden. Professor Peter Nissen zal ons door de geschiedenis van die 50 jaar leiden en laten zien welke mogelijkheden er zijn voor een parochie om toch trouw te blijven aan het eigen al jaar en dag gevoerde beleid. Toegang en koffie gratis.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID:

WANDELEN MET GOD

'Behartens waardige woorden' uitgesproken tijdens de oecumenische viering op de Breedeweg door Domina Ruys.

'Wandelen met God is het thema van deze oecumenische viering en de viering is dit jaar voorbereid door christenen uit India.

In India leven ongeveer 24 miljoen christenen, zij vormen 2,3 % van de Indiase bevolking. Ongeveer 80 à 90% van deze christenen zijn Dalit-bekeerlingen. De Dalits zijn wat wordt genoemd de onaanraakbaren of kastenlozen. India kent een kastensysteem, waardoor mensen tot een bepaalde groep behoren: priesters, zijn de hoogste kaste, arbeiders de laagste kaste. Bij welke kaste iemand hoort wordt bepaald door afkomst en het is niet mogelijk om van kaste te veranderen. Deze groep mensen doen het vuile werk van de maatschappij. Vuilnisverwerking, huursoldaten, dat zijn beroepen voor dalits. Omdat ze kastenloos zijn, staan ze aan de rand van de samenleving, ze zijn nauwelijks vertegenwoordigd in de politiek en ze worden economisch uitgebuit. Ze ervaren veel onrecht en discriminatie in hun leven.

Vanuit deze achtergrond hebben christenen uit India de teksten gekozen voor de viering van vandaag en voor het thema: Wandelen met God. Daarover gaan de lezingen van vanmorgen. Hoe wandel je met God?

We hebben naar het boek Micha geluisterd, waar verteld wordt over een gesprek tussen God en Israel. De relatie tussen God en zijn volk is vastgelopen en God

klaagt het volk aan, maar in plaats dat Hij Israel verwijten maakt: kijk eens wat jullie mij aangedaan hebben, kijk eens hoe achteloos jullie met mij omgegaan zijn, klinkt hier een vraag: Mijn volk wat heb ik jullie misdaan?

God vraagt aan Israel: wat heb ik jullie aangedaan dat onze relatie zo verstoord is geraakt? God begrijpt het gewoon niet, hoe het zo ver heeft kunnen komen. Een bijzondere vraag. God begint niet met verwijten. Als wij een verstoord relatie hebben met anderen, in onze families, op ons werk, als kerken, dan beginnen we meestal te vertellen wat de ander ons allemaal heeft aangedaan. Hoe ons te kort gedaan is. Hoe kwetsend de ander is geweest.

Hier gaat het anders. Hoe verademend kan het zijn, als er in een conflict situatie geen verwijten worden gemaakt tussen mensen of tussen groepen of tussen kerken. Hoe verademend als de vraag slechts is: 'Wat zou ikzelf anders kunnen doen om met jou weer in een goede relatie te komen?'

God vertelt over zijn bevrijdende daden voor het volk. Vervolgens vraagt het volk zich af wat ze God moeten bieden om weer samen verder te kunnen: moeten ze allerlei offers brengen? God antwoordt dan: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Je weg te gaan met God. Wandelen met God, hoe doe je dat? Hier horen we het: Recht doen. Dat is zo leven dat anderen tot hun recht komen. Trouw liefhebben. Dat is volhouden, elkaar bijstaan in goede en verdrietige dagen. Wie zo leeft, wandelt met God.

Paulus vertelt in zijn brief aan de Galaten ook wat het betekent om te wandelen met God: in Christus één zijn. Wandelen met God betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen: 'er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus.' Dit zal voor de Dalits in India als muziek in de oren klinken. In Christus is er geen onderscheid in kasten en bestaan er geen kastenlozen. Maar ook voor vrouwen klinkt deze tekst als muziek in de oren: geen mannen of vrouwen- u bent allen één in Christus. Als gelovige vrouw is het voor mij onvoorstelbaar dat in de geschiedenis van de kerk, deze tekst niet als uitgangspunt is genomen bij het vaststellen van de taken in de kerk. Wie belijdt dat we in Christus één zijn, er geen mannen of vrouwen zijn, moet zich mijn inziens in allerlei bochten wringen om te verdedigen dat vrouwen het evangelie binnen de kerk niet mogen verkondigen. Dat vrouwen in de kerk niet het brood mogen delen. In de rooms-katholieke kerk mag het niet en ook in een groot deel van de protestantse kerken, zelfs in een deel van de PKN, waar wij als gemeente van Groesbeek bijhoren.

In de katholieke kerk heeft men gemeend dat doorslaggevend is het feit dat de twaalf discipelen en Jezus mannen waren, binnen de protestantse traditie heeft men

meer waarde toegekend aan de teksten van Paulus over het zwijgen van vrouwen in de gemeente, dan aan de tekst over het één zijn in Christus.

Wat is het dat deze tekst van Paulus zo weinig zeggingskracht heeft gekregen en niet het fundamentele uitgangspunt is geworden voor ons gemeenschappelijk leven als christenen?

We zouden ons zelf nog af kunnen vragen als Paulus in deze tijd had geleefd bij ons hier in Europa of hij dan niet had gezegd in Christus zijn geen Jood of Grieken – dat was in zijn tijd namelijk de tegenstelling: de christenen uit de Joden en de christenen uit de heidenen, twee groepen die het moeilijk met elkaar hadden, maar zou hij in onze tijd gezegd hebben: in Christus zijn geen Rooms-katholieken en geen Protestanten, want u bent allen één in Christus Jezus? Ik vind dit een hele serieuze vraag. Soms vraag ik me wel eens af of wij met al onze kerkelijke regels zowel aan protestantse zijde als aan katholieke zijde, niet ver zijn weggeraakt van de kern van de Blijde Boodschap die Jezus ons gebracht heeft. Eenheid onder christenen, zoals verkondigt door de apostel Paulus, is allesbehalve vanzelfsprekend in onze tijd, we moeten er ieder jaar voor bidden en gaan vervolgens weer ieder ons weegs. Volgens de officiële kerkelijke regels zijn we bij elkaar aan Tafel niet welkom. Is dat wandelen met God?

Tenslotte de woorden van de evangelist Lucas. Hij vertelt het verhaal van de Emmaüsgangers en in dat verhaal wandelt Jezus met twee bedroefde mensen. Ze herkennen hem niet. Alles waarover ze bedroefd zijn vertellen ze aan Jezus, hij luistert naar hen en hij laat vanuit de bijbel, vanuit Mozes en de Profeten, een ander licht schijnen over wat ze meegemaakt hebben. Hij geeft hen een nieuw perspectief. Dit lijden van de Messias aan het kruis is niet slechts zinloos geweld, maar het is de uiterste consequentie van Jezus' roeping om Gods licht te laten schijnen in deze donkere wereld. Trouw is Jezus gebleven aan die roeping, ook al betekende dit uiteindelijk de dood aan het kruis.

God heeft deze rechtvaardige en trouwe Zoon niet overgelaten aan de dood, maar hem op de derde dag opgewekt. De gekruisigde mag leven in de gloria, hij is opgenomen in de heerlijkheid van God. Deze uitleg zal de Emmaüsgangers zeker getroost hebben. Ze nodigen hun metgezel uit om bij hen te blijven. Op het moment dat Jezus het brood breekt herkennen ze hem. Het brood breken en delen dat is de kern van Jezus' leven, dat is zijn identiteit. Nu zien ze wie er bij hen aan tafel zit.

Een trouwe metgezel zijn van wie bedroefd zijn, het brood breken en delen, zo leeft Jezus ons de woorden voor van de profeet Micha: recht doen aan mensen, trouw zijn en de weg gaan van God.

Jezus laat ons zien hoe je wandelt met God. Wie met God wandelt, rent niet aan de nood van andere mensen voorbij, maar is bereid met hen op te lopen, de verhalen en het brood te delen.

Wandelen met God hoe doe je dat? De christenen uit India hebben ons drie verhalen aangereikt waarin zichtbaar wordt wat het betekent om te wandelen met God. Mogen deze verhalen ons inspireren en de kracht geven om zelf onze weg door het leven te gaan met God.

Amen'

LITURGISCHE AGENDA – 16 maart t/m 7 mei 2013

WEEKEND VAN 16 - 17 MAART – 5de WEEKEND V.D. 40-DAGENTIJD

- za. 16 maart De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia;
M'daal 19.00 u. H.Mis;
zo. 17 maart C&D 10.00 u. H.Mis; Cantors Horst/Sionsheuvel;

WEEKEND VAN 23 – 24 MAART – Wijding van de Palmen en lezing van het Lijdensverhaal;

- za. 23 mrt. De Meent 17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Dorp;
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst/Sionsheuvel;
M'daal 19.00 u. H.Mis; Dameskoor
zo. 24 maart C&D 10.00 u. G.c.d./Gezinsv.; Jeugdkoor Mikado;

BOETEVIERING

- di. 26 maart C. en D. 19.00 u. Boeteviering; Kerkkoor Horst/Sionsheuvel;

WITTE DONDERDAG

- do. 28 maart De Meent 17.00 u. H.Mis/Boeteviering/Witte Donderdagviering;
Seniorenkoor Breedeweg;
M'daal 16.00 u. H.Mis/Boeteviering/Witte Donderdagviering;
G.Hart 19.00 u. Voorbereiding 1^e Communie;
C. & D. 19.00 u. H.Mis/Witte Donderdagviering; KK St. Caecilia;

GOEDE VRIJDAG

- vr. 29 maart De Meent 15.00 u. Kruisweg;
M'daal 15.00 u. Kruisweg;
C. & D. 15.00 u. Kruisweg; KK St. Caecilia
C. & D. 19.00 u. Goede Vrijdagviering; KK Horst/Sionsheuvel;

PRIVÉ-BIECHT PASEN

Gelegenheid tot privébiecht in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus op Paaszaterdag 30 maart tussen 11.00 en 12.00 uur.

ZIEKENCOMMUNIE PASEN

Na afspraak met de pastores op telefoonnummer 024-3971473

PAASZATERDAG

za. 30 maart De Meent 17.00 u. Paaswake; Seniorenkoor Breedeweg;
M³daal 19.00 u. Paaswake; Koor Dekkerswald;
C. & D. 18.30 u. G.c.d./Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
G.Hart 19.30 u. Paaswake; KK Horst/Sionsheuvel
C. & D. 22.00 u. Paaswake/Themadienst; Koor Vivace;

PASEN- EERSTE PAASDAG

zo. 31 maart G.Hart 10.30 u. G.c.d.; KK Horst/Sionsheuvel
C. & D. 11.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;

PASEN- TWEEDE PAASDAG

ma. 01 april C. & D. 10.00 u. H.Mis; Cantors Dorp;
G.Hart 10.00 u. Peuter/kleuterviering;

ZIEKENDIENST

di. 02 april C&D 14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken

MEDITATIE

vr. 05 april C&D 19.30 u. Meditatie;

WEEKEND VAN 06 – 07 APRIL – BELOKEN PASEN

za. 06 april De Meent 17.00 u. G.c.d.;
C. en D. 19.00 u. G.c.d.; KK St.Caecilia;
M³daal 19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
zo. 07 april C. en D. 10.00 u. G.c.d.; Cantors Horst/Sionsheuvel;

WEEKEND VAN 13 - 14 APRIL

za. 13 april De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
C. en D. 19.00 u. H.Mis; KK Horst/Sionsheuvel
M³daal 19.00 u. H.Mis;
zo. 14 april C. en D. 09.15 u. H.Mis/1^e Communie; Jeugdkoor Mikado;
Gerardus Majella/Sionsheuvel
C. en D. 11.15 u. H.Mis/1^e Communie; Jeugdkoor Mikado; ‘t Vossenhol;

WEEKEND VAN 20 - 21 APRIL

za. 20 april De Meent 17.00 u. G.c.d.; Ouderenkoor Breedeweg
C. en D. 19.00 u. G.c.d.; KK St. Caecilia;
M³daal 19.00 u. H.Mis;
zo. 21 april G.Hart 11.15 u. H.Mis/1^e Communie; Op de Horst;
C. en D. 09.15 u. H.Mis/1^e Communie; Jeugdkoor Mikado;
de Sieppe, Adelbrecht en Carolus;

Pastor J. van Rooij: afwezig van 27 april t/m 3 mei

WEEKEND VAN 27 – 28 APRIL

za. 27 april De Meent 17.00 u. H.Mis;
C. en D. 19.00 u. H.Mis; KK Horst/Sionsheuvel;
M'daal 19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
zo. 28 april C. en D. 10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;

MEDITATIE

vr. 03 mei C. en D. 19.30 u. Meditatie

WEEKEND VAN 04 - 05 MEI

za. 04 mei De Meent 17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg;
C. en D. 19.00 u. H.Mis; KK Horst/Sionsheuvel;
M'daal 19.00 u. H.Mis;
zo. 05 mei C. en D. 10.00 u. Gc.d.; KK St. Caecilia;

ZIEKENDIENST

di. 07 mei C. en D. 14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;

AFSCHEID VAN ONZE KOSTERS TRUUS EN JAN

Beste mensen,

Wij willen u allemaal hartelijk dank zeggen voor het warme afscheid na de Heilige Mis op 3 februari jl. bij het beëindigen van onze tijd als koster en kosteres. We hebben dit beiden met veel plezier gedaan. Omdat u met zo velen gekomen bent, konden we merken dat het erg gewaardeerd werd. Lieve mensen, tevens namens onze echtgenoten, nogmaals bedankt daarvoor en voor de geweldige reacties, in welke vorm dan ook.

Truus Hermesen en Jan de Bruin



PEUTER- EN KLEUTERVIERINGEN PAROCHIE GROESBEEK

PAASVIERING 1 APRIL
OM 10.00 UUR IN HET GODDELIJK HART VAN JEZUS (DE HORST)

NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP GEZINSDIENST

Beste allemaal

Binnenkort is het weer Pasen, dus nodigen wij jullie van harte uit voor de volgende gezinsviering:

- Palmpaasviering op zondag 24 maart om 10.00 uur en
- Paasviering op zaterdag 30 maart om 19.00 uur

Het zou leuk zijn als jullie met de palmpasen een versierde palmpaasstok mee brengen. Tijdens de dienst zullen we dan met z'n allen in een optocht door de kerk lopen.



Beide vieringen vinden plaats in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus in het dorp m.m. v. Jeugdkoor Mikado.

Wij hopen jullie dus allemaal te zien op 24 en 30 maart! Denken jullie aan de vastendoosjes!

Wergroep gezinsviering
Pauline, Irma en Mieke

Eerste Communievoorbereiding in volle gang

71 Kinderen bereiden zich voor op hun Eerste Communie. Thuis wordt er hard gewerkt in het werkboek, op school horen de kinderen Bijbelverhalen en in de kerk worden ze vertrouwd met het gebouw en met de vieringen.

Op 14 april om 9.15 uur vieren de kinderen van de Gerard Majella/ Sionsheuvel hun communie, en om 11.15 uur de kinderen van het Vossenhol.

Op 21 april om 9.15 de kinderen van de Horst en om 11.15 uur de kinderen van de Sieppe, de Adelbrecht en de Carolus.

MEIMAAND – MARIAMAAND

Bidden van de rozenkrans bij Maria



Alom wordt in de meimaand veel aandacht besteed aan de verering van Maria in de kerken, Mariekapellen en op bedevaartplaatsen. Zoals ook de Groesbeekse bedevaarten in Katwijk, dit jaar voor de 61^e keer op zondag 26 mei, en Kevelaer, dit jaar voor de 218^e keer, op dinsdag 13 augustus. Maar ook bij velen thuis wordt bij haar geloof, dat getuigde van groot vertrouwen, stilgestaan met een bloemetje, een kaarsje, een gebed: AVE MARIA, Wees gegroet Maria.

In onze parochie is het al jarenlang een goede traditie om op de doordeweekse avonden in de meimaand de rozenkrans te bidden bij Maria en naar Marialiederen te luisteren en mee te zingen.

U wordt van harte uitgenodigd iedere doordeweekse avond in mei om 18.30 uur in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus.

Wij wensen u veel devotie

Pastor J. van Gestel

KATECHESE

Voor de kinderen:

OP NAAR HET PAASFEEEST

PALMZONDAG

Jezus is met zijn vrienden op weg naar Jeruzalem. Ze zijn er bijna.

Jezus roept twee van zijn vrienden bij zich.

Hij zegt tegen hen: Gaan jullie maar vast vooruit.

Onderweg zul je een ezel zien staan.

Die moet je los maken en bij mij brengen.

Als iemand vraagt: 'Hé, wat doen jullie daar?'

moet je zeggen: Jezus heeft de ezel nodig,

straks brengen we hem weer terug.

De twee vrienden komen terug met de ezel en brengen die bij Jezus.

Ze leggen hun mantel op de rug van d ezel. Jezus gaat er op zitten.

Zo rijdt hij naar Jeruzalem.

Veel mensen staan te kijken. Jezus lijkt wel een koning !

Ineens moeten ze denken aan hun eerste koning; koning David.

Die kwam ook op een ezel naar Jeruzalem.

Hij was een echte koning van vrede, een koning van God.

Dan roepen ze ineens: Jezus, jij moet onze koning worden,

dan hebben we weer een koning van vrede, een echte koning van God.

Ze trekken hun mantels uit en leggen die op de weg.

Ze plukken palmtakken van de bomen en leggen die ook op de weg.

En ze zwaaien ermee en roepen en juichen:

'Jezus, zoon van David, jij moet onze koning worden!

God is groot. God heeft jou naar ons toegestuurd.

Groot is God in de hemel!'

Zo rijdt Jezus Jeruzalem binnen.

De mensen komen uit hun huizen en vragen: 'Wie is dat toch?'

'Dat is Jezus, onze profeet uit Nazareth.

Je hebt toch wel over Jezus gehoord, die zo goed over God kan praten en die van alle mensen houdt ?

Hij is heel gewoon en hij rijdt op een ezel.

Hij moet onze koning worden!'

Sommige mensen worden boos en jaloers.
Vooral de belangrijkste mensen uit de stad.
Ze denken: die Jezus moeten we uit de weg ruimen.
Straks loopt iedereen hem achterna en luistert er niemand meer naar ons.
Ze maken een plan om hem te doden.

's Avonds gaat Jezus de stad weer uit.
Hij gaat naar het dorpje Bethanië. Dat is maar drie kilometer.
Daar wonen Martha en Maria, die kent Jezus goed. Jezus blijft bij hen

WITTE DONDERDAG

De laatste maaltijd van Jezus en zijn vrienden

Jezus en zijn vrienden willen het Paasfeest gaan vieren.
De vrienden zoeken een mooie zaal.
Ze maken alles klaar voor het eten.
Ze zetten het brood en de wijn op tafel.
Dan wordt het avond en gaan ze allemaal aan tafel.

Onder het eten zegt Jezus opeens:

'Ik moet jullie iets vertellen: Een van jullie zal mij verraden.'

De vrienden schrikken heel erg en één voor één vragen ze:

'Ik toch niet Heer?' Judas gaat stiekem naar buiten.

Hij gaat tegen de hogepriesters zeggen
hoe ze Jezus gevangen kunnen nemen.

De anderen zitten nog te eten.

Dan neemt Jezus het brood in zijn handen.

Hij bedankt God voor het eten.

Hij breekt het in stukjes en deelt het uit. Hij zegt:

'Neem dit brood en eet ervan. Het is mijn lichaam.'

'Zo geef ik mijn leven aan jullie.'

Dan neemt Jezus ook de beker met wijn.

Hij dankt God en geeft de beker door zijn vrienden. Hij zegt.

'Neem deze beker en drink eruit. Het is mijn bloed.'

'Zo geef ik mijn leven aan jullie.'

jullie horen nu helemaal bij God.'

Ze zingen liederen en danken God.

Na het eten gaan ze naar buiten. Ze gaan naar de tuin met de olijfbomen.

GOEDE VRIJDAG

Jezus wordt gevangen genomen en sterft aan het kruis

Als ze in de tuin met de olijfbomen komen, wordt het al donker.

Jezus zegt tegen zijn vrienden:

'Wacht hier maar op mij. Ik wil nu alleen zijn om te bidden'.

Jezus gaat alleen verder, de tuin in.

Hij knielt op de grond. Hij bidt tot God:

'Vader in de hemel help mij. Laat me geen pijn lijden.

Laat me niet dood gaan. Maar toch,

niet wat ik wil, maar wat U wilt moet gebeuren'.

Daar komt Judas aan met een troep soldaten.

Ze hebben fakkels bij zich en dragen zwaarden en stokken.

Judas wijst Jezus aan. De soldaten nemen hem gevangen.

Ze brengen Jezus naar het huis van de Hogepriester Kajafas.

Die vraagt: *'Bent u de Verlosser van de wereld, de Zoon van God?'*

Jezus zegt: *'Ja, dat ben ik'.*

De Hogepriester en de andere rechters zeggen:

'Hoor je dat ? Hij beledigt God. Hij moet sterven'.

Dan brengen ze Jezus naar Pilatus. Hij is de baas namens de keizer.

De soldaten hangen Jezus voor de grap een koningsmantel om

en op zijn hoofd zetten ze een kroon van doornen. Ze lachen Jezus uit.

Pilatus zegt: *'Kijk toch eens, hoe hij er uit ziet, die koning van jullie.*

Hij heeft toch niets gedaan'.

Maar de mensen roepen: *'Hij moet aan het kruis geslagen worden'.*

Dan zegt Pilatus tegen zijn soldaten:

'Doe maar wat ze willen. Kruisig hem maar'.

De soldaten brengen Jezus weg. Ze gaan de stad uit.

Ze gaan naar een heuvel die Schedel-plaats heet: *'Golgotha'.*

Jezus moet zelf zijn kruis dragen.

Als ze er zijn, slaan ze Jezus aan het kruis.

Zijn moeder Maria en zijn vriend Johannes staan erbij.

Jezus zegt tegen Maria:

'Johannes is voortaan jouw zoon'.

En tegen Johannes zegt hij:

'Maria is voortaan jouw moeder'.

Dan zegt Jezus: *'Ik heb gedaan wat God van mij vroeg'*.
Hij buigt het hoofd en sterft.

Jezus wordt in het graf gelegd

Als Jezus is gestorven, gaan zijn vrienden naar Pilatus.
Ze vragen of ze het lichaam van Jezus van het kruis mogen halen.
Pilatus vindt het goed.
De vrienden doen linnen doeken om het lichaam van Jezus.
Zo hoort dat als iemand gestorven is.
Dan brengen ze hem naar een graf in de buurt. Het is een nieuw stenen graf. Het is een soort kamer, uitgehakt in de rots.

Ze leggen Jezus in het graf en rollen de grote steen er weer voor.
Dan gaan ze bedroefd naar huis.
De volgende dag is het sabbat, een stille zaterdag.
Op die dag mag niemand van de Joden iets doen.
daarom kunnen ze ook het lichaam niet verzorgen.

PASEN

God roept Jezus weg uit het graf

De volgende morgen gaan een paar vrouwen naar het graf. Ze hebben geurige olie bij zich om het lichaam te verzorgen. Maar bij het graf zien ze een jongeman in een stralend wit kleed.

Hij zegt tegen de vrouwen:

'Jullie zoeken Jezus ? Hij is niet hier.

Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft.

Zeg dat maar tegen zijn vrienden'.

Vlug lopen de vrouwen terug en gaan het de anderen vertellen



BERICHTEN UIT DE NIEUWE TIJD - 2013

Boeken en artikelen over de ‘nieuwe tijd’ die na 2012 is aangebroken, zijn het erg eens over het groeiproces dat we meemaken. Zij noemen de verandering: ***‘de overgang van een bewustzijn van afgescheidenheid naar een bewustzijn van eenheid’*** De verandering die we meemaken, is dus een verandering van bewustzijn. Het nieuwe bewustzijn zal veel rijker zijn dan het huidige. Laat ik uitleggen wat wordt bedoeld:

Ooit hebben we besloten dat we het beste konden groeien – misschien was dat toen ook zo – als we ons zelf zagen als een persoon tegenover de ander, tegenover de natuur, tegenover de wereld, tegenover God, tegenover de engelen en geestelijke helpers, tegenover de kosmos.

We kozen voor een ‘bewustzijn van afgescheidenheid’.

Dat bracht met zich mee dat we – vooral in het werk en de economische sector- de ander perse zagen als concurrent, dat we voortdurend wilden winnen of ons wilden verdedigen tegen de ander. Zo’n houding ontwikkelden we ook tegenover de natuur. Zij moest worden veroverd en onderworpen. Zo’n houding ontwikkelden we tegenover andere volkeren en landen. We zagen ze als een bedreiging. We gingen ons ook steeds meer afgescheiden voelen van God, van de engelenwereld en de wereld van onze gestorvenen. Dat bracht met zich mee dat we voortdurend moesten verzamelen en veroveren om ons afgescheiden ‘ik-je’ zo sterk mogelijk te maken en te houden.

De Indianen, die wat de natuur betreft hun bewustzijn van eenheid hadden bewaard, snapten niets van de blanken en hun wreedheid tegenover de natuur en de schepping.

Men zegt dat ***de kinderen die nu geboren worden en zijn, een bewustzijn van eenheid hebben.***

Zij ervaren zichzelf op de eerste plaats als verbonden en één met hun omgeving, met hun medemensen, met de natuur, met de geestelijke wereld, met de wereld van de sterren, met de wereld van de overledenen. ...

In onze groep van ‘ouders van hooggevoelige kinderen’ horen we daarover de verhalen: kinderen die in de klas feilloos overnemen wat andere kinderen voelen, die ’s nachts gesprekjes voeren met overleden opa’s of oma’s, die ‘energie’ zien in de vorm van gouden bolletjes in de lucht, die kleuren zien rond andere kinderen, die gesprekjes voeren met een ‘gids’ of die ‘stuiteren van ‘de energie’ die ze om zich heen voelen.

Maar deze kinderen zijn vaak weer te open. Zij verliezen zich in hun openheid. ***Verbondenheid niet kan zonder een fundamentele ‘alleenheid’: aanwezig-zijn bij jezelf, niet teveel van jezelf weggeven, niet de behoeften van anderen boven die van jezelf stellen.*** Een goed ‘ik-gevoel’ ontwikkelen, zonder verdediging of muren, zonder angst of strijd. Aanwezigheid en zelfbewustzijn als basis voor openheid.

In de bijbel staat dat Mozes 40 jaar –een hele generatie dus – met het volk door de woestijn trok, voordat het volk was omgevormd van een ruwe, onbehouwen bende tot Volk-van-God.

Kennelijk was er een generatie nodig om het oude bewustzijn op te ruimen, voordat het nieuwe bewustzijn zich werkelijk kon vestigen -en toen nog met vallen en opstaan. Misschien vergaat het ons ook zo en zal het ook voor ons een generatie duren eer we daadwerkelijk zien dat het bewustzijn van ***‘ik-tegenover-de-wereld’*** is veranderd in ’n bewust-zijn van ***‘ik-in-eenheid-met-de-wereld’!*** En dan nog zal dit een langzaam groeiende beweging zijn, Maar het begin is er. Soms hoor je van die wonderlijke initiatieven op bijv. economisch gebied, waar oude concurrenten de handen ineen slaan of waar mensen hun vindingen belangloos ten diensten stellen van het algemeen. Het bewustzijn van eenheid, het bewustzijn van verbondenheid met elkaar en de natuur etc. brengt aan de nieuwe generatie een grote geestelijke maar ook materiële rijkdom..

Deze wijsheid (behalve dat stukje van Mozes, dat heb ik zelf maar eens bedacht) komt uit het boek: ‘De samenleving in 2015, berichten van de aartsengel Gabriel’ door Christoph Fashing.

Jos van Rooij

DIACONIE:

Bijeenkomst met ouderen rond het thema

Ouder-woorden en levensvragen.

Omdat de Mallemolen bezet was, was de bijeenkomst in het pastoraal centrum. 15 Mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep. Naar aanleiding van twee gefilmde verhalen, die we bekeken, vertelden de mensen in 2 groepen hun eigen verhaal. Eerst stonden we stil bij de last die op de schouders van veel ouderen rust en daarna bij de vraag: wat houdt mij op de been, waar leef ik van en wat ervaar ik nu als waarde in mijn leven. Ontroerende, persoonlijke verhalen, waarachter een hele wereld tevoorschijn kwam. Soms ook ervaringen van tientallen jaren geleden, die voorgoed een fundament waren geworden. Fijn om zo met elkaar rond de tafel te zitten en hele diepe ervaringen te delen, waarmee je elkaar inspireert en zonder dat je elkaar ermee belast.

Mensen hebben eigen rituelen en gewoontes. Daar vindt men ook houvast in, het zijn ankers in het leven.

Er bleven ook vragen liggen. Die willen we volgende keer graag oppakken. Het zijn vragen rond de aanloop naar de ouderdom, de leeftijd van 80+, vragen naar palliatieve situaties, wanneer geliefden op de weg naar het sterven belanden: hoe ga je daar mee om, wat is draagbaar als psychische ziekten of lichamelijke beperkingen om de hoek komen? Wanneer mag je overgaan tot opname in een verpleeghuis? Wat betekent dat in de sfeer van eigen regie, afscheid, een waardig leven en sterven, euthanasie ...

Kortom diepe, indringende vragen.

We gaan ze goed voorbereiden en hopen de deelnemers weer te zien, maar nieuwe deelnemers zijn ook welkom op dinsdag 16 april van half 3 tot half 5. Als u kunt wilt u dan even een mailtje of telefoontje sturen naar de pastorie: 3971473 of par.groesbeek@planet.nl.

Frans Jongeneel.



VASTENAKTIE 2013

MAANDAG 25 MAART
tussen 18.00 en 20.00 uur

HONDURAS DE AMERIKAANSE DROOM BLIJKT VOOR VELEN EEN NACHTMERRIE.

De doelstelling van Vastenaktie is tweeledig. Het wil mensen in ontwikkelingslanden ondersteunen die werken aan meer mens -waardigheid in alle facetten van het mens -zijn door middel van kleinschalige, sociaal - economische ontwikkelingsprojecten. Anderzijds wil Vastenaktie mensen in Nederland vanuit het rooms-katholieke geloven en vanuit een spiritualiteit van gerechtigheid aan het denken zetten over hun plaats in een globaliserende mondiale samenleving. Solidariteit met medemensen in nood, ook ver weg, is een wezenskenmerk van kerk -zijn. Vastenaktie wordt uitgevoerd door Cordaid wat een onderdeel is van de Stichting Cordaid.

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun 'Beloofde Land', op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkraft. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis ten minste hebben overleefd.

Opvang migranten:

Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven... De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee als ze op het vliegveld teruggestuurde migranten opvangt.

Ze wanhoopt echter nooit: "Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God."

In de media worden we regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in landen als Guatemala, Honduras en Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks

honderdduizenden mensen de armoede en uitzichtloosheid in hun land achter zich willen laten door uit te kijken naar de Verenigde Staten. Ze willen er voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden. Hun 'American dream' blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een regelrechte nachtmerrie te zijn. De reis naar de Verenigde Staten is letterlijk levensgevaarlijk: een kwart van de migranten raakt gewond, invalide of overleeft de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen berooid terug, verkracht, beroofd, bedrogen, bedreigd... Degenen die het wel halen, lopen grote kans te worden opgepakt en teruggezonden. En dan begint alles weer van vooraf aan.

Armoede:

Misschien moeten we eerst kort stilstaan bij de achtergronden van deze immense migratiestroom. Waarom verlaten duizenden jonge mannen hun vaderland? Waarom laten vaders en steeds meer moeders hun gezin achter om een onzekere, levensgevaarlijke reis te ondernemen? Waarom gaan duizenden jongeren de weg op, op zoek naar hun ouders en een betere toekomst? Ondanks de beroemde bananen en de koffie, is Honduras een van de armste landen van Amerika. De rijkdommen van het land zijn overwegend in buitenlandse handen of in bezit van een klein aantal grootgrondbezitters. Bovendien zijn de opbrengsten bestemd voor de export. Kleine boeren hebben op het platteland nauwelijks landbouwgrond ter beschikking en kunnen onvoldoende maïs, bonen en graan verbouwen om van te leven. Deze basisproducten moeten dan ook worden geïmporteerd uit het buitenland en zijn duur. Velen trekken naar de stad, om daar in de beruchte 'informele' sector te belanden: het leger van schoenpoetsers, autowassers en verkopers dat wanhopig probeert te overleven en de verleidingen van de machtige 'mara's' te weerstaan, de talloze criminele bendes. Zeker na de desastreuze gevolgen van de orkaan Mitch in 1998 werd het leven van deze kwetsbare mensen nog moeilijker: landbouwgronden werden onbruikbaar, sloppenwijken werden weggespoeld, gebouwen en wegen verwoest. Wonen en werken in de VS lijkt voor velen de enige uitweg uit deze uitzichtloze situatie. En zo wonen naar schatting tussen de 800.000 en 1 miljoen Hondurezen in de VS. Dat is* bijna 15% van de bevolking!



Zusters Scalabrinianas

Dit zijn de kille feiten. Maar wat betekent dat voor de mensen die het betreft? Om dat te ervaren, maken we kennis met zuster Valdete en haar medezusters Scalabrinianas. De congregatie heeft centra langs de hele route die de migranten volgen, dus in Honduras, Guatemala, Mexico en de VS. De priesters en zusters

ontfermen zich over migranten die onderweg stranden of door de VS worden teruggestuurd. Samen met tientallen vrijwilligers en twee medezusters is zuster Valdete in Honduras een bron van hoop voor de duizenden teruggestuurde migranten. Zelf spreekt ze overigens van ‘gedeporteerden’: “Ik vind dat de problemen van deze mensen zich beter laten begrijpen in dit woord,” zegt ze. Want wie in de hoofdstad Tegucigalpa of in San Pedro Sula uit het vliegtuig stapt, is letterlijk beroofd van alles. Beroofd van geld en bezittingen, maar bovenal van menselijke waardigheid. Zuster Valdete: “Dan gaat het er om een gezicht te geven aan God. Jezus heeft geleden zoals deze mensen lijden. Wij bidden voor hen, dat zij de hoop vasthouden en niet wegglijden in hopeloosheid en de gevaren van de bendes en de straat.” Vaak verwelkomt ze de diep teleurgestelde en gefrustreerde migranten met een grapje: “Welkom in ons vijfsterren land!” Dat breekt de sfeer, vertelt ze: “Het maakt de mensen wakker. In de Hondurese vlag staan vijf sterren en ik wil ze eraan herinneren dat Honduras een prachtig land is, dat alles heeft om een goed leven te kunnen opbouwen.” Zuster Valdete maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee, ze hoort dramatische verhalen en ontmoet gebroken mensen. Ze wanhoopt echter nooit: “Ik zie God in ieder gezicht,” zegt ze. “Ik kan niet aan economie en geweld denken als ik deze mensen in hun ogen kijk. Ik wil hen hoop geven, want ik zie kinderen van God.”

De Vastenactie 2013. Even iets minder.
Tijdens de Vastenactie gaat het om zelf iets laten,
zodat er meer is voor een ander.

Om de opvang van 16.000 migranten mogelijk te maken is er veel financiële hulp en steun nodig deze steun kunnen wij geven daarom zal er **in de vastentijd 1x** (**i.p.v. 2x** wat u jaren gewend was) een **Huis aan Huis** collecte worden gehouden.

Een keer om u de gelegenheid te geven persoonlijk of met uw gezin te sparen voor een van de meer dan 400 projecten in de Derde wereld onder het motto “investeer in een andere wereld” en daardoor verbonden voelen met “Kerk en Derde Wereld”.

De huis – aan – huiscollecte geschiedt door middel van de voor u bekende VASTENZAKJES die bij u aan huis worden opgehaald.

Maandag 25 maart 2013 tussen 18.00 en 20.00u.

Mocht u liever uw bijdrage via de bank willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op de plaatselijke RABO –bank op nummer 11.74.07.550 ten name van Missiecomité met vermelding **HONDURAS 2013**.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun en bijdrage aan ons project in **Honduras**.
Parochieel Comité voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking (PCMO)

REKENING EN VERANTWOORDING 2012

van het Parochieel Comité voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking.

Inkomsten

Saldo bet.rek 1-1-2012 € 807,37
Saldo sp.rek 1-1-2012 € 30,98

Memisa	€ 229,44
Week Ned. Miss.	78,41
Vastenactie	10.198,71
Miva	322,11
Wereldmissiemaand	306,23
Verjaardagactie	2.231,12
Adventsactie	267,17
Rente spaarrekening	0,52

Totaal generaal € 14.472,06
=====

Uitgaven

Solidaridad 2011	€ 321,84
Memisa	229,44
Miva	78,41
Vastenactie	10.198,71
Miva	322,11
Wereldmissiemaand	306,23
Samuel Norris	269,11
Theo Raaijmakers	400,00
Zr. Car. Borronaeus	400,00
Stichting Gast	400,00
Bankkosten	48,58
Abon. Missio	11,00
Abdij van Berne	10,00
Saldo bet.rek. 31/12/12	1.445,13
Saldo spaarrek. 31/12/12	31,50

Totaal generaal € 14.472,06
=====

Namens PCMO
Teun van Grinsven

PASTORAAT

Gedoopt:

Fenne, dochter v. Nathalie Peters en Dirk Schmiermann, Lievensweg 20

Lynn, dochter v. Janine Knapen en Richard Janssen, Hulststraat 8

Alan, zoon v. Wioleta Walder en Tomasz Klos, Kleefseweg 26, Ven-Zelderheide

Lieke, dochter v. Sabrina Seelen en Niek van der Neut, Tichelaar 50, Beuningen

Bo, dochter v. Sylvia Kersten en Michael Kerstens, Heidebloemstraat 98

Overleden:

Mattheus Wilhelmus de Valk, van Nispenstraat 55, 88 jaar

Theodora Johanna Portier-Kersten, Cranenburgsestraat 42, 60 jaar

Hermanus Wilhelmus Petrus Kosman, Hoge Horst 89, 70 jaar

Elbertus Wilhelmus Derks, de Meent 7, 90 jaar

Bernarda Maria Thissen, Hoflaan 6, 90 jaar

Gertruda Johanna Maria Hopmans, Gen. Gavinstraat 258, 79 jaar

Wilhelmus Johannes Gerardus Kersten, van Nispenstraat 50, 77 jaar

Petrus Theodorus Hubbers, Parachutistenstraat 27, 73 jaar

Johanna Grada Thijssen-Poelen, de Meent 2, 88 jaar

Petronella Maria Poelen-Wijnhoven, Cranenburgsestraat 31, 82 jaar

Jacoba Mathea van Kessel-Francissen, De Meent 2, 79 jaar

Antonius Johannes Langeveld, Ketelstraat 32, 87 jaar

Johanna Wilhelmina Liebers-Sanders, Mariëndaalseweg 66, 82 jaar

Wilhelmus Marinus Johannes Janssen, Kloosterstraat 63, 57 jaar

Everdina Jacoba Johanna Schoonenberg-Janssen, Heer Zegerstraat 27, 66 jaar

Francisca Nordmann-Klaassen, Mesdagweg 56, 87 jaar

Gerarda Theodora Cornelia Jochoms-de Klein, De Meent 2, 79 jaar

Gerardus Maria Hoogstraten, Mesdagweg 50, 80 jaar

Mathijs Derk Antonius Kersten, Cranenburgsestraat 34, 72 jaar

Gerardus Maria Arts, Heer Zegerstraat 72, 80 jaar

Henri Cornelis Joseph Angenent, Hoflaan 6, 91 jaar

Hendrina Berdina Liebers-Cillessen, Stationsweg 9m, 78 jaar

Henri Cornelis Joseph Angenent, Hoflaan 6, 91 jaar

Antonius Egbertus Coenen, Eekhoornstraat 1, 85 jaar

Wilhelmus Wijers, Dries 31, 80 jaar

Maria Theodora Piepenbrock-van de Logt, Rembrandtweg 35, 87 jaar

Elvire Marie Peters-Wilke, Parklaan 111, 84 jaar

Parochie op Omroep Groesbeek – Teletekst

De parochie is ook te vinden op pagina 809 van Omroep Groesbeek. U vindt hier algemene informatie terug en de actualiteiten met betrekking tot vieringen en andere activiteiten. Dus voor de meest actuele informatie: pagina 809 Omroep Groesbeek.

Reacties en Kopij

Inleveren, Insturen of E-mailen vóór 15 april 2013

naar:

Pastorie H.H. Cosm. & Dam., Kloosterstraat 2,	tel.: 024-3971473
Christel Vissers, Hobbemaweg 89	tel.: 024-3978146
Yvonne Janssen, Gen. Gavinstraat 312	tel.: 024-3972023

e-mailadressen:

par.groesbeek@planet.nl

fredyvonne.janssen@gmail.com

Doorgeven van de zieken in het ziekenhuis

Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt dat we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoeken in het ziekenhuis een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje pastoraal werk. Dus van harte aanbevolen!

Pastor van Gestel, pastor van Rooij.