



Geloven in de ander

Steun de Week Nederlandse Missionaris

Geloven in de ander – ieder mens telt mee.

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris 1 tot en met 9 juni 2019

Het belang van missiewerk

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren brengen we missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.

Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van **Geloven in de ander. Ieder mens telt mee.** Dit jaar schenken we aandacht aan Zuster Willy. Zij is nu een vluchteling met een tas. Ze moest in oktober Kameroen uit vluchten waar ze op dat moment alweer vijftien jaar werkte: **zuster Willy van Mer.** Toen de **Missiezuster Catechiste van het Heilig Hart** hoorde dat opstandelingen haar wilden ontvoeren en losgeld wilden vragen voor haar vrijlating, besloot ze met haar medezusters voor enkele maanden naar huis te gaan. Met pijn in haar hart verliet zij de kliniek in Baba. Na bijna veertig jaar als missionaris gewerkt te hebben in Afrika is zij plotseling een vluchteling met een reistas. De Week Nederlandse Missionaris steunde zuster Willy eerder met een toelage voor haar verlof. Op de Inspiratiedag van de WNM op 11 mei is zij een van de sprekers.

Het is vooral sinds 2016 onrustig in Kameroen. Het Engelstalige deel wil zich afsplitsen van het Franstalige. Dat gaat steeds vaker gepaard met zwaar geweld. 'We hoorden schieten en zijn snel naar binnen gegaan,' vertelt zuster Willy. Zij had in Baba een huis vol zwangere vrouwen die bijna uitgerekend waren. Zij moesten met hun dikke buiken onder de bedden schuilen. In korte tijd zijn een seminarist, een jonge Mill Hill-missionaris en een Amerikaanse Baptistenpastor vermoord. Zuster Willy heeft een dubbele roeping; zij is religieus en verpleegkundige. In 2003 kwam zij naar Kameroen, nadat zij vele jaren in andere Afrikaanse landen had gewerkt. 'Ze hadden iemand nodig in de kliniek en samen met medezuster Josefine ben ik ernaartoe gegaan.' Zij kwamen eerst in het zuidoosten van Kameroen terecht bij de pygmeeën en moesten letterlijk de bush in. Het kostte zuster Willy en zuster Josefine behoorlijk wat overtuigingskracht om de kinderen te kunnen vaccineren tegen ziektes als DTP, polio en meningitis.

'Nu ben ik een vluchteling met een tas.' Zuster Willy wacht op het moment dat zij terug kan gaan naar Kameroen en weer de handen uit de mouwen kan steken in de kliniek.

Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen.

Wilt u bijdragen aan hun werk? **Tijdens de vieringen in de kerken van Groesbeek in het weekend van 8/9/10 juni is er een extra collecte** voor Week Nederlandse Missionaris

Mocht u liever uw bijdrage via de bank willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op de Rabobank op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missie comité met vermelding **Ned. Missionaris 2019.**

Namens MOV teun van grinsven